

Mariager kirke og sogn

30. årg. nr. 2

April -
Maj - Juni 2008



Indbetalingskort i Kirke og Sogn

Der er indlagt betalingskort i dette nummer af Kirke og Sogn. Hvis du sætter pris på vort kirkeblad, kan du benytte indbetalingskortet. Skulle indbetalingskortet være bortkommet, så benyt konto 7230 1145560 i Østjydsk Bank.

Indholdsfortegnelse

Træd forsigtigt i den nye sne! - Knud Erik Lægsgaard	3
Menighedsrådet arbejder - Peter Toubøl	8
Gave til Fjordvang	11
Vort barn er døbt - hvad nu? - K. E. Lægsgaard, Mikael Ustrup, Ronald Risvig ..	13
Gudstjenesteliste	14
Andre aktiviteter i kirke og sognegård	15
Menighedsrådets planer for 2008 - Peter Toubøl	16
Forårets konfirmander	17
Tror De, jeg er en sodavand? - Mikael Ustrup	18
Koncert med Akademisk Kor - Mikael Ustrup	19
Før-foråret! - Britt Lægsgaard	20
Nyt fra Birgittaforeningen SBE - Jens Søndergaard	24
Pilgrimsseminar - Elna Ovesen	24
Siden sidst og adresseliste	27

Forsidefoto: Mariager Kirkes gave til Fjordvang, malet af minikonfirmanderne. Foto: Peter Toubøl.



Fotos: Peter Toubøl

Træd forsigtigt i den nye sne!

Vor kære Gud og far - tilgiv, hvor vi svigtede kærligheden i angst.
Lad os få mod til, at kærligheden kan sejre ved os i dagen, der kommer.
Afvisning af Mirsad har været symbolet på umenneskelighed her hos os -
lad kærligheden og storsindet gå fra sejr til sejr i dagene, der kommer.
Vi ved, at du er med i kampen mod dæmonerne.

*Speedometer viser 65 -
han kører gennem indre by,
asfalten er våd, hans Benz er forholdsvis ny,
et rolexur viser noget om en forholdsvis god økonomi,
en halvtømt vodkaflaske under forsædet,
det er det hurtige liv i overhalingsbanen,
der hvor folk kører og går,
der hvor man sjældent ser hinanden,
han så dem ikke,
rødt lys
en helt almindelig dag - et helt specielt liv der forsvinder
på et øjeblik,
det er alles liv der ændres på et øjeblik
på en helt almindelig dag i året, der gik,
når et lys slukkes - tændes et nyt,*

rapper Nick og Jay om det hurtige liv, der ændres på et øjeblik, det sekund, du ville give alt for at gøre om, - for, når et lys slukkes, tændes det ikke igen, livet er unikt, dagen er din og deres, som du kan give liv eller tage livet af.

**I've been lately thinking about my life's time.
All the things I've done and how it's been.
And I can't help believing in my own mind
I know I'm gonna hate to see it end.**

»Sådan synger John Denver,« sagde Jan, en af vore meget gode venner, nogle dage før han døde i januar 2008, 46 år gammel.

»Sådan her på det sidste har jeg gået og tænkt på mit liv - alle de ting, jeg har gjort, og hvordan det har været. Og jeg kan ikke skjule det for mig selv. Jeg hader at se det slutte,« sådan synger Denver og Jan nynner morfindøsig med. –

Vi kører i overhalingsbanen - det koster liv

Det er mig, der pakker juletræsdynt ned i vores familie. Jeg har let ved det, for jeg synes, at jeg gjorde det sidst for en uges tid siden. Endnu nemmere var det med jakkerne - at få dem hængt tilbage til vinterkvarteret, for de blev aldrig taget frem. Tiden går altså hurtigere end førhen, og det skulle dog ifølge Einstein være modsat - når hastigheden stiger, og vi kører i overhalingsbanen, skulle tiden gå langsommere, og jeg synes aldrig, vi har haft så megen hast med at komme videre til det næste år og få det gamle skudt af, og aldrig synes jeg, vi har haft så mange lig at lægge bag os. Sidst Benazir Bhutto, som prøvede at gøre en forskel, og som betalte med livet ligesom hendes far, og så lille Emil, der slet ikke nåede - og nu altså Jan, som har gjort en markant forskel i manges liv - også i vores - og som ville, at jeg skulle tale om John Denvers: »Poems and prayers and promises« til begravelsen.

»- og jeg må sige,« fortsætter Denver og Jan, »at det alt i alt har været et godt liv - jeg har set meget solskin og har sovet ude i regnen, har ligget ved bålet og set aftenen trætte hen, mens mine venner og min gamle kvinde lod piben gå omkring, og vi talte om 'poems and prayers and promises', digte og bønner og løfter så lette som vind, om hvor sødt det er at elske, og hvor godt det er at have omsorg for - hvor længe det er siden, det var i går, og hvad med i morgen og alle de drømme og minder, vi deler.

Se, dagene går så hurtigt nu, og nætterne er sjældent lange, og tiden hvisker omkring mig, når det bliver koldt. - Forandringerne gør mig lidt skræmt, selv om jeg må sige, det lokker mig at tænke på at



blive gammel. - For selv om livet har været godt, er der stadig så meget, der skal gøres - så mange ting jeg endnu vil opleve - jeg vil se en familie blomstre omkring mig, når jeg sejler bort og danse henover bjergene på månestråler. »And dance across the mountains on the moon,« skriver Denver, og Jan nikker til - både den dag og nu i Guds rige.

Gud sætte tid i stå

Til hende, der blev min, skrev jeg i år:

*Der er så meget liv jeg vil med dig.
De år er alt for få.
Du gør at jeg kan vide jeg er mig.
Gud sætte tid i stå.*

*Det land jeg aner bag dit øje-blik.
Der må jeg bo i tid,
med alt hvad jeg har med mig af mig selv.
Gud sætte tid i stå.*

*Jeg bor i dit land og du bor i mit.
Frit uden forbehold
på godt og ondt i last og lyst og leg.
Gud sætte tid i stå.*

*Kun knapt er livets sommer blot begyndt
så er det efterår,
og vi må leve lyset dobbelt tro.
Gud sætte tid i stå.*

*Selv sene dage fylder vi med liv.
Hans mørke er som lys,
thi landet vi besér er lysets land.
Gud sætte tid i stå.*

*Du er mit evig liv, mit øjeblik.
Du er min morgenstund,
min aftenrøde dele du med mig.
Gud sætte tid i stå.*

*Der er så meget liv vi vil endnu.
De år kan hastigt gå,
men vi går med og vi går sammen til,
Gud sætter tid i stå.*



Vort store lille liv

Tiden og rummet grænser klaustrofobisk vort lille store liv. Lille, når vi tænker på, hvor kort livet er, og hvor længe man er død, og hvordan alt ændres på et øjeblik, hvor hurtigt et år kan gå, hvor meget der kan ændres i et samfund på få år og i vort liv.

Lille liv, når vi tænker på af støv og til støv. Men stort, når vi tænker på, at vi gjorde en forskel, gjorde noget, ingen andre kunne have gjort i dette år, at vi af skaberen blev skabt så særligt, så ingen andre kunne være det, vi var, og ingen andre nogen sinde vil blive det.

Den, der ikke bliver som et barn

Børnene ved det. De, der skriver for børn for at voksne skal blive klogere, ved det, eksperimentalfysikere ved det efter Einstein, den mest geniale. Alle ved de, at de klaustrofobiske grænser om vort lille store liv kun er der for os, for at vi skal kunne orientere os og vide, hvor vigtigt dette nu, denne dag, dette år sammen med vores, er. Virkeligheden er, at uden om vort lille rum og vor lille tid er Guds evighed. I julen og i påsken blev porten åbnet mellem tiden og rummets klaustrofobiske og evighedens dimension. Uden om vort mørke er en uendelighed af lys.

Børnene ved det. De læser om det, de i forvejen vidste, i Astrid Lindgrens »Brødrene Løvehjerte«, der finder vejen til »Kirsebærdalen«, i Harry Potter, der finder vejen til en anden dimension gennem muren på jernbanestationen, i løven, heksen og garderobeskabet, hvor børnene går gennem klædeskabet til Narnia.

Behold bare gaflen

En gammel dame fortalte mig, at når hun skulle begraves, så ville hun begraves med en gaffel i hånden, og man skulle fortælle til hendes børn og børnebørn hvorfor. »Det er, fordi jeg, når jeg har været til gilde, altid har glædet mig, når værten samlede tallerkener og sagde: Behold bare



gaffen! - Så vidste jeg, at der kom noget bedre.«

Det er det løfte, vi har med os ind i de nye dage, hvor vi stadig hver især må kæmpe for kærligheden, den stærkeste magt i universet, og hvor vi hver især, som de særlige, vi er, må kæmpe den ulige kamp mod ondskab og mørke. Ulige kun fordi kærligheden er stærkest til slut - og »når et lys slukkes, tændes et nyt« i Guds rige. Det er

det velsignede løfte, vi går med ind i de nye dage, ind i det nye liv - porten er åbnet mellem tiden og evigheden, mellem mørket og lyset, ikke bare for Jan og Emil, men for hver eneste af os, for kærligheden er den stærkeste kraft i universet, Guds skabende kraft. - Til dig og mig er kravet derfor at leve dette store lille liv i dag i kærlighed - som *Inger Christensen* udtrykker det:

*Vær lidt varsom denne ene morgen
træd forsigtigt i den nye sne
husk, at her har endnu ingen gået,
her bliver alle dine spor at se.*

*Husk, du går her som den allerførste,
her bliver alle dine spor at se –
vær lidt varsom denne ene morgen:
træd forsigtigt i den nye sne.*

Knud Erik Lægsgaard

MENIGHEDSRÅDET ARBEJDER

Fotos: Peter Toubøl

Menighedsrådets årsberetning for året 2007



Mariager Menighedsråds formand,
Peter Ulrich Toubøl

Liv & vækst

Året 2007 blev især præget af en øget vækst inden for emnet: »Menighedens liv og vækst«. Ansættelse af sognehjælper Ronald Risvig har fornyet gamle områder og skabt nye tiltag. Ikke mindst føler vi, at minikonfirmandundervisningen har fået et løft, som vil blive udbygget med et større kirke-skole-hjem arbejde. Her er vi så heldige, at have organist Mikael Ustrup til også at være medarrangør ved mange af arrangementerne - ikke mindst filmaftenerne bl.a. i kirkens tårn. Formiddagshøjskolen er vældig godt besøgt og er i år blevet udbygget med en rejse til Færøerne.

Højskolen

Vores Højskoleaftener i Sognegården er stadig godt besøgt, og selv om de mest kendte foredragsholdere stadig bliver

dyrere, lykkes det som regel Britt Lægs-gaard at få dem til en fornuftig pris.

Koncerter

Dietrich Buxtehudes 300 års dødsdag blev markeret ved mange af årets koncerter. I alt blev det til 13 koncerter, heraf mange ved kirkens dygtige organist. I den mere nutidige genre afholdt vi 2 udsolgte koncerter med henholdsvis Erik Grip og Poul Dissing, Ivar Kleive og Knut Reiersrud.

Kirken

Den gamle kirkeklokke blev hejst ned og sendt til reparation hos firmaet Thubalka, og den forventes færdig i begyndelsen af 2008.

I kirken blev der afholdt ca. 60 gudstjenester, 19 vielser, 49 begravelser/bisættelser samt forbøns-gudstjeneste for flygtningebørn.

Kirkegården

Kirkegården har langt om længe fået indkørt de nye medarbejdere så godt, at de

Kirkegårdens nye minilæser kan både bruges til at køre affald væk samt løfte det op i containerne. Den kan også udstyres med en kraftig løvsuger.



føler de er nogenlunde med. Men den milde vinter skal nok sørge for at der bliver ukrudt nok også i 2008. Stort set alle gamle maskiner er brudt sammen i årets løb, så i 2007 blev der indkøbt ny traktor, og i 2008 får vi både en minilæser og en ny løvsuger.

Nyt orgel

2007 blev året, hvor der endelig kom gang i orgelsagen. Arkitekt Gert Madsens facade-tegning blev godkendt af Stiftet, og den 22. maj kunne vi skrive under på kontrakten med orgelbyggeren Bernard Aubertin. Efter en kort visit i Frankrig fik organisten og formanden tingene så meget på plads, at der nu endelig er kommet gang i byggeriet af vores nye orgel. Samtidig havde vi den store fornøjelse, at vi kort før jul fik meddelelse om, at A. P. Møllers fond ville give os 5 mil. kr. til orgelet.



Sognegården

Sognegården er blevet sat i stand udvendig med kalkning, maling og kitning af vinduer og døre samt reparation af utæt tag og udskiftning af rådne bjælker. Flere steder måtte gamle murreparationer først

hugges væk, da de var udført med cement, som kalken ikke kunne binde på, og som gav revnedannelser.

Sognet

2007 blev også året, hvor vi kom i et nyt provsti Hobro-Mariager Provsti og fik ny provst: Jørgen Pontoppidan. Der blev afholdt sognetur til Løgumkloster, og »sommerfesten« blev endnu engang standhaftigt afholdt under de grønne parasoller, om end blæsten forsøgte at rive noderne fra musikanterne. Og så var der sogneindsamling med efterfølgende koncert med Erik Grip.

Menighedsrådet

Vi har afholdt 9 møder i årets løb, samt deltaget i møder omkring »den grønne betænkning« om folkekirkens økonomi. Møder i provstiet samt diverse udvalgmøder, medarbejdermøder, bygnings-syn m.v. Årets studietur for ansatte og rådet gik til noget så »ukristeligt«, men uhyre morsomt, som Cirkus Nemo's forestilling i Aalborg.

Præstegården

Kælderens blev p.g.a. den fugtige sommer angrebet af skimmelsvamp. Det blev så slemt, at præsteparret måtte forlade præsteboligen for et stykke tid, mens kælderens blev tømt og behandlet af ISS for skimmelsvamp. Siden har vi måttet købe en affugter for at holde fugtigheden nede. Desuden fik vi endelig lavet de planlagte udvendige reparationer med maling af træværk og ommuring af skorstenene.

Klosterbygningen

Året sluttede med, at vi kunne købe Klosterbygningen for 4,4 mil. kr. af Staten. Så der bliver nok at se til også i 2008.

Regnskabet for 2007

Regnskabet var ikke helt færdigt og heller ikke godkendt, da kirkebladet skulle skri-

ves, men vi kan med forbehold oplyse følgende hovedtal:

Som det ses af regnskabet, har vi som for-

Konto	Regnskab	Budget
Løn	2.084.109	1.920.100
Kirkeaktiviteter	179.440	178.300
Administration	260.665	252.800
Præstebolig	177.795	94.000
Kirke, sognegård	253.853	298.300
Kirkegård	189.945	197.000
Udbetaling i alt	3.145.807	2.940.500
Indbetalinger	449.895	427.800
Driftsrammen	2.695.912	2.512.700

ventet haft svært ved at overholde budgettet.

Der skete da også mange uventede ting i 2007, som f.eks. en langtidssyg medarbejder og skimmelsvampeangreb i præstekælderen. Vi har dog også modtaget ekstra bevillinger fra provstiet til dækning af nogle af udgifterne.

Vores kassebeholdning var ved årets afslutning på mange millioner, men det skyldes at vi har modtaget et større million beløb til betaling af Klosterbygningen. Renset for disse lån ender kassebeholdningen på 374.450,- kr

Peter Ulrich Toubøl.

Mere menighedsrådsstof side 16!

Salmer til bryllup

Ved bryllupper i Mariager kirke kan udover salmer fra salmebogen vælges salmer af K. E. Lægsgaard.

Se Salmeværkstedet på hjemmesiden www.mariagerkirke.dk under »bryllup«. Der kan naturligvis kun vælges salmer, hvortil der er skrevet melodi.

Husk sognetur til Løgumkloster Refugium

19.-22. september 2008

Hør nærmere: Anne-Marie Jensen, 98 54 18 97

Preben Andersen, 98 54 17 26

Højskoleaften

Tirsdag den 1. april kl. 19.30 i kirken og efterfølgende i Sognegården:

Rasmus Lyberth: Koncert.

Tirsdag den 29. april kl. 17.00 i Sognegården:

Generalforsamling i Højskoleforeningen.



GAVE TIL FJORD- VANG

Gennem seks uger arbejdede minikonfirmanderne med påskens fortællinger, som vi kender dem fra Palmesøndag til 2. Påskedag.

De mange hændelser og temaer blev fortalt til børnene af undertegnede. Efterfølgende dramatiserede vi dele af forløbet, ligesom nogle af de centrale episoder blev tegnet - alt sammen for, at børnene på forskellig vis, så godt som muligt, kunne tilegne sig påskens budskab. Forløbet mundede ud i et male- og udsmykningsprojekt, hvor vi i samarbejde med billedkunster Per Sloth Carlsen malede 34 billeder a 10 x 10 cm. Billederne blev efterfølgende sat sammen til et kors, som det kan ses på billederne her i Kirke og Sogn.

Korset er første del af en gave fra Mariager Kirke til Fjordvang, hvor det skal virke som altertavle ved gudstjenester. Til daglig hænger korset smukt placeret ved hovedindgangen på Fjordvang.

Anden del af gaven og udsmykningsprojektet, der består af et alterbord og en prædikestol, vil blive udført i efteråret af de nye minikonfirmander og igen i samarbejde med Per Sloth Carlsen. Med korset fulgte en forklarende tekst, der kan læses her:





Korsets 34 billeder fortæller om påskens hændelser.

Mariager Kirkes minikonfirmander har levet sig ind i disse dramatiske fortællinger, som de efterfølgende har malet.

Forløbet spænder fra Jesu' festlige indtog i Jerusalem Palmesøndag til Skærtorsdag med indstiftelsen af nadveren og Jesu' kvaler i Getsemane have.

Her svigtes han af disciplene, undsiges af Peter, forrådes af Judas og lades alene med sin dybe angst. Han bliver efterfølgende taget til fange, hånet, slået og tornekronet, inden han Langfredag må gå smertens vej til Golgata.

Påskemorgen overvinder Jesus gravens og dødens mørke. Senere viser han sig flere gange, bl.a. for de to disciple på deres vandring til Emmaus, og senere for den vantrø Thomas, der må se Jesu sårmerker for at tro. Billederne fortæller også om jødernes første påske, hvor retfærdighedsenglen gik forbi der, hvor døstolperne var smurt med lammets blod, og om Abraham på Morija bjerg, hvor han har fået besked af Gud på at ofre Isak.

Forløbet kan læses fra oven og fra neden ind mod korsets og livets midte – opstandelsen – og fra venstre ind mod midten og videre frem til pinsen og Kristi Himmelfart yderst til højre. Billederne kan også læses parvis sammen.

Korsket, der er en gave til Fjordvang fra Mariager Kirke, er udført i samarbejde med billedkunstneren Per Sloth Carlsen, Mariager. Projektet er velvilligt sponsoreret af Østjydsk Bank A/S Mariager.

Korsket vil til daglig hænge ved hovedindgangen og vil ellers blive brugt ved gudstjenester på Fjordvang.

Overrækkelsen fandt sted torsdag den 21. februar 2008 ved en festgudstjeneste og efterfølgende reception.

I efteråret 2008 vil udsmykningen blive færdiggjort med henholdsvis et alterbord og en prædikestol.

Ronald Risvig
Sognemedhjælper

Vort barn er døbt - HVAD NU?

Tag børnene med i Sognegården!

*Hvad kan vi gøre -
hvordan gør vi og
hvornår?*

Et tilbud til alle forældre, faddere og bedsteforældre, hvor vi fra Mariager Kirke, hvor jeres barn er døbt, ønsker at formidle, hvad det indebærer, at vi som forældre og faddere har sagt ja til at opdrage vore børn i den kristne tro. Vi henvender os også til bedsteforældre, fordi de ofte har mulighed for og ønske om at være tæt på børnebørnene.

Det er et tilbud til ALLE interesse-rede, uanset om barnet eller barnebarnet er døbt i går eller for nogle år siden.

**Vi mødes i Sognegården
tirsdag den 20. maj kl. 17-20**

Vi serverer en pizza, lidt at drikke og en kop kaffe. Vi taler med hinanden

om, hvordan vi kan formidle kristendom videre til næste generation:

*Hvad kan / skal vi fortælle,
hvad kan / skal vi synge,
hvad kan / skal vi spille af musik?
Samt hvilke film og CD'er kan være
en hjælp til at sætte dit barn ind i den
store fortælling, der er Guds?*

Sognepræst Knud Erik Lægsgaard,
Organist Mikael Ustrup og
Sognemedhjælper Ronald Risvig

medvirker, og Mariager Kirke er som sagt vært ved et mindre traktement.

Vi vil gerne vide lidt om, hvor mange der kommer, så ring eller mail til: sognemedhjælper Ronald Risvig på e-mail: ronald@mariagerkirke.dk eller telefon 23 32 96 13, ligesom Ronald kan kontaktes for yderligere oplysninger.

*K. E. Lægsgaard, Mikael Ustrup,
Ronald Risvig.*



Gudstjenester

Måned	Dato	Kl.	Dag	Evangelium	Prædikant	Andet
MAR.	30.	10.00	1. s. e. påske	Johs. 21,15-19	KEL/RR	Konfirm. forældre og konfirmander
APR.	6.	10.00	2. s. e. påske	Johs. 10,22-30	KEL	Klepp Damekor medvirker
	13.	9.00	3. s. e. påske	Johs. 14,1-11	AB	
	18.	10.00	Bededag	Matt. 7,7-14	RR	Degnegudstj.
+	20.	10.00	4. s. e. påske	Johs. 8,28-36	KEL	
	27.	10.00	5. s. e. påske	Johs. 17,1-11	KEL/RR	Konfirmation
MAJ	1.	10.00	Kr. himmelfartsdag	Luk. 24,46-53	KEL	
	4.	10.00	6. s. e. påske	Johs. 17,20-26	KEL/RR	Konfirmation
	11.	10.00	Pinsedag	Johs. 14,15-21	KEL	
	12.	10.00	2. pinsedag	Johs. 6,44-51	KEL	
+	18.	10.00	Trinitatissøndag	Matt. 28,16-20	KEL	
	25.	10.00	1. s. e. trin.	Luk. 12,13-21	KEL	
JUNI	1.	9.00	2. s. e. trin.	Luk. 14,25-35	AB	
	8.	10.00	3. s. e. trin.	Luk. 15,11-32	KEL	
	15.	10.00	4. s. e. trin.	Matt. 5,43-48	KEL	
	22.	10.00	5. s. e. trin.	Matt. 16,13-26	KEL	
	24.	13.45		Ikke valgt	KEL	Musikgudstjeneste for Sødissbakke
+	29.	10.00	6. s. e. trin.	Matt. 19,16-26	KEL	
JULI	6.	9.00	7. s. e. trin.	Matt. 10,24-31	AB	

Gudstjenester på Fjordvang

Fredag den 25. april kl. 10.00 K. E. Lægsgaard
 Fredag den 30. maj kl. 10.00 A. Breinegaard
 Fredag den 17. juni kl. 10.00 K. E. Lægsgaard

Alle »ude i byen« er hjertelig velkomne til at være fælles med beboerne på Fjordvang ved disse gudstjenester. Kom kl. 9.30 og få en kop kirkekaffe med. Der kan bestilles kirkebil til gudstjenesterne. Menighedsrådet betaler udgiften.

Andre aktiviteter i kirke og sognegård

Måned	Dag	Dato	Kl.	Arrangement	Sted
APR.	Tirsdag	1.	9.00	Formiddagshøjskole	Sognegården
	Tirsdag	1.	19.30	Højskoleaften/koncert	Kirke/Sogneg.
	Lørdag	5.	16.30	Koncert	Kirken
	Tirsdag	8.	19.30	Orientering om Færøerne	Sognegården
	Tirsdag	15.	9.00	Formiddagshøjskole	Sognegården
	Tirsdag	29.	9.00	Formiddagshøjskole	Sognegården
	Tirsdag	29.	17.00	Generalfors. i Højskoleforeningen	Sognegården
	Tirsdag	29.	18.00	Menighedsrådsmøde	Sognegården
MAJ	Onsdag	7.	9.00	Provstesynd	
	Fredag	9.	8.30	Medarbejdermøde	Graverboligen
	Tirsdag	13.	9.00	Formiddagshøjskole	Sognegården
	Tirsdag	20.	17.00	Vort barn er døbt	Sognegården
	Torsdag	22.	19.30	Koncert	Kirken
	Tirsdag	27.	18.00	Menighedsrådsmøde	Sognegården
JUNI	Lørdag	7.	15.00	Koncert	Kirken
	Mandag	9.	9.00	Afgang - Færøturen	

Salmerne til på søndag kan ses og høres på kirkens hjemmeside:
www.mariagerkirke.dk



Hvem bringer aviser ud i himmelen?
 Det gør de ti bud!
 Jeg troede, det var Adam og Eva?
 Nej, de går med blade!

Bringere de også Kirke & Sogn ud?
 Nej, det gør 15 frivillige bude!
 Jeg troede, det var posten?
 Nej, de er dømt ude!

Post Danmark er ikke længere interesseret i at dele kirkeblade ud for sogne med under 3000 husstande. Derfor er det frivillige, som har delt dette nummer af Kirke & Sogn ud.
 Hvis du kan afse 1 time 4 gange om året til bladuddeling, så melde dig til Jørgen Kruse, tlf. 98 54 11 60.
 Med venlig hilsen Peter Toubøl

Menighedsrådets planer for 2008

2008 bliver heller ikke kedelig



Istandsættelse af klosterbygningen

Den helt store opgave bliver at få udarbejdet planer for Klosterbygningens istandsættelse. For at inddrage menigheden lagde vi ud med et sognemøde Palmesøndag d. 16. marts. Her kunne alle interesserede gå rundt i bygningen og efter en hyggelig frokost drøfte planerne med menighedsrådet, samt komme med gode ideer. De vil så blive behandlet efterfølgende sammen med kirkens arkitekt Gert Madsen, Vissing. Samtidig skal præstegården sættes til salg.

Mere liv og vækst

Sognemedhjælper Ronald Risvigs gennemsnitlige arbejdstid er sat på til 30 timer om ugen, så der vil i år også ske nye tiltag bl. a. samtaler med dødsforældre, børneklub, degnegudstjenester og tilbud om samtaler og besøg af sognemedhjælper RR.

Menighedsrådsvalg

Den 11. november skal der være menighedsrådsvalg, medmindre der forinden er blevet enighed om kun én liste (fredsvalg). Forinden skal der afholdes orienteringsmøder og annonceres. Valgbestyrelsen består af Jens Vendelbo, Preben Andersen og Eva Elmose.

Provstesyn

Hvert 3. år er der provstesyn. Her møder provsten samt en arkitekt op for at gennemgå alle bygninger samt kirkegården. Fra Mariager møder så de relevante udvalg op, samt personale, formand og kirkevæрге. Vi plejer at starte i præstegården om morgenen og går derefter til Sognegården, hvor der bliver serveret kaffe og rundstykker. Siden følger kirken, kirkegården og graverbygningen. Hen på eftermiddagen slutter vi af i Klosterbygningen, så det bliver en travl dag.

Aktiviteter

Men ikke mindst skal alle de igangværende aktiviteter fortsætte med den nødvendige fornyelse og høje kvalitet, som vi sætter pris på i Mariager.

put.



Sødisbakkes fælles gravsted for dem, der begra-
ves anonymt.



Resultatet af Sogneindsamlingen 2008

Sogneindsamlingen gav denne gang 18.400 kr. + 20 dollars. Et virkelig flot resultat.

Beløbet vil af Folkekirkens Nødhjælp blive fordelt til projekter, som hjælper børn af AIDS-ramte forældre.

Tak til alle som hjalp med indsamlingen, til Hobro Sparekasse for annonce, optælling samt kaffe og boller til indsamlerne.

Tak for alle bidrag.

Forårets konfirmander

i Mariager Kirke
søndag den 27. april 2008 kl. 10.00

Klasse: 7A

Steffen Krogsgaard Andersen
Jeffrey Skjødt Bach
Lasse Borgen
Daniel Jensen
Sigurd Koldsø
Jakob Merke
Rune Lindskov Møller
Asger Steinfeldt Nielsen
Jeppe Moustén Straarup

Christine Julsgaard Jensen
Natascha Feldborg Lionett
Kira May Myhrmann
Tenna Thygesen Sørensen Nielsen
Sussi Quist Pasciak
Katrine Rasmussen
Isabella Konstance Klitgaard Sørensen

I Mariager Kirke
søndag den 4. maj 2008 kl. 10.00

Klasse: 7B

Andreas Viftrup Andersen
Joachim Bonde
Mikkel Møller Hansen
Søren Kjærgaard
Kristian Hanghøj Møller
Alexander Kjølgaard Boelt Nielsen
Christian Yde Præstholm
Dennis Friberg Sørensen

Line Amdi Danielsen
Jeanette Hjort Høgh
Signe Danmand Haahr
Cecilie Hjort Kronbo
Kristine Larsen
Matilde Schmidt Madsen
Simone Valbjørn Møller
Isabel Solhøj Nebel
Jane Sloth Olesen
Kristine Storm Sørensen
Jeanet Francisca Maria Winters

Tror De, jeg er en sodavand?

OM BRYLLUPSMUSIK

Dårlige fagvitser

Jeg så engang en tv-udsendelse om fagvitser eller fagbommerter, om man vil.

Jeg husker egentlig kun en enkelt:

Det var en portør, som sagde til en patient:

»Så stikker vi lige fødderne ud på den anden side«. Problemet var bare, at vedkommende i sengen lige havde fået amputeret begge ben. Ups!

Inden for den ualmindelig lille - og i den store offentlighed upåagtede - organistverden plejer vi at sige, at ingen rigtigt gider lytte til orgelmusik - - - på nær, når deres datter skal giftes.

Så skal den have hele udtrækket.



Organister har også deres fagvitser. En af de kendteste (og dårligste) er historien om en ældre distingveret organist i en stor københavnsk kirke, der i slutningen af sin i øvrigt fine karriere spillede til bryllup med sin tiltagende tinnitus og derfor forholdsvis svagt. Efter brylluppet råber præsten op til organisten:

»Kan De ikke bruse lidt mere?« - hvortil organisten svarede:

»Tror De jeg er en sodavand?«

Dengang var man De's.

Folk vil ha' noget, de kender!

Folk kender bare ikke noget kirkemusik, og det gør det noget vanskeligt at forene det omsiggribende frie valg med den virkelighed, der eksisterer i kirken.

Det er bestemt også helt i orden, at folk ikke rigtigt kender til kirkemusik. Kirkens musik spilles i kirken. Det er ikke noget, vi går derhjemme og lytter til. Det er »ritusmusik«. Musik beregnet på bestemte begi-

venheder i et bestemt rum og derfor ikke en del af den almene musikunderholdning i de danske hjem.

Så vidt så godt.

Vi holder fast ved torsdag 16.15!

En præst, jeg kender, havde besøg af et par, der skulle have deres barn døbt, og de foreslog torsdag ca. 16.15 efter arbejde. Præsten holdt en længere tale om barnets optagelse i menighedens midte og gudstjenesten, og hvad præster ellers siger af rigtige og velmenende ord, hvortil parret til sidst sagde noget i retning af. »Det er meget godt, men vi holder nu fast i torsdag kl. 16.15.« Længe leve det frie valg.

Der er bare ikke helt det

samme frie valg, når det handler om kirken og kirkens ritualer.

Brusende bryllupsmusik

Kutyme er, at organisten vælger præludium og postludium. Også til bryllupper. Kutyme er også, at jeg som organist - så vidt det er muligt - spiller det, som brudeparret (historien har lært mig, at det oftest vil sige bruden) gerne vil have spillet, for så vidt det er foreneligt med kirkens instrument og omfattet af det muliges kunst, når man kun har ti fingre og to ben.

Berusende afslutning

Skal du giftes? Eller kan du bare lide brusende orgelmusik?

Ved koncerten lørdag den 7. juni kl. 15.00 spiller kirkens organist en masse brusende musik, der med rette kunne betegnes bryllupsmusik.

Kommende brudepar kan jo - hvis de



Akademisk kor fra Århus under ledelse af dirigenten Ole Faurschou giver koncert torsdag den 22. maj kl. 19.30.

Koret er et ambitiøst klassisk amatørkor, som består af 34 sangere i alderen 20-35 år. Alle sangere har tilknytning til musiklivet omkring Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. Programmet er i skrivende stund ikke fastlagt, men at der kommer forårsmusik på programmet er uundgåeligt.

måtte have lyst - høre lidt til, hvad de også kunne vælge til deres eget bryllup.

For dem, der tror, at der kun findes to stykker musik til bryllupper, vil programmet sikkert være en artig, men forhåbentlig fornøjelig oplevelse.

Det kunne jo også være, at der blev holdt fast i en af bryllupsskikkene og serveret et lille glas champagne (eller sodavand med brus for nu at trave lidt længere i organisternes foretrukne organistviits) med kransekage efter koncerten, men for at finde ud af det, er man nødt til at overvære koncerten.

Den vil til gengæld ikke høre til de svageste, der er spillet.

Organist Mikael Ustrup

Kirkens børnekor

øver hver tirsdag i Sognegården fra kl. 14.15 til kl. 15.00.

Koret henvender sig primært til børn på 4. og 5. Klassetrin, men andre er også velkomne.

Kig ind og oplev fornøjelsen ved at synge sammen.

Før-foråret!

Har vi fået en ny årstid - før-foråret - eller hvad skal vi kalde det?

*Her har jeg havet, og her har jeg himlen,
her emmer mulden for tredie gang;
solen på vådmuld i senvinterkulden
bryder i brunt eller grønt eller sang.
Perlemorssol,
nær smerte hvid,
nynner: nu kom den
velsignede tid.*



Foto: Peter Toulhel

Sådan *kan* denne »nye« årstid beskrives ud fra digterens synsvinkel - nemlig at mulden og grøden og duften er der, som var det vår, men perlemorssolen viser, at det stadig er vinter - senvinter, endskønt vi slet ikke har haft nogen rigtig vinter -. Det er jo dybt fascinerende, at man kan finde de første blå - udsprungne - anemoner den 9. februar - at erantis og vintergæk næsten er »gamle« i skrivende stund (20. februar) - og at påskeliljer står med knop, klar til udspring i et år, hvor påsken ligger nærmest det tidligste, det kan lade sig gøre.

Det *er* fascinerende, men også skræmmende, for det er jo hele vejen rundt, der sættes rekorder med hensyn til tidligt udspring, aparte vejrlig, smeltende isbjerge og katastrofale følger af tiltagende storme og orkaner samt utrolige mængder af nedbør - -

Rod i kalenderen

*Her har jeg trækfugles tusindtalsskare,
her tripper viber til lerkernes tril;
solsorten øver i forårssolstriber,
endnu før skaberen ved, hvad han vil.
Luften er fuld
af skaberguld,
venter han lyser
i køn og i kuld.*



Ja, sådan plejer det at være, men i år har der været rod i kalenderen hos fuglene, for mange er slet ikke kommet af sted. Jeg hørte i en udsendelse i radioen, at 3 hvide sølvhejrer, der normalt fortrækker til Sydeuropa, er blevet observeret på vore kanter sammen med 3 rørhøge, der plejer at drage til det tropiske Afrika. Desuden er skarven blevet her i meget større tal end tidligere sammen med skeænderne - og det er alene, fordi de har haft føde nok.

Det er jo det fantastiske, at fugle og dyr forstår at udnytte de livsmuligheder, der er tilgængelige - og for mange fugles vedkommende gælder, at ormene befinder

sig i de øvre jordlag, simpelt hen fordi der ingen frost er til at hindre dem i det. Hvilke muligheder vil det ikke give på sigt for vores fugle- og dyreverden, hvis den globale temperaturstigning giver ændrede livsbetingelser for mange af dem, der plejer at tage turen sydover hver vinter? Men hvad med de dyr og vækster, der ikke kan stikke af og som ikke kan tåle forandringerne? - -

Stærk udstråling

Som allerede bemærket sidste år, hvor vinteren også var usædvanlig mild, så er der heller ikke i år trængsel på vores fuglefodergren. Har der været et par kolde nætter, bliver besøgene lidt hyppigere, og her er det mest halemejsjerne, der smutter en tur forbi - og ellers ser vi ikke noget til dem.

Den mest trofaste er blåmejsen, der er en mesterlig akrobat, når det gælder om at hænge på hovedet og spise af en mejsekugle eller et net med nødder. Jeg kan ikke se forskel på hanner og hunner hos blåmejsen - hvilket man jo ellers kan på de fleste fugle på farvepragt eller andet iøjnefaldende. Hos blåmejsen er det imidlertid sådan, at der så sandelig *er* forskel på farvepragten, men det er kun forundt dem selv at se forskel (hvilket man jo må sige er ret vigtigt!)

Blåmejsens blå farve på hoved og ryg har en stærk refleksion af ultraviolet, som ikke kan ses af det blotte øje. Hannens ultraviolette kulør er stærkere end hunnens, og jo mere refleksion, han udsender, jo flere kærester kan han få - sådan er det jo!

Kærligheden bærer også rigelig frugt, idet hunnen lægger 14-16 æg, så der »pusles ved bordet og sengen« i den vævre blåmejsfamilie forår og sommer igennem.

Mærkeligt fund

Apropos mejser og æg - så kom Lennart Jørgensen, vores »gamle« graver, forleden dag med en mejseredekasse - med indhold. Han tager sig godt af sine fugle, for han piller redekasserne ned for at rense dem, så der er klar til nye kuld fra det tidlige forår.

Det var specielt godt, han gjorde det med denne redekasse, for her var ingen mejse nogen sinde kommet ind. Hullet i redekassen var lukket nærmest hermetisk med en sej træagtig masse, som havde nogen »tygget« træ og kittet det sammen med en slags spyt.

Inde i selve redekassen, hvor en fin rede var lavet af mos og blade (af mejsen), lå diverse brune tomme pupper - sådan nogen, der ligner masker med hul til øjne, næse og mund - samt en masse små døde larver.

Jeg tror, det er den store gedehams - el-



ler måske en humlebi, der har forsøgt at få sit afkom sat i vej her, men noget er gået galt, for der kunne intet komme ud for den træagtige »pølse«, der var sat godt fast i hullet (se billedet på forrige side).

Jeg ved ikke, om gedehamse eller humlebie har et samarbejde med mejsen om foråret for at få åbnet, men i hvert fald har makkerskabet ikke fungeret her.

Flammende himmel

*Her er min lykke, og her er min smerte,
vårsolen gløder og tænder i jord
skaberens livsbål i vinterens øder
luer og lykkes i fuglenes kor.*

*Ord skaber liv,
når blot Gud vil,
sender han døden
ad helvede til.*



Stærk ultraviolet refleksion, perlemorssol, vårsol, der gløder - og flammende himmel kan jeg tilføje, og her tænker jeg på et par aftner, hvor solnedgangen over Mariager var fuldstændig ubeskrivelig. - Faktisk havde solen slet ikke været fremme hele dagen, det havde været en af disse sædvanlige grå triste og intetsigende vinterdage, der hverken er fugl eller fisk, men hen mod solnedgangstid skiltes skyerne - ikke at man så selve solen, men dens »slæb«, flammehavet, på himlen.

Aldrig, aldrig bliver jeg mæt af at se på sådan en himmel! - Jeg må hele tiden hen til vinduet og se, hvordan det ændres - minut efter minut -!

Denne aften er himlen delt i to - flammehavet og en sær sortladede himmel over fjorden. Lyset er rødlig, og egentlig varslers det storm over fjorden. Det er det dér underlige sort-lilla-rødlige skær, der kan være før et uvejr, men flammehavet varslers kun skønhed og fred - og vindstille.

Det er, som om farverne også er mere ekstreme - som alt det andet vejrlig - og da jeg står op næste morgen, står månen fuld, rund og skinnende som en kold og klar sol med underlige forrevne skyer omkring, der også varslers uvejr, men det er klart og vindstille - -

Det er et underligt vejrlig, der kan gøre én forvirret, fordi der på en eller anden måde er signalforvirring i forhold til mine sædvanlige observationer og erfaringer på denne årstid.

Signalforvirring - eller ej

*Her har jeg himlen, og her har jeg havet,
troslabyrinter til evighedsliv;
liv uden smerte og liv uden vinter
liv uden død ved Guds skabende: Bliv!
ser vi i spejl,
men ved Guds ord
spejles hans billed
i det som vi tror.*



(Forårssalmens fire vers er skrevet af Knud Erik januar 2008 - den mangler bare en god melodi!)

Signalforvirring - eller ej - det er jo voldsomt livsbekræftende igen en gang at se det hele vokse, spire og gro - at se naturen vågne til live atter en gang og følge ud-spring på ud-spring.

Jeg er så lykkelig for at bo i et land, hvor årstiderne skifter - for selv om det er skønt med sol og sommer - eller frost og sne, så er det netop spændingen i omskifteligheden, dette at glæde sig til næste årstid og de oplevelser, der er knyttet dertil, der har betydning i mit liv i samklang med naturen.

- og så skal jeg for øvrigt hilse fra fire rådyr, en rå med sine tre lam fra sidste år, der står og spiser af mine knopper(!) i skovhaven i Alstrup krat lige uden for mit vindue, samt synet af ud-sprungne hvide anemoner under mit æbletræ den 24. februar.

Jeg ønsker et lyst og dufterigt forår med alt hvad dertil hører - -

Britt Lægsgaard



Nyt fra Birgittaforeningen

Birgitta-atlas

Årsmødet i den europæiske Birgittaforening SBE i maj 2007 blev en storslået oplevelse. Med bus fra Maribo drog 22 svenskere og 3 danskere til Birgittabyerne, Gnadenbeg, Altomünster og Maihingen, hvor årsmødet blev afholdt.

Udover valg til bestyrelsen var mødets vigtigste punkt udgivelse af et Birgitta-atlas indeholdende en fortegnelse over og beskrivelse af de gamle Birgittaklostre. Mødedeltagerne måtte konstatere, at atlasset ikke bliver færdigt i 2008, så nu satses der på 2009.

Meld dig til næste møde i Altomünster!

I Maihingen blev der arrangeret flere ture til omkringliggende klostre, kirker og slotte. Der blev også lejlighed til at besøge Geopark Ries-museet, hvor der berettes om en kæmpemeteor, der for 15 mill. år siden ramte jorden og efterlod et krater på 25 kms bredde.

Årsmødet 2008 afholdes i Altomünster i dagene **24.-30. juli**. Der arbejdes med planer om en - billig - bustur fra Vadstena gennem Mariager til Altomünster. Der kræves 10-15 danske deltagere, og de første har allerede meldt sig. Interesserede kan henvende sig til under tegnede.

Jens Søndergaard, tlf. 98 54 12 78



bortsendelsessalme, som er meget smuk, og derfor vil jeg gerne gengive den her:

*Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde - holde dig i sin hånd.*

De ømme fødder

Lørdagen startede med morgenbøn i Viborg Domkirke ved domprovst Arndt Jessen Hansen. Derefter officiel velkomst ved formand for Viborg Pilgrimscentrum, Kis Bødker, der udtrykte glæde over det store fremmøde.

Vi så den engelske film »Pilgrimage as a Methaphor of Life«, hvor man fulgte tre pilgrimme fra henholdsvis Japan, Brasilien og Belgien på deres vej på Caminoen til Santiago. Da jeg selv har vandret på Caminoen, var det sjovt at genkende flere steder og situationer - bl.a. de ømme fødder.

Blandt foredragsholderne kan jeg her nævne Jens Kristian Krarup, som holdt et spændende foredrag om den danske klosterrute og fortalte, hvordan han selv havde gået turen og derefter beskrevet sine oplevelser.

Hans Lyngsgaard fortalte og viste billeder fra Mariaruten, hvor han havde gået fra Danmark til Tyrkiet. Jomfru Maria havde ledt ham hele vejen.

Kl. 12 var der officiel modtagelse og reception på Viborg Rådhus og derefter underholdning af Det Jyske Ensemble.

Fornylse til kirken

Tilbage i Viborg Sognegård hvor der var »Den nordiske Runde«. Den svenske biskop Martin Lind, Linköping, pilgrimspræst Rolf Synnes, Nidaros, og biskop Karsten Nissen, Viborg, fortalte om kirkens rolle i forbindelse med pilgrimsvandring.

Sidstnævnte udtalte bl.a., at han så pilgrimsbevægelsen som en fornyelse til kirken i dag, og at han håbede, der på sigt kunne blive mulighed for ansættelse af en

Pilgrimsseminar

Som repræsentant for Birgittaforeningen har jeg deltaget i et pilgrimsseminar i Viborg den 25.-27. januar, hvor vi var 130 mennesker, deraf flere fra Norge og Sverige. Seminaret var arrangeret af Viborg Pilgrimscentrum.

Vi startede fredag eftermiddag med et meget interessant foredrag af Elizabeth Knox-Zeith. Hun viste billeder fra forskellige europæiske pilgrimsruter i Europa, hvor det keltiske islæt viser sig flere steder. På en pilgrimsvandring er der tid til fordybelse, så der sker noget med folk under vandringer.

Aftenen sluttede med en lille andagt i Viborg Domkirke, hvorefter deltagerne var på Hellig Tre Kongers vandring i Viborgs mørke, forblæste og regnfulde gader. Der var et par ganske korte andagter på vores vandring, hvor vi efter første andagt sang »Dejlige er jorden«. Det var en stærk oplevelse midt i ruskvejret.

Efter sidste andagt sang vi den keltiske



deltidspræst til støtte for deres pilgrimscentrum.

Arkitekt Andreas Blinkenberg fortalte derefter om de ti herberger, der er indrettet i tidligere landbrugsbygninger langs Hærvejen fra Padborg til Viborg. Herbergerne bliver indviet i juni måned i år.

Den danske pilgrimspræst Elisabeth Lidel fortalte om vejkirker og »herbergering«. På en pilgrimsvandring starter du som turist, men ender som pilgrim.

Derefter fortalte repræsentanter for pilgrimsforeningen i Danmark om deres aktiviteter og vandring. Der var gode indlæg med mange pudsige oplevelser og megen inspiration at hente.

Koncert og gudstjeneste

Efter middagen var der koncert i Viborg Domkirke med ensemble Via Artis Kon-sort. De opførte »Stjernevejen«, hvor musikkens forskellige numre havde relation til den middelalderlige pilgrimsvandring, og orkestret benyttede middelalderinstrumenter. Det var en dejlig og stemningsfuld afslutning på en rigtig god dag.

Søndag begyndte med højmesse i Viborg Domkirke, hvor Viborg Pilgrimscentrum

forærede en meget smuk vandrestav til Viborg Domkirke. Domprovsten vil i samråd med menighedsrådet finde en plads til den i kirken.

Søndagens pilgrimsvandring startede fra kirken i pragtfuldt vejr med høj himmel og sol. Første holdt var i Søndermarkskirken, hvor der var en kort, men meget smuk andagt, der sluttede med, at vi alle sang, mens vi gik ud af kirken »I dine hænder fader, befaler jeg min ånd«. Det var meget stemningsfuldt, så vi var atter klar til vandring, denne gang i tavshed, men senere med besked om at lære nye mennesker at kende: »Hvor kommer du fra, hvor skal du hen?«

Vi sluttede dagens vandring med en andagt i Hald Ege Kirke og derefter afslutning ved Ulla Kobberup.

Pilgrimsvandring i Mariager

Det var en weekend med gode oplevelser og megen inspiration til også at arrangere pilgrimsvandring her i Mariager og omegn. Ikke mindst, fordi Den hellige Birgitta af Vadstena jo har tilnavnet »Pilgrimmenes Pilgrim«. Så mon ikke dette forpligter til efterfølgelse også her i byen?

Elna Ovesen

Degnegudstjeneste

Når der afholdes degnegudstjeneste i Mariager kirke, er der ikke dåb og altergang. Degnegudstjenesten gennemføres af sognemedhjælper Ronald Risvig.

Musikgudstjeneste

Ved sommermusikgudstjenesten for Sødisbakke 24 juni kl. 13:45 er alle naturligvis velkomne. Musikgudstjenesten er altid en festlig oplevelse sammen med beboerne.

Sommerferie

Jeg holder sommerferie i de tre første tre uger i juli. I ferien afløser Aksel Breinegaard, Hem. Søndag den 13 juli aflyses gudstjenesten.

K. E. Lægsgaard

Siden sidst

Døbte

Tania Stegger Vestergaard
Amalie Victoria Møller Eriksen
Arthur Finnigan Gad Thostrup
Lauge Vadmann Hougaard
Kasper Ellemann-Biltoft

Mikkel Visted Hansen
Freja Kaalø Halling
Björg Astrid Kaalø Johansen
Silke Kirkegaard Jespersen
James Hemdrup Jakobsen

Viede

Helle Jensen & Henning Luxhøj
Mette Ferdinand Sørensen & Jacob Parmo Krog
Marina Dalgaard & Carsten Høj Hansen

Begravede

Carl Gunnar Christian Korsgaard
Flemming Nielsen
Aase Eli Henriksen født Nielsen
Kurt Tetsche
Maja Klara Hjorth født Jensen
Arvig Hansen (Gassum kirke)
Henning Dahl Nielsen

Poul Erik Tholstrup Madsen
Gerda Emilie Pedersen (Svenstrup Kirke)
Ilse Merete Hansen født Schwensen (Gassum Kirke)
Knud Erik Andersen (Hem Kirke)
Maja Olesen født Grøn
Viggo Østergaard Nielsen

STØT MARIAGER KIRKES ORGELFOND

Henvendelse kan ske til Peter Toubøl, 98 54 15 59 - eller Mikael Ustrup, 98 54 19 98

Adresseliste

Sognepræst	Knud Erik Lægsgaard, Fuglsangsgade 3	Tlf. 98 54 11 53 kel@mariagerkirke.dk
Kirkegårdsleder	Kirsten Nygaard, Kirkebakken 6	Tlf. 98 54 15 35 kirsten@mariagerkirke.dk
Kirketjener	Gitte Kløcker Christensen, Havnegade 18 C, 9550 Mariager	Tlf. 98 55 06 07 Tlf. 24 24 40 97 gitte@mariagerkirke.dk
Organist	Mikael Ustrup, Digtervænget 55, 9550 Mariager	Tlf. 98 54 19 98 mikael@mariagerkirke.dk
Sogne-medhjælper	Ronald Risvig, Kirkebakken 6	Arbejde Tlf. 98 54 15 42 Tlf. 98 54 15 42 Tlf. 23 32 96 13 ronald@mariagerkirke.dk
Menighedsrådsformand	Peter Ulrich Toubøl, Bjerregårdsvej 4	Tlf. 98 54 15 59 mhr@mariagerkirke.dk
Kirkevæрге	Jørgen Kruse, Vestparken 28	Tlf. 98 54 11 60
Kirkeseekretær	Elsebet Hesselberg, I arbejdstiden	Tlf. 98 54 11 53 elsebet@mariagerkirke.dk
Kasserer	Lene Smidt, Vellinggårdsvej 2A, 8970 Havndal	Tlf. 96 68 63 22
Kirkens hjemmeside	www.mariagerkirke.dk	
Sognegården	Kirkegade 6	Tlf. 98 54 11 65

Det sidste ultimative offer på jorden - - - Min Gud, min Gud, hvorfor?

Korsets ord af Jesu mund
i hans allersidste stund
mens han døende af tørst
tænkte på de andre først.

“Tilgiv for de ser det ej
at Gud selv er selve mig.
Værn min mor, den røver led
ind i Paradisets fred.”



I det råb: Det er fuldbragt
knuste du selv dødens magt.
Aldrig mere skal “forladt”
lyde sidst i dødens nat.
Da du overgav din Ånd
i din faders skaberhånd
ville Han at du opstod
kendelig i kød og blod.



Lad mig da i dødens stund
huske ordet af din mund
så jeg føler fast din hånd
når jeg slipper liv og ånd.
Du har skænket vin til mig
dækket bord til mig hos dig.
Kors blev tegnet på på jord
at min stol er ved dit bord.



Der er sten for graven sat
stjernetom er dødens nat.
At der bli’r en påskedag
er Vor Herres nådesag.
Tør jeg stole på hans ord,
at min stol er sat til bord?
Vi skal drikke da tillige
vinens frugter i hans rige.

Foto: Peter Toubøl · Tekst: K. E. Lægsgaard.