

Mariager Kirkeblad

45. årgang nr. 2

Marts • April - Maj 2023

Adresseliste

Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager.
Respekter venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.



Menighedsrådsformand
Eva Elmose
Fellinghøjvej 1
9550 Mariager
40409655



Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
jdkr@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Tlf. 21 44 10 54
Træffes efter aftale



Kordeg
Elsebet Hesselberg
elhe@km.dk
Tlf. 98 54 11 53
Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale



Sognepræst
Edith Mark
em@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Tlf. 40 45 29 50
Træffes efter aftale



Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius
knf@km.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager
Tlf. 21 48 01 63



Kirketjener
Pia Boisen
kirketjener.mariagerkirke@
gmail.com
Tlf. 27 28 19 45



Organist
Mikael Ustrup
organist@mariagerkirke.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Tlf. 61 35 54 47



Kirketjener
Pia Pedersen
kirketjener.mariagerkirke@
gmail.com
Tlf. 24 22 27 42

Kirkeværg
Jens Greve
Kastaniealle 1,
9550 Mariager.
Tlf.: 30 98 05 99

Deadline, næste kirkeblad: 1. maj 2023
Forsidefoto: Mariager kirke
Fotograf: Anette Støvring Christensen

www.mariagerkirke.dk

Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen & Edith Mark
(ansvarshavende redaktører)

Bladet uddeles af frivillige.

Uddelingskoordinator Elsebet Hesselberg Tlf. 98 54 11 53

Lay-out, DTP og trykansvarlig: Pernille Stender



Mariager Kirkeblad

Indhold

Artikler

Præstens klumme	Side 3
Kirken i verden	Side 4
Gammelt og nyt	Side 5
... og andre primitive	Side 8-9
Mælkebøtten	Side 12
Nyt fra kirkegården	Side 14
Klosterhaven	Side 15
Spirende vår	Side 16-17
Påskefejring	Side 18
Birgittaforeningen	Side 19

Aktiviteter:

Menighedsrådsmøder	Side 2
Sorggruppe	Side 3
Børn & unge	Side 6
Babysalmesang	Side 6
Lysindsamling	Side 7
Sogneindsamling	Side 7
Gudstjenesteliste	Side 10
Siden sidst	Side 10-11
Andre aktiviteter	Side 11
Aften og morgensang	Side 11
Plejhjemsgudstjenester	Side 11
Kirkebil	Side 11
Formiddagshøjskolen	Side 13
Reception	Side 15
Mariagerfjord kirkehøjskole	Side 18
Påskens gudstjenester	Bagsiden

Menighedsrådsmøder i Klostersalen

14. marts kl. 18:00

18. april kl. 18:00

16. maj kl. 18:00

*Menighedsrådsmøderne
er offentlige*

*Dagsorden kan findes på
opslagstavlen i klosteret
og på hjemmesiden.*

Urimeligheder

Engang fortalte Jesus en historie om Guds urimelighed. Det var historien om en vinbonde, der tog tidligt afsted om morgenen for at hyre folk til at arbejde i sin vingård. Han blev enig med arbejderne om, at de skulle have en dagløn på en denar, og så sendte han dem hen til vingården.

Ved ni-tiden tog bonden afsted igen og fandt flere arbejdere, der stod ledige på torvet. »I kan også få arbejde i min vingård,« sagde han til dem. »Jeg skal nok betale jer en ordentlig dagløn.« Så gik de derhen.

Både ved tolv-tiden og igen omkring klokken tre tog bonden afsted og hyrede folk, og da han klokken fem tog hen til torvet endnu en gang, fandt han nogle flere ledige. »Hvorfor har I stået her hele dagen uden at lave noget?« spurgte han. »Fordi ingen har hyret os,« svarede de. »I kan også få arbejde i min vingård,« sagde bonden.

Da det blev aften, sagde vinbonden til sin forvalter: »Kald arbejderne sammen og giv dem deres løn. Begynd med de sidste, og slut af med dem der kom først.«

Så kom de arbejdere, der var blevet hyret klokken fem, og de fik hver en denar. Da turen kom til dem, der var blevet ansat først, troede de, at de ville få mere, men de fik også en denar.

De blev vrede og beklagede sig til vinbonden: »Dem, der kom klokken fem, har kun arbejdet en time. Hvorfor skal de have det samme som os, der har slidt og slæbt hele dagen i den stegende hede?«

Bonden sagde: »Jeg har ikke gjort noget forkert over for dig, min ven. Aftalte vi ikke, at du skulle have en denar? Tag dine penge, og gå din vej! Jeg har valgt at give dem, der blev ansat sidst det samme som dig. Har jeg måske ikke lov til at gøre, hvad

jeg vil med det, der tilhører mig? Eller ser du dig ond på mig, fordi jeg gør noget godt?«

På den måde vil de første komme sidst, og de sidste komme først. (Matthæusevangeliet 20,1-16)



Aldrig har man hørt noget så urimeligt: Samme løn til alle arbejdere. Både til dem, der pligtskyldigt møder ind tidligt om morgenen, og til dem der kommer mageligt slentrende hen under aften. Hvad ligner det? Hvis den trafik breder sig, så er der da ingen, der gider stå op om morgenen længere. Det undergraver arbejdsmoralen. Samfundet bryder sammen. Det går slet ikke! Det skal jo kunne betale sig at arbejde. Det ved vi da!

Hvorfor fortæller Jesus sådan en urimelig historie? Jeg tror, han vil røkke ved nogle gamle forestillinger. Han vil have sine tilhørere til at forstå, at Gud ikke er rimelig! De går måske netop og tror, at Gud er selve rimelighedens vogter. At Guds fornemste opgave er at sørge for, at alt i verden går rimeligt og retfærdigt til.

Vi får at vide, at dér hvor Guds rige begynder, der hører al rimelighed op - og Gud ske lov for det!

For hvis der var rimelighed til i Guds rige, så havde vi jo ikke en chance. Så var det kun 'noget for noget' og velkommen til dem, der kan yde det, der skal til.

Sådan er det **ikke** i Guds rige, siger Jesus. Dér sætter kærligheden den smålige rimelighed ud af kraft. I stedet for er det Guds generøse urimelighed, der gælder.

Der er ingen, der får for lidt, men der er mange - mange, der får meget mere, end rimeligt er.

Sognepræst Edith Mark

SORGGRUPPE for voksne

Hvis du har mistet og sørger - og overvejer, om en sorggruppe er noget for dig, er du velkommen til at kontakte sognepræst Edith Mark for at høre nærmere.

Mail: em@km.dk eller tlf.: 40 45 29 50.



Kirken i Verden



I november deltog jeg sammen med fire andre danskere (repræsentanter fra Betlehems Venner, Folkekirkenes Nødhjælp og Kirkernes Verdensråd) i en international konference i Betlehem på Vestbredden.

Konferencen var arrangeret af det internationale netværk for Kairos Palæstina, og temaet var: Folket, kirken og modstand mod besættelsen. Undervejs blev der drøftet Israels apartheidpolitik, det indskrumpede rum for palæstinenserne (stadige ulovlige bosættelse, fængslinger, nedrivning af palæstinensiske huse og skoler, voldelige angreb på civile ect.) - og de globale kirkers rolle.

I 2009 blev det første palæstinensiske Kairos-dokument offentliggjort. En gruppe teologer, ledere og engagerede kristne fra de fleste kirker i området var gået sammen om et opråb - særligt til Vestens kirker. De havde et budskab om tro, håb og kærlighed fra hjertet af palæstinensisk lidelse.

Inspirationen kom tydeligvis fra Sydafrika, hvor kirkefolk i 1985 forfattede et 'Kairos

dokument', der beskrev den politiske undertrykkelse i Sydafrika og gjorde op med apartheid.

Israels har nu i snart 56 år besat Vestbredden. Det er, som om vi i Vesten har lukket øjnene. Men de kristne i Palæstina opfordrer modigt og tydeligt det internationale samfund og verdens kirker til at øge indsatsen for retfærdighed, fred og forsoning i Det hellige Land.

På konferencens første dag fik vi indblik i situationen både fra kirkeledere og fra forskellige NGO'ere og internationale menneskerettighedsorganisationer. Det er beskæmmende at være vidne til, hvad der foregår. Anden dag fortsatte dialogen og udarbejdelsen af endnu et dokument 'Giv os håb' - igen et forsøg på at forklare, råbe kirken i verden op og skabe håb.



Atala Hanna, ærkebiskop, fra det græsk-ortodokse patriarkat i Jerusalem.

Det økumeniske fællesskab er bevægende at opleve. Meget kan man se forskelligt på i de noget uens kirkeretninger, men sammen har de en vilje til at arbejde for retfærdighed og fredelig sameksistens med alle mennesker, der bor i området. Med kærlighed som deres grundholdning er de stadig-

væk håbefulde. I bøn og tro på Gud stiller de sig forrest i modstand og handling mod besættelsen, og som kristne palæstinensere erklærer de, at den militære besættelse af landet er en synd både mod Gud og mennesker.

Det er stærke sager for en dansker, der lever fredeligt og godt i et land, hvor det værste for Folkekirken lige nu handler om store bededag. Her i Palæstina bliver jeg mindet om liv og død, om tro, håb og kærlighed i den rå udgave. Ingen kan være i tvivl om, at jeg føler stor sympati for det palæstinensiske folk og tager afstand fra den førte israelske politik.



Vi er på besøg hos en palæstinensisk bonde, der kæmper for sin jord og sine oliventræer – omgivet af bosættelser.

Man kan læse en dansk oversættelse af Kairos-dokumentet på Betlehems Venners hjemmeside, www.betlehemsvenner.dk.

Efter konferencen rejste vi til Gaza – også kaldet for 'verdens største udendørsfængsel'. Men det kan jeg fortælle om en anden gang.

Sognepræst Edith Mark

Gammelt og nyt

Kære alle, der gik kuk i det - sætternissen var på spil, så desværre kom mit indlæg ikke med i december- bladet. Indlægget er blevet ret så uaktuelt, f.eks. ville jeg gerne ”have ønsket jer alle et godt nytår og sige tak for jeres opbakning og deltagelse i kirkelivet i det gamle kirkeår. Jeg håber, at vi kommer til at ses mindst lige så meget i det nye år”. En hilsen som var og er meget velment omend meget forsinket.

Tak til alle frivillige for jeres engagement og arbejdsindsats, tak for en munter og dejlig julefrokost, selvom det også er længe siden.

I har nok alle opdaget, at udlån af Klostersalen igen er mulig. Stiftets nye retningslinjer for udleje/udlån af sognelokaler har dog ændret lidt på vores regler og husorden. Det koster f.eks. et mindre beløb at låne Klostersalen,

I skrivende stund er renoveringen af køkkenet ved at være færdig, og vi er glade for resultatet. Det bliver nu meget nemmere at opfylde behovene ved brug af Klostersalen, f.eks. er der nu to opvaskemaskiner, to ovne og ikke mindst et velindrettet og funktionelt rum.

I 2022 har menighedsrådet brugt rigtig mange kræfter på at få renoveret og repareret. Arbejdet med Smertensmanden og Kristi grav er færdigt, kirkebænkene er malet, marmoreringen i kirken er restaureret. Der er gang i et befugtningsanlæg, så vi kan minimere skaderne på træværket i kirken (den tørre luft får træet til at revne). Der er malet porte til kirkegården og fældet træer for at forhindre nedfald og en hel masse andre ting. Nu glæder vi os så til at kunne koncentrere os mere om de sjove ting, hvor I er deltagere. Kort sagt, vi er ved at afslutte de sidste ting fra 2022 og godt i gang med 2023-opgaver.



OG SÅ SKETE DET

Vores lift/elevator i Klosteret er helt kaput-færdig-slut. Det blev konstateret her i slutningen af januar. Alt er prøvet, men intet er lykkedes. Det betyder, at vi skal have en ny lift. Vi må forvente, at det tager tid. Vi skal have styr på pengene, og vi har allerede fået to tilbud på en ny lift. Tidsrammen ser ikke så god ud - fra vi bestiller en ny, og til den bliver leveret, går der 10-12 uger. Derefter kommer monteringen 1-2 uger, og den tidsramme er i bedste fald. Så ingen lift i februar, marts, april og nogle uger ind i maj. ØV ØV ØV!

Det bliver en TRÆLS tid. Vi håber, I alle vil have forståelse for problemet. Vi arbejder så hurtigt, vi kan, og prøver på at minimere generne, så godt vi kan.

Når der er arrangementer, kan vi måske ved fælles hjælp give jer, der er gangbesværede, så meget hjælp, at vi kan få jer listet op af trappen. Hvis det er en præst, der ønskes, kan begge præster heldigvis sagtens gå ned ad trappen og møde jer på kirkekontoret.

Den 31. marts går vores kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius på efterløn. Der vil blive en afskeds gudstjeneste d. 19. marts og en afskedsreception d. 31. marts. Se opslag her i bladet.

Vi er godt i gang med at finde Kirstens afløser, og når kirkebladet udkommer, håber jeg, at vi ved, hvem det bliver.

Må I alle have et dejligt forår, og vi glæder os til at se jer alle i kirke og kloster. Vel mødt!

*På menighedsrådets vegne
Eva Elmore*



Minikonfirmander



Årets første måneder har også budt på aktiviteter med minikonfirmanderne. Her mødte minikonfirmandernes kirkens hjælpere, kirkemusene, som de blev rigtig gode venner med.

Hver minikonfirmand fik sig en kirke-mus-ven, som der blev lavet fine huse til, samtidig med at der blev fortalt bibelhistorier, lært om dåb, nadver og mange af de andre ting, som foregår i kirken.

Venskaberne blev så stærke, at menighedsrådet gav deres tilladelse til, at kirkemusene måtte flytte med minikonfirmanderne hjem.



Den store kirkemus har åbnet et osteudsalg 😊

Børn & Unge

Familiegudstjenester

Onsdag den 15. marts kl 17:00

Familiegudstjeneste



Onsdag den 12. april kl. 17:00

Familiegudstjeneste

Temaet er påske.



Onsdag den 10. maj kl. 17:00

Familiegudstjeneste

Sidste familiegudstjeneste for sommeren.



Efter familiegudstjenesten er der gratis fællesspisning i Klostersalen og en aktivitet for børnene.

Vi slutter, så alle sengetider kan overholdes.

BABY SALMESANG

Vi forventer at begynde igen i 2023.

Det foregår i Munkesalen på tirsdage kl. 11.30.

Tilmelding sker til:

Sognepræst Edith Mark:

em@km.dk

eller til:

Lotte Langkjær: 20820514 /

lottelangkjar72@gmail.com

For nærmere info kontakt venligst Lotte Langkjær.

Læs mere på kirkens hjemmeside.



Vi samler lys til Ukraine

I samarbejde med herboende ukrainere indsamler vi lysstumper.
Disse bliver så smeltet om til lys, som gør stor nytte i det krigshærgede Ukraine.
Så ligger du inden med lysstumper, store som små, så modtager vi dem med stor tak.
Der står en stor kasse i Klosters forhal, hvor lysene kan afleveres.



Folkekirken Sogneindsamling Søndag den 12. marts 2023

Vær med til at gøre en verden til forskel for mennesker, der lider under klimakrisen, den værste fødevarekrise nogensinde og krigen i Ukraine.

Som indsamler går du en rute, der tager en times tid, og til gengæld for dét arbejde, byder vi på kaffe og kage, **og en stor tak** – for at du gør en forskel for mennesker i nød.

Vi mødes i Munkesalen kl. 11:30, hvor ruter og indsamlingsbøsser deles ud.

Tilmelding foregår hos Helle Qvortrup på helqvo@gmail.com

GÅ FOR MENNESKER I NØD

.... og andre primitive instrumenter

Godt nok var det nogle år, før jeg ankom til paradiset have - der i denne forbindelse er det nu nedlagte musik konservatorium i Aalborg - men latteren rungede stadigvæk i alle vægge på den gamle Ryesgade skole i Aalborgs dejlige Vestby i midtfirserne.

Et par år forinden havde konservatoriet haft jubilæum - det fortaber sig i latteren, om det var 40 års jubilæum eller 50 års ditto - men til et jubilæum skal der holdes en tale.

Man havde så indforskrevet Aalborgs daværende borgmester - fint skal det være, når paradiset have har jubilæum - og han kvitterede med den tale, der afstedkom årtiers rungende latter.

Han fik sagt noget i retning af, at det var dejligt, at Aalborg havde "en musikskole, hvor der også var plads til fløjter, guitarer og andre primitive instrumenter". Det gik aldrig op for nogen, hvilke instrumenter

der i øvrigt var primitive, men i orgelfaggruppen var vi rørende enige om, at det i hvert fald ikke var vores fine avancerede instrument.

En højere læreanstalt

Ordet konservatorium kommer af det italienske ord "conservare", der betyder at "holde ved lige". Det giver jo god mening, at et konservatorium holder den musikalske arv i live ved at overgive viden fra generation til generation. De fleste lærere, der underviste i firserne, da jeg gik på konservatoriet, er for længst gået på pension, og deres elever har udskiftet elevkasketten med lærerkasketten.

Året før jeg kom på konservatoriet i 1984, tog det syv år at blive uddannet som organist. Da jeg begyndte, var vi åbenbart blevet så dygtige, at det kunne gøres på seks år - eller også havde den nye kulturminister

i Schlüters første regering brug for at vise handlekraft og skære ned (nedskæringer har jo altid været vejen frem mod en bedre og mere oplyst verden).

Nu tager det kun fem år at blive organist, men i dag er det stort set ligegyldigt, for den dag, jeg går på pension, kan enhver blive organist i Mariager kirke; man behøver simpelthen ikke kunne spille orgel eller have taget en uddannelse som organist længere. Jeg er nu evigt glad for, at det samme princip ikke gælder for min øjenlæge.

Musikskole

Ikke et eneste ondt ord om musikskoler. Det er efterhånden børns eneste indgang til musikken, og musikken er så utrolig vigtig. Aldrig har vi hørt og omgivet os med mere musik end lige nu, og aldrig før har så få børn spillet et instrument. Den pris skal vi nok komme til at betale senere, men sådan er det. Lev med det, som nogen har for vane at sige.

At kalde et konservatorium for en musikskole vidner om, at der ingen huller var i borgmesterens uvidenhed om virkeligheden. Det er to forskellige verdener med to forskellige opgaver.



*"In Consort", der består af Gertie Johnsson, Pernille Ebert Spissky, Pernille Petersen og Dorte Lester, er alle uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium eller på konservatorier og universiteter i udlandet, og de spiller **søndag d. 23. april kl. 16:00** koncert på deres "primitive instrumenter", der nu er alt andet end primitive.*



Leonardo da Vincis bud på bebudelsen. Billedet er fra 1470'erne og hænger i dag på Uffici-museet i Firenze; byen der i sin tid bestilte billedet hos Leonardo da Vinci.

Englen peger på Maria med beskeden om, at hun skal føde Guds Søn.

Englen holder en lilje i sin hånd, og liljen er både symbolet på Marias jomfruelighed og byen Firenze.

Vi springer lige over guitarerne

Guitarister kan man ofte lave grin med, men dem springer vi over her.

Jeg har læst mig til, at verdens ældste spillebare fløjte er 9000 år gammel, og at man har aftegninger af fløjter i Europa, der er ca. 50.000 år gamle. Fløjten er alle blæseinstrumenters moder og dermed alt andet end primitiv.

In Consort

Consort er i al enkelhed et ensemble af instrumenter. Og "In Consort" er navnet på det ensemble, som spiller koncert i Mariager kirke **søndag d. 23. april kl. 16:00**. Ensemblet består af fire fløjter - fra de

største fløjter til de mindste. De trakteres af hele fire damer, der har tilbragt tusindvis af timer med at puste i disse avancerede instrumenter.

Stik hovedet ind i kirken (efter du har afleveret en flad halvtredser ved indgangen) og nyd en times musik af Michael Prætorius, Johann Sebastian Bach, George Phillip Telemann og nyere spændende musik af Viggo Mangor.

Det fineste blandt instrumenter

Det fineste instrument er på én gang det billigste og det mest forgængelige. Det er den menneskelige stemme. Billigt på den måde at vi alle har det, og forgængeligt på den måde at en dag kan min stemme ikke længere høres, hvorimod fløjter og guitarer kan høres, indtil de går i stykker, og det kan vare 9000 år eller mere.

Klosterkoret

I Klosterkoret er der 19 fine stemmer, der vil medvirke ved musikgudstjenesten på Maria Bebudelsesdag **søndag d. 26. marts kl. 19:00**. Her vil vi i gudstjenesten frem-

føre musik, der er alt andet end primitiv. Hans Leo Hasslers motet "Dixit Maria ad angelum" (således sagde englen til Maria) står som et af de fineste eksempler på, hvad europæisk kultur har frembragt. Vi har øvet os. Måske ikke i tusindvis af timer, men hver onsdag kan også gøre det.

Ikke primitivt

Konservatoriet er nedlagt - det var primitivt og dumt.

Borgmesterens stemme er for længst blevet tavs - sådan går det jo os alle, men såvel fløjter som den menneskelige stemme er stadig sprællevende.

Ingen af delene er primitive, og det er den musik, der fremføres bestemt heller ikke. Døm selv.

Af organist Mikael Ustrup

Gudstjenesteliste

Marts			
05. kl. 10:00	2. søndag i fasten	Matthæus 15,21-28	EM
12. kl. 10:00	3. søndag i fasten	Lukas 11,14-28	JDKR
15. kl. 17:00	Familiegudstjeneste		EM
19. kl. 10:00	Midfaste søndag Udvidet kirkekafe	Afsked med Kirsten Nygaard Fabricius	JDKR
26. kl. 19:00	Maria bebudelsesdag Musikgudstjeneste	Lukas 1,26,38	EM
April			
02. kl. 10:00	Palmesøndag	Matthæus 21,1-9	JDKR
06. kl. 19:00	Skærtorsdag med eff. lam og vin	Matthæus 26,17-30	JDKR
07. kl. 10:00	Langfredag		EM
09. kl. 10:00	Påskedag	Markus 16,1-8	EM
10. kl. 10:00	2. påskedag	Lukas 24,13-35	JDKR
12. kl. 17:00	Familiegudstjeneste		JDKR
16. kl. 10:00	1. søndag efter påske	Johannes 20,19-31	JDKR
23. kl. 10:00	2. søndag efter påske	Johannes 10,11-16	EM
30. kl. 10:00	3. søndag efter påske Konfirmation	Johannes 16,16-22	JDKR
Maj			
05. kl. 10:00	Bededag	Matthæus 3,1-10	JDKR
07. kl. 10:00	4. søndag efter påske Konfirmation	Johannes 16,5-15	EM
10. kl. 17:00	Familiegudstjeneste		EM
14. kl. 10:00	5. søndag efter påske	Johannes 16,23b-28	JDKR
18. kl. 10:00	Kristi Himmelfart	Markus 16,14-20	EM
21. kl. 10:00	6. søndag efter påske	Johannes 15,26-16,4	EM
28. kl. 10:00	Pinsedag	Johannes 14,22-31	JDKR
29. kl. 10:00	2. pinsedag	Johannes 3,16-21	JDKR
Juni			
04. kl. 10:00	Trinitatis søndag	Johannes 3,1-15	JDKR

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen EM = Edith Mark

Siden sidst

Døbte

Elliot Jalk Nielsen
Hjalte Krogh Karmark
Sigrid Klemme Lybech Mogensen
August Flou Højgaard
Lasse Junesson Larsen
Luna Johnsen Aarup
Merle Andersen Amstrup
Alma Ramløs Bograd
Emil Højbjerg Nørgaard

Begravede og bisatte

Kim Torben Nørdam Andersen
Glenstrup kirkegård
Karen Bjerre Nielsen *født Laursen*
Sten Laut Lauridsen
Asken spredt over havet
Margit Vestergaard
Als kirkegård
Birte Agnete Braunstein
født Bjørn Ravnkilde kirkegård
Anni Møller *født Nielsen*
Leo Nielsen
Hardy Løvald Bruun Madsen
Ellinor Terp *født Reinert*
Preben Kristensen Reenberg
Randers Nordre kirkegård
Poul Jensen Gaardsted
Poul Trige Sørresiiig
Urnebegravelsesplads, Havno
Hans Jørgen Jensen
Else Solvaig Hestbech *født Larsen*
Hadsund kirkegård
Jenny Greve *født Andersen*
Dalbyover kirkegård

Siden sidst

Viede

Susan Klemme Lybech &
Rasmus Heegaard Mogensen

Ruth Beregaard Steinbrecher &
Kim Harry Olsen

Velsignede

Sabrina & Søren Skals
Schäfer Enevoldsen

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebil til følgende gudstjenester:

19/3 - 9/4 - 28/5

**Alle gudstjenesterne starter
kl. 10:00**

**Ring til:
Fjordens Taxa på
98 57 57 10**

Bestilling senest kl. 12:00 om fredagen.

Plejhjemsgudstjenester

31.03 kl. 10:00 i Mariager kirke

v. Jacob Krogh Rasmussen

28.04 kl. 10:00 på Fjordvang

v. Edith Mark

26.05 kl. 10:00 på Fjordvang

v. Jacob Krogh Rasmussen

Andre aktiviteter

Marts		
04. kl. 09:30	Retrætedag (Birgittaforeningen)	Klosteret
07. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen
12. kl. 11:30	Sogneindsamling	Munkesalen
14. kl. 17:00	Aftensang	Munkesalen
14. kl. 18:00	Menighedsrådsmøde	Kirkekontoret
21. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen
31. kl. 13-16	Afskedsreception for Kirsten Nygaard Fabricius	Klostersalen
April		
02. kl. 16:00	Påskefejring a la Birgittiner	Kirken
10.	Påskevandring efter gudstjenesten.	
18. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen
18. kl. 18:00	Menighedsrådsmøde	Kirkekontoret
23. kl. 16:00	Koncert med blokfløjtekvartetten In Consort.	Kirken, entré
25. kl. 17:00	Aftensang	Munkesalen
Maj		
02. kl. 09:30	Formiddagshøjskolen	Udflugt
05.	Bededagsvandring efter gudstjeneste i Sem kirke	
16. kl. 18:00	Menighedsrådsmøde	Kirkekontoret
23. kl. 09:00	Morgensang	Kirken

Aftensang/morgensang

Med dette nummer af kirkebladet indvarsles også forårets kommer, derfor vil vi afholde aftensange i marts og april samt tage hul på sommerens glæde med en morgensang i maj.

Aftensangen foregår i Munkesalen, mens morgensangen foregår i kirken. Begge dele varer en lille halv time, vi synger salmer og sange fra højskolesangbogen, og der er et ord til refleksion og eftertanke. Ved aftensangen er der mulighed for en kop kaffe fra kl. 16:15, mens der efter morgensangen er kaffe bagefter.



Aftensang:
14. marts og 25. april kl. 17:00

Morgensang:
23. maj kl. 09:00



Mælkebøtten



*Marias ager, forårsfrodigt skøn,
er strøet fuld af gule mælkebøtter;
som viltre børn i leg på engen grøn,
de deres nu i solfyldt nærvær skøtter.*

*Som gyldne stjerner, faldet ned på jord
fra himmelbuen til et græsgrønt leje,
de blinker til den søster eller bror,
der blev deroppe på de vante veje.*

*De gule prikkers endeløse tal
er glimt af glæde fra Vorherres ager,
hans gave efter vint'rens skyggedal,
et tegn på, at han giver, som han tager.*

*De lyser op, de suveræne små,
de fryder hjertet ved den gyldne farve;
i glimt vi paradiset husker på,
men det forsvandt; det kom sig af en larve,*

*en slange, som lod mennesket forstå:
Det gælder om at herske udelt sel',
kontrol og orden i sin have få;
det er for stærkt, Guds mælkebøtte-væld!*

*Nu luger vi, vi bruger gift og stål,
som da Herodes efterstræbte livet;
han ødelagde blindt, med sværd gjor' kål
på børnene, opfyldt af magtmotivet.*

*Ét mælkebøttefugl fløj til Ægypten,
et æselridt på himlens lette vind,
men næste forår skød fra vinterkrypten
det op af jorden med sin gule kind.*

*For hverken ondskabs fyrster eller slanger
kan kue godhedsfrodigheden bort.
Det er så lidt, hvad håbets frø forlanger,
lidt jord, en tro, lidt sol er trumfens kort.*

Vibeke Guldborg Madsen

Forårsprogram for Formiddagshøjskolen

7. marts

Hvad er en rigtig dansker?

Ida Gormsen, bassist, verdensmusiker og højskolelærer.

Ida er først og fremmest bassist – og spiller jazz og verdensmusik i ind- og udland. Hun er desuden uddannet sygeplejerske og har været højskolelærer i både Brandbjerg og Løgumkloster.

Ida er vokset op i Mølholm ved Vejle, men Ida er også adopteret, og hun satte sig for at finde tilbage til sit afrikanske og tyske ophav – og det er en spændende fortælling.



21. marts

Er man død, når man er kold?

Benedict Kjærgaard, professor ved hjerter-lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Benedict er ekspert i at genoplive folk, der er frosset ihjel, og vil fortælle om sit arbejde og sin forskning.

Uanset hjertestop, lysstive pupiller og hvor kold kroppen er, forsøger lægen og hans hold fra Aalborg Universitetshospital at genoplive mennesker, som er frosset ihjel. I forskningen har Benedict brugt både flyvende grise og hjemmeudviklet udstyr for at nå imponerende langt.



18. april

Skagensmalerne i lyst og nød

Inger Lyftingsmo, foredragsholder.

Inger fortæller bl.a. om familien Brøndum, P.S. Krøyer og Marie, Anna og Michael Ancher og Holger Drachmann.

Livet og forholdene i Skagen beskrives med mange anekdoter om malerne og deres indbyrdes misundelse og konkurrence om motiver og modeller.

Også skawboerne beskrives – dvs. fiskerne, redningsmændene, Indre Mission, kvinderne ...



2. maj

Udflugt til Skagen.

Vi kører med bus fra Mariager kl. 8:30 og er hjemme igen ved 18-tiden.

Programmet udkommer snarest og præsenteres i Formiddagshøjskolen.

Formiddagshøjskolens foredrag begynder kl. 10 - men der serveres kaffe fra kl. 9:30. Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter foredragsholderen fortæller mere eller besvarer eventuelle spørgsmål. Vi slutter ca. kl. 12.

Man betaler 60 kr. ved indgangen (inkl. 2 stk. smørrebrød og kaffe). *MobilePay kan bruges.* Vi synger hver gang fra Højskolesangbogen, og der er tid til at snakke med sin nabo.

OBS: Elevatoren virker ikke!

Styregruppen for Formiddagshøjskolen

Nyt fra kirkegården

Ja det er lidt underligt det her! Det er nemlig sidste gang, jeg sidder og skriver indlægget "Nyt fra Kirkegården".

Grunden er, at jeg har valgt at gå på efterløn her fra 1. april 2023, så her i et stykke tid har der været ting/opgaver, som jeg har lavet, hvor jeg så må sige til mig selv: Ja det var så sidste gang, at du skulle lave det her.

Det har været 17 gode år ved Mariager kirkegård/kirke. Mange gode kollegaer, som jeg har haft et godt samarbejde og gode samtaler med, og vi har også haft det sjovt sammen. Ligeledes et godt samarbejde med menighedsrådet, og jeg har været heldig at have haft nogle rigtig gode arbejdsgivere igennem de 17 år. Kontakten med de mange gravstedsindehavere samt turister og besøgende i kirken og på kirkegården har også været rigtig dejligt at have. Indehavere og besøgende, der kommer meget på kirkegården, får man lige en lille snak med om vejr, og hvad nu der rører sig.



Igennem flere år har jeg pralet med, både til mine kollegaer og andre, at jeg har landets bedste og flotteste arbejdsplads 😊 Fra kirkegården er der en god udsigt ud over fjorden, og vi har en flot kirke og et flot kloster. Jeg hører også fra mange turister, at vi har en spændende kirkegård, hvor de godt kan lide at gå tur.

Så konklusionen på alt dette er, at jeg slutter mit arbejdsliv med det allerbedste arbejde og på den allerbedste arbejdsplads.

Og så lidt fra kirkegården

Det har været et meget forskelligartet vejr, vi har haft her i vinter. Først/midt i december fik vi endelig sne, som lagde sig som en fin dyne hen over kirkegården, men sneen var desværre væk, da vi nåede til juledagene. Vi har også haft forholdsvis hårde frostgrader i nogle dage, men ellers har det været en rimelig mild, men en meget våd vinter (især januar). Ukrudtet har haft gode betingelser, så vi har været i gang med at fjerne ukrudt fra gravsteder, hvor vi har ren-



holdelsesaftaler, og hvor vi kan komme til i forhold til grandækninger, og stierne rundt om på kirkegården har også fået en tur med skuffejern og rive. Ulempen ved det meget våde vejr er også, at det desværre ikke er så godt at køre rundt på kirkegården med vores maskiner, når der skal samles affald og ryddes op efter beskæringsarbejde m.m., da stierne bliver kørt op. Så der er blevet



brugt nogle afspadseringstimer, når vejret har været for dårligt til, at der kunne arbejdes ude på kirkegården.

Med det milde vejr har både vintergækker og erantis haft gode betingelser for at vise os deres hvide og gule hoveder. Så allerede i januar dukkede de op i rallet på gravsteder og imellem visnet løvdække.

Først i marts mdr. vil vi nedlægge de gravsteder, hvor indehaverne har ønsket det og skrevet under på, at det må ske.

I marts mdr. vil vi ligeledes fjerne grandækninger fra gravstederne, og så starter vi op med renholdelse af gravsteder med renholdelsesaftale.

Påsken falder først i april i år, så hvis vejret arter sig, vil der blive plantet forårsblomster sidst i marts mdr. på de gravsteder, hvor der er aftale om denne ydelse.

Med dette sidste indlæg fra mig ønsker jeg alle jer læsere et godt og dejligt forår.

*Med venlig hilsen
Nuværende, men snart fhv kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius*



Klosterhaven

I det forrige kirkeblad takkede vi af for sæson 2022. Det sidste, der skete, var opsamling af de mange blade fra havens store træer. Nu er vi allerede godt i gang med 2023, og foråret kan skimtes i horisonten.

Der er jo ikke sket meget i haven i de forløbne vintermåneder, men lidt er der dog sket. Peter Toubøl har nu opsat skilte med en lille kortskitse over stien, der går rundt om klostersøen. Det, håber vi, kan bidrage til, at flere turister og lokale finder ud af, at der her findes en lille hyggelig gåtur.

Turen går gennem Klosterhaven forbi bålpladsen og videre ud på marken, hvor der om sommeren græsser små ponyer.

Ude på marken på vestsiden af søen kan man nyde et rigtig fint kig over mod Mariager kirke. Derefter går turen ned over marken mod lågen, der leder ud til Klosterstien.



Så snart vejret er til det, skal vi i gang med arbejdet. Det kan være beskæring af de blomstrende buske, samling af nedfaldne grene og fjernelse af de sidste blade. Vi skal også snakke om, hvad vi gør ved det

nye jordstykke uden for hegnen mod Kastanie allé. Det trænger til en kraftig oprydning.

Vi håber på en god sæson 2023, og når dette kirkeblad udkommer, har vi forhåbentlig mødtes første gang!

Havefolkene



AFSKEDSRECEPTION

Vores dygtige kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius har valgt at gå på efterløn den 1. april 2023.

Kirsten har igennem knap 17 år arbejdet med at pynte og passe kirkegården, hvilket alle gennem årene har kunnet nyde resultatet af på gåture rundt på den smukke kirkegård.

Menighedsrådet er derfor vært ved en reception med lidt godt at spise og drikke fredag den 31. marts kl. 13:00-16:00 i Klostersalen.

Det vil dog også være muligt at tage afsked med Kirsten ved gudstjenesten den 19. marts kl. 10:00.

***Der er ingen tilmelding -
og alle er meget velkomne.***

RECEPTION

Fredag den 31. marts
Kl. 13:00 - 16:00

Spirende vår



Jeg har sat mig ved min pc for at skrive kirkeblad – og min pc står, så jeg samtidig kan se ud af mit vindue – og lige der udenfor står et stort rålam, som ses på ovenstående foto. Lidt længere op mod huset står råen, og lidt ude på grusvejen står endnu et rålam. Solen skinner, og de hygger sig og er fuldstændig ligeglade med, at jeg går hen og tager et billede af dem. Senere på dagen går vi tur i skoven, og da vi kommer tilbage, står de nede i bunden af skovhaven mellem træerne og spiser løs af en kristorn - de flytter sig ikke, fordi vi kommer, endskønt hunden er løs på vores egen matrikel - men hun er ligeglad, de hører til på matriklen. De har simpelthen deres daglige gang her - vi ser dem hver dag, og netop i dag var vi ekstra glade for at se dem, da der i weekenden havde været jagt i skoven, og vi havde hørt mange skud. Begge lam er som nævnt rålam – sidste år havde vi kun et lam, og det var et bukkelam - så når de nu om lidt skal ud og finde en buk, er det spændende, om vi over tid får flere hold gående, hvis de bliver drægtige, for de unge hunner holder sig til deres mor – Hun er formodentlig og forhåbentlig allerede drægtig, og det kan jo være, at hun ”smider dem ud”, når hun føder i maj/juni, men at de alligevel bliver i nærheden.



Mens jeg sidder og skriver og holder øje, piler et egern henover vejen – og tilbage igen, det bor i et af de store træer på skrænten, og hunden er meget interesseret – hun kan stå op ad en stamme og sniffe og sniffe, den må have en særlig duft, for jeg ser også ofte i skoven, at hun gør det samme. For år tilbage havde et egern taget bolig i en fuglekasse med to etager, og vi så jævnligt egernet sidde på 1.sal med hovedet ude og nyde udsigten – det var kosteligt!

*En erantis brød vor vinterjord,
snart er hækkens skygge blomstertæppe,
bly, standhaftig, stædig – blomsterflor,
mod dit solmod måler mit sig næppe.*



Den 9 januar fandt jeg de første erantis – jeg skrabbte lidt i bladlaget, hvor jeg vidste, de kom frem, og der var de.

*Solmodsblostm, hvad vidner du mig her,
når mit sind med vintergrå må døje?
Selv i sorg og modgang: at Gud er, -
til der falder skæl fra løv og øje.*
KEL

Vi har virkelig døjet med det vintergrå i denne mørke januar, og derfor har det været nødvendigt at finde lyspunkter – ”high lights” – der kan indgyde håb, når det har været for gråt – Jeg gravede erantis op og satte dem ind på bordet i en skål (og sætter dem ud et andet sted, det er en god måde at sprede dem på) – jeg plukkede forsythia, som nu står smukt i sin solgule dragt. Juleroserne er begyndt at kigge op, jeg ser til dem hver dag og nyder, at jeg kan få lov at nyde dem, efter at vi har indhegnet bedet, for selvom vi holder af vore rådyr, er det ikke alt, vi vil dele med dem 😊

Jeg skriver denne artikel på kyndelmisdag – og egentlig er det jo her, vinteren ifølge Blicher ”slår sin knude - overmåde hvas og hård” - og her vi siger ”inderlig jeg længes efter vår” i sangen ”Det er hvidt herude”- og det havde da været skønt, hvis noget af den nedbør, vi har fået de seneste dage, havde indeholdt bare lidt sne til at lyse op i mørket. Det er jo selvfølgelig også derfor, vi fejrer lysfest netop her -Kyndelmisse betyder jo, at vi fejrer lysets komme. Johannes V. Jensen skriver i ”Tidlig vår” - ”Vintergæk er brudt af mulden - kætt erantis trodser kulden” – vore store digtere kender alle til at besyngte lyspunkterne i den mørke tid.

Den blå anemones udspring i starten af marts er endnu et lyspunkt - Kaj Munk skriver i sin fantastiske sang om den blå anemone:

*Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg plantet dér i fjor.*

”Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smeltes ved at se det” er en fantastisk metafor for, hvad der sker med os, når vi rammes af lyset - og skønheden i naturen.



Andre lyspunkter er fuglene, og vi har mange af dem på fodergrenen. I denne vinter har vi haft 2 dompap-par, der hver dag sidder på grenen og spiser – Hannens karminrøde bryst lyser stærkt op – mens hunnens douchede diskrete lyse lyse grå understreger hendes skønhed. Musvitter og blåmejser stråler med deres blå/grønne/hvide/sorte farver, når de lynhurtigt indtager deres plads på grenen. På terrassen bor en rødhals – 2 håber jeg, men vi ser dem kun en af gangen – der er næsten ikke no-



get så yndigt som en lille rødhals med det orange flammende bryst på den brunbeige baggrund. Bogfinken med sine rødbrune farver kommer jævnlige forbi og har den lidt mere gråbrune kone med – de klæder hinanden og følger troligt ad.

Sumpmejser og halemejser kappes om pladsen – halemejsere altid i større antal – og den mest trofaste på grenen er spætmejsen, den sidder der det meste af tiden. Vi har længe savnet flagspætten, men forleden kom den og gjorde indhug, og nu kommer den hver dag, så vi får nok fornøjelsen af unger igen i år. – Ellers har der ikke været det store træk af vinterfugle, men det hænger nok sammen med, at der ikke rigtig har været vinter ude i verden heller – dog har vi set flokke af kvækerfinker, når vi har strøet solsikkekerner på jorden – de går ikke på foderpinden. – Og så har vi selvfølgelig haft vores standfugl – solsorten – den har levet af kristornbær hele vinteren, og der har været rigeligt at tage af, så den har ikke behøvet at tage andetsteds hen.

Lysets komme kan jo ofte være forbundet med blandede følelser, fordi mørket endnu sidder lidt i kroppen, så glæde og forventning blandes, og det kan næsten ikke udtrykkes bedre, end Morten Nielsen gør det i ”Forårets horisont”, som han skrev i 1943:

*Himlen er våd og lys
himlen er tung af væde . . .
hjertet er tungt, hjertet er tungt,
hjertet er tungt af lykke,
lykkeligt nær, lykkeligt nær,
lykkeligt nær ved at græde.*

I ønskes et lysfyldt forår – og måtte den krigshærgede verden også slippe ud af sit mørke!

Britt Lægsgaard



Påskefejring a la Birgittiner

Mariager kirke og kloster rummer mange spændende historier fra birgittinernes tid. En af disse er birgittinernonnernes påskefejring. For modsat manges opfattelse af middelalderen som ”mørk” var Birgittinernonnernes ritualer fulde af liv, lys og iscenesættelser.

Dette fremgik ikke mindst af de undersøgelser af Kristi grav og Smertensmanden, som blev foretaget sidste år, og det er netop i forlængelse af disse og i samarbejde med Hans Henrik Lohfert Jørgensen fra Aarhus Universitet, at vi **Palmesøndag den 2. april kl. 16:00** vil se nærmere på, hvordan Birgittinernonnerne fejrede påske i en forsøgsvis historisk rekonstruktion af ritualerne.

Nærmere bestemt deres genopførelse af tiden fra gravlæggelse af Kristus Langfredag til besøget ved den tomme grav Påskedag. Med udgangspunkt i ”Kristi grav”, som vi har bevaret fra birgittinernonnernes tid, vil vi med Hans Henrik som guide følge med

gennem ligtogsprocesion, gravlæggelse og vågenat lige til Kristi opstandelse.

I denne levendegørelse af middelalderen vil vi sammen opleve et stykke lokalhistorie ud over det sædvanlige. Måske kan man endda være så heldig at blive inviteret til at spille med i påskespillet og give den i rollen som nonne eller præstemunk.

Kom og oplev birgittinernonnernes levende påskefejring - det er alt andet end mørk middelalder!



Mariagerfjord Kirkehøjskole

Lørdag d. 25. marts

Grundtvig og folkeoplysningen ved forhåndværende højskoleforstander og præst, Aage Augustinus.

Vi mødes kl. 9.30 til morgenkaffe i Hobro kirkecenter. Foredraget starter kl. 10.00. Efter frokostpausen er der sangtime v. Anders Tranholm-Bjerg og Winni Steinicke. Dagen slutter med generalforsamling kl. 13.30.

Lørdag d. 29. april

Udflugt til Vendsyssel med Ole Bent Larsen med fokus på moderne kirkekunst. Vi besøger bl.a. kirkerne i Stenum og Vrå Valgmenighed.

Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og rundstykker i Hobro kirkecenter med busafgang kl. 10. Undervejs er der frokost for egen betaling på Vrå Højskole. Eftermiddagskaffen, der drikkes på hjemvejen, sørger bestyrelsen for, og vi er hjemme sidst på dagen.

Har man betalt for hele sæsonen, koster udflugten 50 kr. og ellers 100 kr., som betales på dagen.

Tilmelding skal ske inden 22.4.2023 til anniengedal@hotmail.com eller på mobil/SMS: 60 67 44 84.

På forhånd tak.

*Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst
Øls-Hørby-Døstrup Pastorat
Løgstørvej 71 9500 Hobro
atb@km.dk*

Stenum kirke



Hvad huskes Birgitta for

Birgittaforeningen blev stiftet i 2001 af folk her i Mariager, og som det vil være bekendt for de fleste, der læser kirkebladet, så er foreningens formål at udbrede kendskab til Den Hellige Birgitta af Vadstena og den kulturarv, hun har efterladt sig.

Vi er heldige her i Mariager, for vi har en klosterkirke og en lille rest af det store kloster, der blev bygget i 1400-tallet. Det hele blev bygget på Birgittas anvisninger, men det store bygningskompleks med plads til 60 nonner og 25 munke fik en kort storhedstid, for efter reformationen i 1536 blev alle katolske klostre i Danmark lukket. Klosteret i Mariager fortsatte som protestantisk jomfrukloster for adelige kvinder, og de nonner, der var tilbage, fik lov til at blive boende indtil deres død. I 1588 blev klosteret endelig nedlagt og kirken har siden været byens sognekirke.

Birgitta er værd at kende. Hun var en af middelalderens helt store stemmer. En usædvanlig kvinde, der har betydet meget ikke blot for sin samtid – men også for eftertiden som tænker, litterat, politiker, pilgrimsvandrer og helgen.

Vandringer

Fordi Birgitta var pilgrimsvandrer, er det at vandre en af de måder, hvorpå vi udbreder kendskabet til hende. At vandre sammen, både når der tales, og når vi går i stilhed, er med til at styrke fællesskab og fordybelse, og det er jo en smal sag at finde smukke vandringer, når man bor, som vi gør omgivet af fjord og skov. Så velkommen til forårets vandringer:

2. påskedag, d. 10. april, vil vi efter gudstjenesten i Mariager kirke kl. 10 begive os ud på en vandring med afsæt i fortællingen fra gudstjenesten - om disciplene, der ikke

var så alene på deres vandring mod Emmaus, som de troede, efter at Jesus var død. Temaet er "Følgeskab".

Bededag, **den 5. maj** går vi med på en vandring fra Sem til Hem, arrangeret af Firkløverkirkerne. Vi begynder kl. 10.00 i Sem. Her får vi kaffe, rundstykker og en andagt ved Cicilie Inge Poulsen. Derefter går vi mod Hem, ca. 4,5 km, i roligt tempo. Vi nyder foråret, gør holdt i Skrødstrup, hvor der vil være en kort andagt med nadver, før vi når Hem, hvor der serveres suppe.

Retrætedag

Da Birgitta levede som fornem og travl borgfrue med mand og otte børn, trak hun sig dagligt tilbage for at læse i sin bibel, for at meditere og bede. Allerede i ungdomsårene begyndte hun at høre Kristus tale til sig. Da hun blev enke i 40-års alderen, tog åbenbaringer til, som blandt andet pålagde hende at etablere en ny klosterorden, som populært kaldes Birgittinerordenen. Birgitta fik nøje beskrevet, hvorledes klosteret skulle bygges samt regler for livet i klosteret. Dagen skulle deles ind i tider til bøn, sang, bibellæsning og arbejde, og sidst på dagen en times tid til almindelig samtale.

Rekonstruktion af Mariager Kloster og kirke



Lørdag den 4. marts vil vi forsøge at leve os ind i, hvordan et liv i kloster var. For en dag trækker vi stikket og gør som nonnerne. Vi læser en bibeltekst, mediterer, synger, beder og er i stilhed. Vi får ikke hver en lille celle, vi kan trække os tilbage til, men vi må være i klosteret, klosterhaven og kirken.

Er du interesseret kan du læse mere på www.birgittaforeningen.dk.

Birgitta med bog

Grethe Holmriis



Nonne i sin celle på Vadstena Museum

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Påskan er kirkens største højtid!

Den begynder med Palmesøndag og jubel og glæde, når Jesus rider ind i Jerusalem.

Men stemningen fortættes allerede Skærtorsdag, hvor Jesus deler det sidste måltid med sine disciple, indstifter nadveren og indvarsler, hvad der vil ske.

Langfredag er mørke, fortvivlelse og død. Påskelørdag er der stille... men Påskemorgen er graven tom, Kristus er opstanden og dødens magt brudt og livet med Gud sejrherre!

Palmesøndag den 02. april kl. 10:00 (JDKR)

Påskefejring a la Birgittiner 02. april kl. 16:00 (kirken)

Skærtorsdag den 06. april kl. 19:00 (JDKR)

- efter gudstjenesten vil der være lam, brød og et glas vin/vand i kirken

Langfredag den 07. april kl. 10:00 (EM)

Påskedag den 09. april kl. 10:00 (EM)

2. Påskedag den 10. april kl. 10:00 (JDKR)