

Mariager Kirkeblad

46. årgang nr. 1

December 2023 • Januar - Februar 2024

Adresseliste

Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager.

Respekter venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.



Menighedsrådsformand
Eva Elmosé
Fellinghøjvej 1
9550 Mariager
40409655



Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
jdkr@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Tlf. 21 44 10 54
Træffes efter aftale



Kordeg
Elsebet Hesselberg
elhe@km.dk
Tlf. 98 54 11 53
Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale



Sognepræst
Edith Mark
em@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Tlf. 40 45 29 50
Træffes efter aftale



Kirkegårdsleder
Linda Pedersen
linpe@km.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager
Tlf. 21 48 01 63



Kirketjener
Pia Boisen
kirketjener.mariagerkirke@
gmail.com
Tlf. 27 28 19 45



Organist
Mikael Ustrup
organist@mariagerkirke.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Tlf. 61 35 54 47



Kirketjener
Pia Pedersen
kirketjener.mariagerkirke@
gmail.com
Tlf. 24 22 27 42

Kirkeværg
Preben Andersen
Munkebakken 2
Tlf. 61281726
Munkebakken@gmail.com

Deadline, næste kirkeblad: **1. februar 2024**
Forsidefoto: Collage

www.mariagerkirke.dk

Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen & Edith Mark
(ansvarshavende redaktører)

Bladet uddeles af frivillige.

Uddelingskoordinator Elsebet Hesselberg Tlf. 98 54 11 53

Lay-out, DTP og trykansvarlig: Pernille Stender


Mariager Kirkeblad

Indhold

Artikler

Præstens klumme	Side 3
Fasteprojekt	Side 4-5
Kirkernes julehjælp	Side 5
Børn & unge	Side 6
Om at gøre sig umage	Side 7-9
Lykkeligst at hvile på..	Side 14-15
Klosterhaven	Side 15
Guldgul skønhed	Side 16-17
Nyt fra kirkegården	Side 18
Birgittaforeningen	Side 19

Aktiviteter:

Menighedsrådsmøder	Side 2
Babysalmesang	Side 6
Gudstjenesteliste	Side 10
Plejehjemsgudstjenester	Side 10
Ældre sagen søger frivillige	Side 10
Siden sidst	Side 10-11
Andre aktiviteter	Side 11
Kirkebil	Side 11
Formiddagshøjskole	Side 12-13
Nytårgudstjeneste	Side 13
Julekoncert med korskolen	Side 13
Aftensang	Side 15
Ældre Sagen	Side 18
Familiegudstjenester	Bagsiden
Bachs juleoratorium	Bagsiden

Mariager kirke ønsker alle
en glædelig jul

**Menighedsrådsmøder
på kirkekontoret**

**16. januar kl. 18:00
30. januar kl. 18:00**

Menighedsrådsmøderne
er offentlige. Dagsorden kan
findes på mariagerkirke.dk

Ikke mere end 20 linjer!

”Ikke mere end 20 linjer, folk læser ikke mere” – sagde en kommunikationsrådgiver til mig for nylig. En interessant påstand, som jo kun du, kære læser af vores kirkeblad, kan afgøre holder stik, i hvert fald i dit eget tilfælde. Men med rådet bag øret vil jeg derfor starte med det vigtigste.

Augusta Victoria hospitalet! – det er ikke sikkert, at du nogensinde har hørt om dette hospital? Det ligger i Østjerusalem, opkaldt efter den tyske Kejser Wilhelm d. II's hustru Augusta Victoria, og tilbyder avancerede behandlinger til de palæstinensere, som ikke kan få tilsvarende behandling i de palæstinensiske selvstyreområder.

Et hospital som gudskelov kan fortsætte driften lidt endnu, da det amerikanske bidrag til driften nåede at tikke ind på kontoen, få dage inden USA stoppede alle bidrag til det palæstinensiske selvstyre. Krigen i Israel/Palæstina er frygtelig. Men grunden til, at jeg fortæller om Augusta Victoria hospitalet, er, at DU er med til at betale til det! For på trods af amerikanske donationer drives hospitalet nemlig af det Lutherske Verdensforbund, hvor den danske folkekir-

ke er medlem. Det vidste du måske ikke? Det gjorde jeg heller ikke, førend jeg hørte om det som delegeret på det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Krakow i september.

Her hørte jeg også om World Service – det Lutherske Verdensforbunds nødhjælpsorganisation, som sørger for nødhjælp og anden omsorg for hele 3 procent af verdens omkring 110 millioner flygtende mennesker. Man kan stille spørgsmålet, hvad en organisation som det Lutherske Verdensforbund skal gøre godt for, om det hele ikke bare er biskopper og bureaukrati, men en sådan sammenslutning giver faktisk rigtig god mening. For ikke blot skabes et samtaleforum for lutheranere fra hele verden, hvor forskellige vi så kan være i bibelsyn og kirkeforståelse, men sammen kan vi også handle, og det er det, VI gør – dig og mig og alle de andre medlemmer fra de 145 lutherske kirker, som er med. Det synes jeg godt, vi kan være stolte af!



Himmelske Dage
- løfter blikket

Silkeborg 29. maj - 5. juni 2025

Det var de fleste af de 20 linjer (i hvert fald i mit word-dokument). De sidste linjer vil jeg bruge til at fortælle om den ”NN”, som du vil møde i ”Gudstjenestelisten”. Jeg er af biskoppen blevet udpeget til at være formand for Lokalkomiteen for Himmelske Dage i Silkeborg 2025. Himmelske Dage er Kirkernes Folkemøde. Det løber af stablen hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien, hvor mere end 10.000 mennesker vil gæste de mere end 250 events, foredrag, koncerter og gudstjenester, som vil udspille sig over de fire dage, Himmelske Dage varer. Det er et kæmpeprojekt, hvorfor jeg fra januar 2024 og indtil juli 2025 er frikøbt 50% fra mit arbejde som sognepræst i Mariager. Jeg vil altså stadigvæk være at finde både på prædikestolen, til kirkelige handlinger og alt det andet, som Edith og jeg normalt går og laver. Men noget af tiden vil det altså også være ”NN”. I skrivende stund er vedkommende ikke fundet endnu, men vedkommende står på prædikestolen i Mariager kirke den 14/1 kl. 10:00, så er du nysgerrig, så sæt et kryds.

De 20 linjer er nu langt overskredet, så jeg vil blot slutte med at ønske dig og dine en rigtig god december og juletid. Kirkebladet er fyldt med omtaler af spændende arrangementer og gudstjenester. Jeg håber, vi ses.

Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen

Mariager Kirkes 'fasteprojekt'

I den nye år vil vi forsøge af afholde et såkaldt fasteprojekt. Det vil vi beskrive i det følgende

Faste før påske har eksisteret helt siden oldkirken. I den katolske kirke holder man stadig fast ved fastetiden, som begynder med 'askeonsdag', dvs. onsdag efter fastelavnssøndag. Fastetiden fortsætter i 6 uger frem til påsken.

Hvad betyder det at faste i kristen forstand?

At faste betyder, at vi afstår fra noget af vores eget – fx at vi giver noget til andre. Vi kan helt konkret give penge til fattige mennesker. Vi kan også bruge fastetiden til at ændre vores holdning til andre og hele skabelsen - vende os væk fra vores store forbrug og være mindre grådige.

Det kan lyde strengt – men ofte er det en lettelse at leve mere enkelt og fokusere på andres ve og vel. Fastetiden er en tid for selvrefleksion.

Mariager Kirkes fasteprojekt 2024: Mercy Ships

I Mariager Kirke vil vi i fasteperioden fokusere på hjælpearbejdet, som Mercy Ships udfører på verdens første nybyggede og privatejede hospitalsskib Global Mercy og Africa Mercy (den gamle storebæltsfærge Dronning Ingrid).

Skibene har hospitalsudstyr og frivillige sundhedsmedarbejderne, som giver gratis lægehjælp til verdens fattigste - fortrinsvis i Vestafrika.

I ti måneder ligger de to hospitalsskibe ved kaj i hver sit værtsland, hvor omkring 2.000 lokale patienter modtager gratis operationer. Tandklinikkerne i forbindelse med de to hospitalsskibe behandler i omegnen af 8.500 patienter - det er i alt ca. 10.000 små mirakler på 10 måneder.

Hospitalsskibenes besætninger tæller ca. 1100 frivillige fra 40 forskellige lande. Alle arbejder ulønnet og betaler selv for kost og logi. Mellem 5 og 10 danskere rejser årligt afsted og arbejder frivilligt på skibene.

"Vi kan ikke forandre hele verden. Men vi kan være med til at ændre hele verden for det enkelte menneske."

Chefkirurg Gary Parker.

Uddannelse og lokale sundhedsklinikker

Udover at tilbyde gratis behandling og operationer træner Mercy Ships lokale fagpersoner og renoverer sundhedsklinikker, som bruges af skibenes personale, mens skibene ligger i havn.

Disse faciliteter og de lokale fagpersoner, der har gennemgået et træningsforløb, er med til at opbygge landet. Det gavner lokalbefolkningen, også efter at Global Mercy og Africa Mercy er sejlet videre.

Dronning Ingrid, den gamle storebæltsfærge

Africa Mercy kender vi særdeles godt i Danmark. Det er nemlig den gamle storebæltsfærge, Dronning Ingrid, som førhen sejlede mellem Nyborg og Korsør, og som i dag bringer gratis lægehjælp og livsforvandlerende operationer til verdens fattigste.



Den gamle Storebæltsfærge Dronning Ingrid ...



... er i dag hospitalsskibet Africa Mercy



Mercy Ships splinternye hospitalsskib Global Mercy

Global Mercy er Mercy Ships splinternye hospitalsskib og det første skib i verden, som er bygget som civilt hospitalsskib.

I fasteperioden samler vi ind i kirken til Mercy Ships.

Vi planlægger flere initiativer, og vi vil også involvere konfirmanderne.

Formiddagshøjskolen får d. 20. februar 2024 besøg af den humanitære organisation Mercy Ships.

Her er alle velkomne til at komme og høre nærmere.

(Se Formiddagshøjskolens program.)

Man kan læse mere på msdk@mercyships.org

*Morten Seiling
Preben Andersen
Jacob Krogh Rasmussen
Edith Mark
medlemmer af Det internationale Udvalg
i menighedsrådet.*



FAKTABOKS

Mercy Ships er en international humanitær organisation. Mercy Ships arbejder ud fra hospitalsskibene Global Mercy-Africa Mercy i nogle af verdens fattigste lande - fortrinsvis i Vestafrika.

Organisationen blev grundlagt i 1978 og er baseret på de kristne værdier med næstekærligheden som omdrejningspunkt. Ved at mobilisere mennesker og ressourcer på verdensplan giver Mercy Ships gratis lægehjælp og livsforvandlerende operationer til mennesker, der ikke ellers har adgang til livsnødvendig behandling. Samtidig bidrager Mercy Ships med træning og anden form for kapacitetsopbygning af de lande, vi gæster.



Kirkernes Julehjælp



Julen er en glædens tid, men desværre også en svær tid for mange familier, som kæmper med at få enderne til at mødes. Mariager Kirke uddeler derfor i år også julehjælp til værdigt trængende i samarbejde med Mariagerfjord Frikirke, Firkløver sognene og Falslev-Vindblæs sogn. Ansøgere skal bo i et af de deltagende sogne eller i Mariagerfjord Frikirkes nærområde for at komme i betragtning til julehjælpen.

Ansøgning om julehjælp sendes til:

Sognepræsterne
Klosterstien 12, 9550 Mariager
Mærk kuverten "Julehjælp"

Ansøgningsfrist: **Fredag den 8. december**
(Selve uddelingen af julehjælp finder sted i ugen op til jul)

Hjælp til julehjælp

Ønsker du at støtte kirkernes julehjælp og dermed hjælpe med, at juleglæden når ud i alle afkroge af sognet, så kan bidrag indbetales på Mariager Kirkes Julehjælpskonto,

MobilePay: 93445

Ethvert bidrag til julehjælpen modtages derfor med stor tak.

Børn & Unge

Minikonfirmander (elever i 3. klasse)

I det nye år byder vi igen velkommen til mini-konfirmanderne.

I løbet af seks gange får børnene kendskab til kirken og kristendommen. Vi skal høre fortællinger fra bibelen, synge, gå på opdagelse i kirken, lege og bruge fantasien og kreativiteten.

Vi prøver at tage udgangspunkt i børnenes egne erfaringer og spørgsmål.

Førløbet handler om 'kirkemusene', som vi bliver gode venner med – ja, kirkemusene flytter faktisk ind hos minikonfirmanderne et stykke tid for at fortælle om livet i kirken.

Der bliver masser af muse-sjov.

Vi henter børnene på skolen efter skoletid (kl. 12.15) og går ned i klosteret, hvor vi er i gang indtil kl. 14.

Det foregår på følgende seks fredage:

- 🐭 12. januar
- 🐭 19. januar
- 🐭 26. januar
- 🐭 02. februar
- 🐭 23. februar
- 🐭 01. marts



Eleverne får også en direkte invitation.

Hilsen Pia Boisen og Edith Mark



Babysalmesang

Fædre og mødre med en baby - kom og deltag i babysalmesang!

Det er for babyer i alderen 0-6 mdr. ved forløbets begyndelse.

Vi mødes i Munkesalen, der ligger lige ved siden af kirken i klosterbygningen, **hver tirsdag kl. 10.**

Her synger og leger vi, vi laver rytmer og remser og hygger os sammen i en nær og nærværende stund. Det varer hver gang 30-40 minutter.

Herefter drikkes en kop kaffe/te over en hyggesnak, hvis man har tid og lyst.

Selvom man kommer ind midt i forløbet, kan man sagtens få noget godt ud af det.

Det koster ikke noget at deltage, og det er for alle.

Læs mere på kirkens hjemmeside: <https://www.mariager-kirke.dk/boern-unge/babysalmesang>

Tilmelding sker til præst Edith Mark em@km.dk eller underviser Lotte Langkjær lottelangjar72@gmail.com

Du kan også ringe for nærmere info til Lotte, tlf.: 20820514.

Vi starter nyt hold op i uge 2.



Om at gøre sig umage

En politiker, som ikke længere er politiker, sagde, at han ville gøre sig umage. Det gjorde han måske på mystisk vis også; det virkede bare ikke helt efter hensigten, men at gøre sig umage burde altid være et mål for enhver med behørig hensyntagen til evner og formåen.

Jeg har været på ferie

Umiddelbart kan det være bedøvende ligegyldigt, om Mariager kirkes organist har været på ferie eller ej.

Selv hvis jeg skriver, at jeg var i Wien for første gang i mit liv, er det ikke nødvendigvis interessant, da dette blad jo ikke er en rejsefører.

Hvis jeg skriver, at jeg måske på en lidt brutal måde blev klogere på, hvad jeg render og laver af musiske tiltag i Mariager kirke, så kunne det måske være lidt mere interessant.

Hvad skal I i Wien?

Det er ikke nogen større hemmelighed, at

min kone var med. Det ville også have været mærkeligt ensomt uden hende, og når nogen, inden vi tog afsted, spurgte os, hvad vi skulle i Wien, svarede hun prompte: Musik!

Det er da også utvivlsomt rigtig, at Wien er Europas musikalske hovedstad - ikke mindst på grund af, at Mozart og Beethoven virkede der. Selv synes wienerne mere optaget af valse og Strauss (hvilket i min verden ikke ganske er på niveau med Mozart og Beethoven). Vi havde ikke forberedt noget som helst hjemmefra, tanken var, at det ville flyde med mælk og honning i form af mange fine koncerter. Det gjorde det nu bestemt ikke!

Stephansdom

Vi ankom til Wien lørdag, og straks søndag luskede vi ind mod midtbyen fra vores lille hotel.

Der sker altså et eller andet i mit corpus søndag i nærheden af kl. 10:00, så mit indre kompas trak os i retning af byens domkirke:

Stephanskirken. Vi gik indenfor i noget, der bedst kunne minde om Fredericia banegård: Tonsvis af mennesker der gik forvirrede rundt mellem hinanden i bunden af kirken. Et monstrøst stort sort jerngitter sørgede nemlig for at holde lutheranske turister og fromme katolikker adskilt. Dvs. at selvom der foregik en højmesse på den fromme side af jerngitteret, havde turisterne lov at kigge, fotografere og opføre sig mere eller mindre bøvede på ydersiden af gitteret. Man kunne sagtens komme ind til højmassen, hvilket mange katolikker også gjorde. Et par velvoksne betjente stod som Rafael og Uriel og vogtede indgangen til det allerhelligste ved at kigge folk dybt i øjnene og diskret aflæse, om man havde vievand på fingrene. Havde man, kom man ind - hvis ikke, måtte man blive på banegårdssiden.

En messe er en messe

Jeg synes altid, det sjovt at overvære katolske gudstjenester. Der er stort set ingen forskel i formen på den og vores højmesse. Vi satte os så stille og andægtigt, som vi kunne og fulgte med i messen. Det viste sig, at det gennemgående musikværk var en fem-satset messe af Gabriel Fauré, og koret sang aldeles fremragende og orglet akkompagnerede ligeså fremragende. På mystisk vis skulle denne banegårdoplevelse blive turens musikalske højdepunkt.



Dette billede er hapsset fra Internettet, for vi fotograferede ikke, da vi var i Musikverein - men ca. her sad vi. Imponerende koncertsted.

Rædselsfuldt

Her midt på Fredericia banegård så vi en plakat, der bekendtgjorde, at der mandag aften ville være en koncert med Bachs store orgelkoraler. Det lød jo godt for sådan en Bach-freak som mig, og min kone er så mænd også blevet ”Bachificeret”.

I sammenligning med de ubegribeligt billige entreer, der tages i Mariager kirke, var det vanvittig dyrt - til gengæld var der næsten udsolgt. Mandag aften oprandt, og vi begav os til koncerten, der var det mest rædselsfulde, jeg nogensinde har oplevet i en kirke. Kun nordeuropæisk pli gjorde, at vi blev til den bitre ende, og det hele måtte skylles ned med en stærk øl på en dyr fortovsrestaurant bagefter. Plakaten var misvisende; programmet var anderledes end angivet; der medvirkede et gumpetungt tysk kor med en gennemsnitsalder på ikke under 90. De sang til gengæld kun en eneste ren akkord i hele koncerten (og det var sikkert et uheld, fordi tenorerne var faldet i søvn). Organisten, der spillede, var OK, men programmet var uegnet til både rum og orgel. Man skal gøre sig umage! Det troede de måske også, at de havde gjort.

Tåkrummende

Helst ville vi have hørt Wiener Philharmonikerne spille, men de var i Barcelona, og det var vi jo ikke.

Deres faste koncertsted er Musikverein, et af de mest berømte koncertsteder i verden. En fantastisk sal med 2000 siddepladser. Et sted hvor verdens dygtigste musikere har spillet. Ren historie. Der var dog en koncert med Wiens Mozart-orkester (fint lyder det jo), og det var vores mulighed for at komme ind og se/høre den sal.

Det kostede en større formue at købe en billet - til gengæld var deres online billetsystem aldeles håbløst.

Bl.a. skulle man - stod der med fed skrift - vise sin billet i printet form på papir, og en



*PS: Swingband spiller i Munkesalen torsdag d. 25. januar kl. 19:30.
Der er kun 60 pladser!!!! og det koster en hund, men så får du også et glas swing-øl bagefter.*

printer har man jo altid med sig på storbyferie. Vi følte os nødsaget til at gå til deres fysiske billetkontor, som åbenbart ikke anede, hvad der stod på deres egen billetportal, men en QR-kode på en telefon var trods alt adgangsgivende nok. Så havde vi da gjort

os umage for at kunne komme uproblematisk ind.

Orkestret spillede ikke dårligt. Sangerne sang ikke dårligt, men det hele osede af, at det var 10.000. gang de spillede det samme Mozart highlights-program. På den anden

side er der jo også utroligt mange kinesere og japanere, og halvdelen af Japan og en fjerdedel af Kina havde valgt at være til stede den onsdag aften for via endeløse mængder af mobiltelefoner at dokumentere deres kendskab til europæisk kultur. Det var ganske enkelt uengageret venstrehånds turist-musiceren, til gengæld havde de alle latterlige pludderparykker på, men vi fik da set salen.

Eine kleine Ryan Air

Det er mange år siden, vi har fløjet med Ryan Air, og vi holder fanen højt og flyver ikke med selskaber, der ikke sørger for anstændige arbejdsforhold. Vi har dog tidligere fløjet med Ryan Air og oplevet, hvor usmageligt det er, at de spiller Mozarts Eine kleine Nachtmusik, når flyet lander. Det er da et vidunderligt stykke musik, men der var vist ikke éen eneste koncert i Wien, i de fem dage vi var der, hvor det stykke ikke var på programmet, og så er vi for længst holdt op med at tale om musik.

Så er det rå business og Mozartudnyttelse, præcis som en tur gennem søstrene Grene (som ikke er ejet af to gamle fattige damer, men af stinkende rige egyptere). Der misbruger de nemlig også Mozarts Serenade nr. 13. i G-dur, som værket hed, før det blev kommercielt navngivet.

Et musikalsk højdepunkt

For mig var turens musikalske højdepunkt helt uden musik!

Vi var i Mozarts hus. Godt nok boede han kun dér i ca. tre år, og uendeligt mange mennesker har boet der siden, indtil lejligheden blev lavet til Mozart-museum. Der stod lille mig fra Mariager, der anser Mozart for en af de to største komponister, lige midt i et tomt rum, hvor Mozart beviseligt har siddet og skrevet bl.a. Figaros bryllup og nogle af de mest rørende musikværker, verden har hørt.

Han gjorde sig sikkert ingen forestillinger om, at han skulle gøre sig umage. Mozart skrev aldrig kladder; alt var færdiggjort inde i hans hoved, og det største problem for Mozart var at få det hele ned på papir, så menneskeheden også kunne få det at høre, som han allerede havde komponeret og oplevet. Havde fjolset bare ikke været ludoman, havde han måske levet sundere og længere, men et geni var han.

Nytårskoncert

Nej - jeg spiller ikke Strauss-vals - An der Schönen blauen Donau eller champagnegalop til nytårskoncerten i januar. Det kan I se i TV 1. januar fra Musikverein; det er meget bedre.

Jeg burde måske have spillet Mozart, men til trods for, at han virkede som organist i mange år, er den orgelmusik, han har efterladt ikke specielt god - eller specielt Mozartsk. Jeg spiller orgelmusik. Bestemt ikke fra den populære hyld; næppe noget du kender, men jeg har gjort mig umage, og musikken er god.

Altfavnende

Sidste år spillede Esben Kjær, som i årevis har huseret i Randers Kammerorkester og i Mariager med sin violin, med på en koncert i Mariager kirke med musik af bl.a. Mozart og Beethoven. Nu er han officielt pensioneret fra den klassiske musik og spiller nu med sit PS Swing-band.

De gør sig umage for at skabe utroligt godt humør omkring deres godt-humørs-musik. Kom og se og hør.

Enevældig kongemusik

I februar kryber vi langt ind i enevældens musik, når der præsenteres musik, som den har lydt ved solkongens hof. Han har garanteret ikke gjort sig umage med noget som helst nogensinde, for det har han haft undersætter til, og nogle af dem har skrevet

vidunderlig musik for traversfløjte, blokfløjte, cembalo og gambe.

Det kan man få lov til at opleve d. 6. februar, hvis man altså begiver sig hen i den store hvide kirke, som nogen har bygget, og andre har passet godt på.

I den kommende tid

Jeg håber, Jacob Ellemann har held med at gøre sig umage med sit liv udenfor politik. Jeg håber, nogen har held med at gøre sig umage med at skabe fred i verdens alt for mange brændpunkter.

Hverken ekspolitikere eller ufred har jeg nogen umiddelbar indflydelse på, men jeg kan gøre mig umage med at stille et tilbud af musik på hylden i den lille købstad. Lige foran snablen på dig i kirken eller klostret.

Du skal bare ud af huset. Der er ingen letkøbt fortygget musik i sigte; måske skal du oven i købet anstrenge dig for at lytte til noget af det. Det gør ikke noget. Det mætter bedre og længere på den måde.

Næste gang jeg og min kone besøger Wien, lover jeg, at vi har købt (dyre) koncertbilletter hjemmefra, og at Wiener Philharmonikerne ikke er ude at rejse.

Af Wolfgang Amadeus Ustrup

NB:

Og Klosterkorets julekoncert med æbelski-venachspielk og Julesalmemmaraton som altid - se "andre aktiviteter" side 11 omkring samtlige kommende koncerter og deres uhyrligt billige og Uwienske entreer.

Gudstjenesteliste

December			
03. kl. 10:00	1. søndag i advent	Lukas 4,16-30	EM
10. kl. 10:00	2. søndag i advent	Matthæus 25,1-13	JDKR
17. kl. 10:00	3. søndag i advent	Lukas 1,67-80	EM
24. kl. 11:00	Juleaften	Lukas 2,1-14	JDKR
24. kl. 14:30	Juleaften	Lukas 2,1-14	EM
24. kl. 16:00	Juleaften	Lukas 2,1-14	JDKR
25. kl. 10:00	Juledag	Johannes 1,1-14	EM
26. kl. 10:00	Sct. Stefansdag	Matthæus 10,32-42	JDKR
31. kl. 16:00	Nytårsaftensgudstjeneste		EM
Januar			
07. kl. 10:00	1. sø.ef. hellig tre konger	Markus 10,13-16	JDKR
14. kl. 10:00	2. sø.ef. hellig tre konger	Johannes 12,23-33	NN
17. kl. 17:00	Familiegudstjeneste		EM
21. kl. 10:00	Kirkefrokost og foredrag	Johannes 12,23-33	JDKR
28. kl. 10:00	Søndag septuagesima	Matthæus 25,14-30	EM
Februar			
04. kl. 10:00	Søndag seksagesima	Markus 4,26-32	JDKR
11. kl. 10:00	Fastelavnssøndag	Lukas 18,31-43	NN
11. kl. 14:00	Fastelavns familie- gudstjeneste med eftf. tøndeslagning		JDKR
18. kl. 10:00	1. søndag i fasten	Lukas 22,24-32	JDKR
25. kl. 10:00	2. søndag i fasten	Markus 9,14-29	EM
Marts			
03. kl. 10:00	3. søndag i fasten	Johannes 8,42-51	EM

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen EM = Edith Mark NN=Jacobs vikar

Plejhjemsgudstjenester på Fjordvang

Julegudstjeneste
Fredag 22. december kl. 10:00
v. Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen

Fredag d. 26. januar kl. 10.00
v. Sognepræst Edith Mark

Fredag d. 23. februar kl. 10.00
v. Sognepræst Edith Mark

Siden sidst

Døbte

Alberte Rosenkvist Johnsen
Camille Bach Haslund
Viggo Mads Sand Jakobsen
Emma Aaberg Brix Christensen
Emil Skærup Sjølland Andersen
Hannah Kathrine Elleby Riis
Elliot Amdi Jansen
Viola Hulehøj Jensen
Clara Juul Høgh
Ida Aaberg Markussen
Iben Kornum

Begravede og bisatte

Jens Arne Marius Pedersen
Minne Kirsten Frank Andersen
født Pedersen
Østre Kirkegård, Horsens
Anna Margith Busk *født Lorentsen*
Assens Kirkegård
Villy Georg Nielsen
Asken spredes
Tove Svendsen
Tove Straarup Andreasen
Benny Sørensen *født Andersen*
Kim Søndergaard Nielsen
Grethe Kirstine Skov *født Jespersen*
Inge Birgit Gudnitz

Ældre Sagen

Ældre Sagen i Mariager søger frivillige. Vi har brug for flere besøgsvenner, som enten kan indgå i en gruppe eller kan blive personlig besøgsven.

Har du lyst og overskud, så kontakt:
Gitte Gæmelke mobil 25 76 08 05.

Siden sidst

Viede

Rikke Sidelmann Jørgensen &
Michael Pedersen

Sisse Kortegaard Kelly &
Poul Wulff Rasmussen

Lena Maria Berggren &
Henrik Skjoldborg

Emilie Lundberg Bjarnskov &
Kasper Overgård Møller

Maria Husted &
Henrik Svarre Madsen

Julie Nordhaug &
Blazej Dabecki

Sidse Dorscheus Jensen &
Jimmi Højbjerg Olesen

Carina Woetmann Juhl &
Kris Hjort Bloch

Kirkebil

Det er muligt at bestille kirkebil
til følgende gudstjenester:

25. december

21. januar

25. februar

**Alle gudstjenesterne starter
kl. 10:00**

**Ring til:
Fjordens Taxa på
98 57 57 10**

Bestilling senest kl. 12:00 om fredagen.

Andre aktiviteter

December		
03. kl. 15:00	Bachs Juleoratorium, entré kr. 200,- Se bagsiden	Kirken
06. kl. 10:00	Julegudstjeneste, børnehave	Kirken
10. kl. 15 & 19	Mariagerfjord Korskole, entré	Kirken
12. kl. 10:00	Julegudstjeneste, dagpleje	Kirken
13. kl. 19:30	Klosterkorets julekoncert med Nachspiel	Kirken
14. kl. 09:30	Julegudstjeneste, børnehave	Kirken
17. kl. 19:30	Julesalmemarathon	Kirken
20. kl. 08:30	Julegudstjeneste skolen	Kirken
27. kl. 14:00	Julevandring, Birgittaforeningen	Kirkens p-plads
Januar		
07. kl. 16:00	Nytårskoncert, gratis entré	Kirken
09. kl. 10:00	Babysalmesang, første gang	Munkesalen
12.	Minikonfirmander, 1. gang	Klostersalen
16. kl. 18:00	Menighedsrådsmøde	Kirkekontoret
21. kl. 10:00	Kirkefrokost og foredrag	Kirke/klostersal
23. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen
25. kl. 19:30	Swingmusik med jazzmusikere, entré kr. 100,- Begrænset antal billetter	Munkesalen
30. kl. 18:00	Menighedsrådsmøde	Kirkekontoret
Februar		
06. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen
06. kl. 19:30	Musik fra Solkongns hof, entré kr. 50,-	Kirken
11. kl. 14:00	Fastelavnsgudstjeneste	Kirke/kloster
20. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen
22. kl. 17:00	Aftensang - kaffe fra kl. 16:15	Munkesalen
Marts		
05. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen
08. kl. 19:30	Ensemblekoncert med Händels orgelkoncerter, entré kr. 50,-	Kirken
16. kl. 16:00	Koncert med Michala Petri, entré kr. 100,- Billetsalget er startet	Kirken
19. kl. 10:00	Formiddagshøjskole	Klostersalen

Formiddagshøjskolen

Formiddagshøjskolen er et tilbud om at mødes og lytte til spændende, inspirerende foredrag. Vi mødes i Klostersalen i Mariager Kloster.

Alle foredragene begynder kl. 10.

Man er velkommen til at komme og drikke kaffe allerede fra kl. ca. 9:30.

Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter foredragsholderen runder af og besvarer eventuelle spørgsmål.

Vi slutter ca. kl. 12.

Man betaler 70 kr. ved indgangen (inkl. 2 stk. smørrebrød og kaffe). MobilePay kan bruges.

Vi synger hver gang fra Højskolesangbogen.

Vi er klar igen med et program for Formiddagshøjskolen til foråret. Resten af forårets program kommer i næste kirkeblad – men vi kan afsløre, at udflugten går til Silkeborg d. 30 april.

Forårsprogram 2024

23. januar

Glæden ved at være til.

Aage Augustinus, cand.mag. i historie & religion. Tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole. Tidligere valgmenighedspræst i Odder og Gl. Rye.



Et livsfilosofisk foredrag der vil forsøge at indkredse glæden. Det er i virkeligheden ikke så let med glæden: Nutidens tankegang gør, at talen om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at være glad og naiv for at tale om den. - Eller som Mark Twain lader en person sige: "Er du glad i dag, er dit eget problem, der er nok at være ked af."

6. februar

Baggrund og forudsætninger for konflikten i Palæstina/Israel.

Peter Lodberg, teolog og professor emeritus, tidl. generalsekretær i Folkekirkenes Nødhjælp.



I årevis har der været en ulige kamp mellem to nationale bevægelser - en zionistisk (nu Israel) og en palæstinensisk (nu Vestbredden, Gaza og Østjerusalem). 1948 var et skæbneår. Vesten oprettede staten Israel samtidig med, at 750.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres land. Israel fik en stat, der bakkes op af USA, mens palæstinenserne aldrig har fået deres nationale ønsker opfyldt. De kom for sent med på 1800-tallets nationalistiske bølge.

Gang på gang er palæstinenserne blevet svigtet af de arabiske stater og det internationale samfund, mens Israel besatte og koloniserede deres tildelte områder. Tilmed er palæstinenserne blevet ofre for deres egen indbyrdes rivalisering.

20. februar

Fortællingen om Mercy Ships - en international humanitær organisation.



Verdens første nybyggede og privatejede hospitalsskib Global Mercy og Africa Mercy (den gamle storebæltsfærge Dronning Ingrid), bringer gratis lægehjælp til verdens fattigste. I ti måneder ligger skibene ved kaj i hver sit værtsland (fortrinsvis i Vestafrika), hvor omkring 2.000 lokale patienter modtager gratis operationer. Tandklinikkerne tilknyttet hospitalsskibene behandler i omegnen af 8.500 patienter - det er i alt ca. 10.000 små mirakler på 10 måneder.



5. marts

Kropssprog.

Michael Grankvist, gymnasielærer og skuespiller.



Med stor humor og megen kreativitet gør Michael Grankvist os bevidst om betydningen af det kropslige udtryk. Kropssproget er det vigtigste sprog, vi har! Vi kommunikerer med kroppen og agerer på baggrund af følelser.

Der er en masse grin - og også selvrefleksion.

19. marts

Kom med sygehuspræsten på arbejde.

Ruth Østergaard Poulsen, tidligere sygehuspræst på Aalborg Universitetshospital.

Ruth har været sygehuspræst i 20 år, og mange spørger hende: "Hvad laver du egentlig?"

I dette foredrag kan du høre om en sygehuspræsts hverdag og - nat. Et arbejde hvor man i høj grad møder lidelse og sorg, men også et arbejde hvor der er masser af kærlighed og intenst liv.



NYTÅRSGUDSTJENESTE

Velkommen til gudstjeneste
nytårsaftensdag
den 31. december kl. 16:00

Efter gudstjenesten nyder vi et glas
champagne og lidt kransekage.

Her vil vi ønske hinanden et
velsignet og fredfyldt 2024.



JULEKONCERT MED KORSKOLEN

Mariagerfjord korskoles julekoncert
søndag den 10. december 2023 kl. 15 og kl. 19

Mariagerfjord korskole inviterer til en smuk julekoncert i Mariager kirke med Mariagerfjord pigekor, juniorkor, spirekor, minispirekor, juniordrengekor og drengekor.

Til koncerten kan du opleve alle vores seks kor i korskolen - både hver for sig og samlet ved fællesnumre.

Korene dirigeres af Maj-Lis Hoffer Henriksen og Christian Fris-Ronsfeld, og akkompagneres af musikerne Henriette Krogh, Johannes Aaen Jensen og Rasmus Boje-Nielsen.

Billetter købes her:

kl.15.00

www.place2book.com/da/sw2/sales/n02jysx1sl

kl.19.00

www.place2book.com/da/sw2/sales/6eshmjtu5j

Ved spørgsmål, kan sognepræst Jacob Krogh Rasmussen kontaktes på jdkr@km.dk eller tlf. 21441054.



Lykkeligst at hvile på.....



*Jeg fløj og sang den hele lange nat;
nu er jeg træet i vingerne og mat.
Det var en fest og glæde uden lige,
for ned til jorden steg fra Himmerige
et nyfødt barn, en jule-nåde-gave,
et stjernesnud, et glimt fra Edens have.*

*Vi vidste godt i vores englekor,
at der sku' ske det største her på jord;
vi havde øvet os på jubelsange
med aldrig førhen hørte gyldne klange;
vi vogted' på Marias mave-runden,
så vi ku' være helt parat til stunden.*

*Den nat, hvor jordens mørke dybest lå,
blev den, hvor himlen lyste stærkest blå,
for i en ringe stald i byen Betlehem
blev Jesus født, og døren sat på klem
til nåden, alle tiders største under,
så ingen mer' behøver bukke under.*

*Vorherre vinkede med armen: "Nu
er tiden inde, kærligst kom i hu
de frydesange, I har forberedt!
Væk hyrderne med toner i trompet!
Fortæl dem om miraklet, der er sket,
om himlens store generøsitet!"*

*Så fløj vi ud i natten, der fik skær
af lys fra vores milde englehær.
Først lod vi hyrderne i drømme se,
hvad himlen lige havde ladet ske;
så vågned' de og løb med hele hjorden
- de nå'de ikke helt at knappe
skjorten -*

Klosterhaven

*til krybberummet, hvor den lille lå,
en nyfødt, lagt i hø, så højt på strå,
og ovenover stalden stod en stjerne,
der viste vej til juleglædens kerne.
De gode hyrders omsorgsfulde hjerter
fandt fred og ly for alle livets smerter.*

*Jeg fløj og sang og jubled' natten lang,
til mine englevinger matte hang.
Nu kan jeg hvile mig, for underet er
sket,
og jeg har alle hyrder, konger ledt
til nådens mulighed så lys og klar:
at Jesusbarnet er såvel som var.*

Vibeke Guldberg Madsen



Fodnote til digtet:

Skulpturen, der inspirerede mig til digtet, så jeg i Ufizzerne i Firenze.
Det er en skulptur fra romertiden, muligvis efter en græsk original. den lille vingede fyr er højst sandsynligt Cupido, Amor, kærlighedsguden. Jamen, selvfølgelig var også den hedenske kærlighedsgud indrullet i engleflokken, da Jesus blev født.

Siden sidst er der ikke store ting at berette om fra Klosterhaven. Lidt er der dog sket. Vi har været samlet et par gange til almindelig vedligeholdelse i form af græsklipning, buskrydning og lugning mv.



Desuden mødtes vi den 10. august, efter at en kraftig storm havde væltet en del af det store træ på plænen og desuden revet et betragteligt antal større og mindre grene ned. Det sidste, vi nu mangler før vinterpausen, er at få havemøblerne sat i pavillonen og evt. få samlet nogle af de mange blade, der

nu er ved at falde. Hvis bladlaget bliver for tykt, kan det jo gå ud over plænen foran klosterbygningen.

Klosterhaven er et dejligt åndehul, hvor mange går en lille tur og måske sætter sig på en bænk og giver sig tid til at kigge sig omkring og undre sig over naturens mangfoldighed. Billederne i denne artikel er eksempler på, hvad man kan støde på, når man har øje og sans for det

Kaj Ove Stefanssen

Fotos: Peter Toubøl, Grethe Holmriis



Aftensang

Vi holder aftensang:
**Torsdag den
22. februar 2024
kl. 17.**

Vi er tilbage i Munkesalen, og der er kaffe på kanden fra ca. 16.15.

Aftensangen går ud på at mødes for at tale med hinanden, synge og høre lidt til eftertanke.

En af kirkens præster står for arrangementet i samarbejde med Birgittaforeningen.

Guldgul skønhed

*Lad birkens guld og bøgens blod
med egens farveoverflod
om skummelsorte grene
som Guds novembermorgenknus
opvarme troens sjælehus
med kærlighedens kræfter.
(KEL 2023)*

Jeg er nys hjemkommet fra et besøg på vores yndlingsø, Endelave. Vi tog derover i slutningen af efterårsferien, lige inden stormen for alvor satte ind. Vi havde den mærkelige oplevelse at holde og vente på færgen i Snaptun – og så se den sejle forbi, da den ikke kunne lægge til pga storm og meget højvande! Den sejlede videre til Horsens, så vi måtte fluks vende bilen og køre derind, hvor der også er et færgeleje. Det blev en lang tur tilbage til Endelave – og i øvrigt den sidste tur de næste døgn, da det simpelthen ikke var muligt for færgen at sejle turen. Det sker sjældent, men jeg kan huske, da vi for mange år siden boede der, at færgen også måtte sejle til Horsens pga højvande – og der var så højvandet, at vi måtte kravle ud af vinduerne og ud på kajen! På Endelave var alt vand blæst væk i havnebassinet – bådene stod på den synlige sandbund – men så galt var det ikke denne gang.



Det var vild blæst, men heldigvis skete der ikke noget i forhold til det, der skete med oversvømmelser andre steder i landet. – det mest usædvanlige, vi oplevede, var, at der stod en skarv i vores have (Se foto)! – Ganske vist er der desværre få fisk i havet, men jeg håber da ikke, det er så slemt, at havfuglene går på land for at finde føde!

Vi kender jo også skarven fra vores fjord her i Mariager, og jeg har altid været fascineret af dens adfærd. Vi ser den ofte sidde på en pæl eller sten med vingerne (den har et vingefang på 1,5 meter!) bredt ud til siden for at lufttørre sine fjer. Dette skyldes, at fjerdragten ikke er så vandskyende som fx hos andefuglene, og dermed bliver det lettere for skarven at dykke under fødesøgningen. Skarven dykker ofte ret dybt efter føde, og dens hornhinde er derfor tykkere end ”normalt”, da den skal modstå et stort tryk, når den dykker.

Skarven er elsket og hadet, og mange steder har man været nødt til at regulere den, men med vigende fiskebestand kan det jo være, at det ulykkeligvis regulerer sig selv. Foruden mennesket er havørnen skarvens værste fjende – og den kan gøre grundigt indhug i skarvens reder.

Da vi tog fra Mariager i efterårsferien, stod skoven stadig grøn – endda særdeles grøn – ikke meget tegn på efterår og farver her. (Dog med undtagelse af denne rådhusvin på ovenstående foto, som allerede var i gang med at pynte skoven). Da vi kom tilbage, gik vi som det første en tur i ”guldskov”, og den ene gyldne farve afløste den anden! – Det var vildt smukt – og også her kunne vi se stormens rasen – nogle af skovens store kæmper havde måttet lade livet – rykket op med røde så at sige – og det var endda nogle af de tidlige bøge, men mon ikke der er nogle efterkommere rundt omkring, der nu får lys og luft.



Så kom en snert af frost, og jeg skal love for, at farveorgiet ændrede sig – nu kom de røde nuancer også med. Guldgult og flammerødt – man kan ikke se sig mæt, og endnu sidder mange blade tilbage, så en tur skoven rundt i solskin er livgivende. Vi har ofte talt om, hvor fantastisk det er, at vi ganske uden nogen som helst angst eller bekymring kan gå en tur i vores smukke skov og gå hjem i fred, mens vanviddet raser i verden. – Først Ukraine og Rusland – så Hamas og Israel, hvor mennesker i millionvis ikke ved, om de er levende i morgen – taknemmeligheden er stor –



Jeg ville jo gerne have fortalt videre på min følgeton om ”mine ” rådyr, der nu i tre år dels har huseret – og dels har glædet os her på skovmatriklen, men de er vist desværre forsvundet! Vi så hende jo i lige efter sommerferien, som jeg skrev sidste gang. Pludselig en dag stod hun så på skrænten – slank og alene – og spiste af de grønne skud! Godt så er hun her alligevel, tænkte vi dengang, så får vi nok snart lammene at se. Men nej, det er det sidste, vi har set af både hende og de evt lam – og dog. Jeg har fortalt, at vi har indhegnet urtehaven, så der også blev nogle grønsager til os selv, og det blev der så – men efter hjemkomsten fra en ferie i september opdagede vi, at ”noget” havde forceret indhegningen og spist vore bladbeder helt ned til roden !! – Nu venter vi spændt på, om vi får hende og evt lam at se, når alle blade er væk, og vi kan se ind i skoven – men måske er hun skudt, den slags hænder jo - -

Vi har så til gengæld fået et par andre beboere her i skovhaven – og det er nogle ganske livlige nogen af slagsen – nemlig egern. Vi ser dem – 2 og 3 stykker i fast rutefart henover vores vej og over til valnøddetræet - et sort og 2 brune. Når de er pilet over vejen, passer det lige med en gren, der hænger lidt ud - her tager de afsæt, løber



op ad grenen og videre op i valnøddetræet. Vores nabo har også et valnøddetræ, og han plejer at have ret mange til at ligge på jorden, som jeg sommetider har samlet af. – Der er tomt – ikke en valnød – og af dem, der var skabt i vores ret store træ, og som jeg gik og glædede mig over, mens de hang i deres grønne skaller – ja, af dem har vi ikke fået en eneste valnød!! – Vort hasselnøddetræ, som også havde skabt en del, er ligeledes ganske tomt. – Egernet er jo en skøn lille skabning – og forvirret og sjusket og glemsom. Alle de nødder, den samler, spiser den jo ikke – men gemmer på forskellige depoter rundt i skoven for derefter at glemme hvor. Musene, som vi også har en del af udenfor, de bor under fuglefoderpinden i skrænten – opsnapper, hvor depoterne er, og når de søger føden der, følger egernet efter, så måske deler de fifty-fifty!! - Vi har jo vænnet os til at dele med skovens dyr, det er fair nok, når vi bor i deres naturlige bosted, og så må vi jo gardere os, så godt vi kan.

Vores sidste nye beboer er et meget stort pindsvin – der er år imellem, at vi ser sådan et heroppe. Jeg har altid holdt så meget af pindsvin, fordi det er så sælsomt et dyr – det har en iboende sjælsro – generer ikke nogen og tusser rundt og er – det er et billede på en eksistens i fuldstændig harmoni med sig selv.

Intet efterårskirkeblad uden foto af min flammende japanske dværgahorn – den er flottere end nogensinde – er blevet ret stor og ligner nærmest en kæmpeparyk, og man kan slet ikke få øjnene fra den. – Den står ved siden af vores foderpind, hvor der er livlig trafik året rundt. Der er storbesøg af musvitter, blåmejser, spætmejsere, skovspurve, sortmejsere, dompapper og flagspætter – mens solsorten passer sin dont på jorden ved æblerne uden at blande sig nævneværdigt med de andre.

Mens jeg sidder og skriver, bliver jeg pludselig klar over, at dette blad også er julenummeret! Det er simpelthen for svært at begribe, at det er juleaften om mindre end 2 måneder (skrivende stund 5 nov) – jeg har knapt udskiftet sandalerne med støvler og fundet vinterfrakken frem – men ikke desto mindre skal der lyde et Glædelig jul og et velsignet nytår, når vi når dertil!

*Gud lad mig i mit efterår
med hjertesvigt og englehår
og sukkesvage kræfter
stå vagt om stærke skytteskæl
i trods mod vores arv og gæld
om håbets nådeknopper.
(KEL 2023)*

Britt Lægsgaard



Nyt fra kirkegården

Afsked med medarbejder

Ved udgangen af september måned måtte vi sige farvel til vores kollega, Lene. Efter 14 år på Mariager kirkegård, hvor hun var ansat som gartner og kirketjener, har hun valgt at søge nye udfordringer og bestrider nu en stilling som graver ved Gedsted kirkegård.

Lene har været stærkt engageret i sit arbejde på Mariager kirkegård og var særdeles vellidt blandt kirkegængerne, brugerne af kirkegården såvel som hos os kollegaer, og vi ønsker hende selvfølgelig alt det bedste i hendes nye job. I august var vi så heldige at få Regitze i praktik, og hende har vi efterfølgende valgt at ansætte i et vikariat. Hun bliver hos os hele grandækningsperioden.

Udførte arbejder på kirkegården

Kalenderen siger efterår, hvilket er lig med grandækning og løvfald. I dag, den 25. oktober, står kirkegården smukt klædt i efterårsfarver, og vi ved, hvad der følger efter. Vi har været i gang med årets grandækning en lille uge. En tid på året som jeg personligt selv nyder, og hvor kreativiteten kan få frit løb på trods af travlhed.



Plade i plæne

Begravelsesformen plade i plæne (for urnenedsættelse) er meget populær, og på nuværende tidspunkt har vi ikke flere ledige pladser i vores eks. afdeling. Derfor har vi udtaget et nyt område ovenfor i Afd. H. Et par sten er allerede lagt i græsset for at markere området. Det er planlagt, at den store hassel, som danner baggrund i den nye afdeling, beskæres senere på året.

Kirkegårdsleder Linda Pedersen



Tidligere i år har vi fået beskåret vores gamle træer på kirkegården. Et tilbagevendende job som bliver udført hvert andet år, dels for at det er mere sikkert at færdes på kirkegården og samtidig for at opretholde træernes sundhed.

Vores samarbejdspartner, som udfører opgaven, kom formentlig en smule nemmere om ved det i år, end de plejer. En uge inden de skulle i gang, midt i august, havde vi som bekendt besøg af stormen Hans. Den rev en del grene med sig, og efterfølgende sikrede den et større oprydningsarbejde til personalet på kirkegården.

Hen over sensommeren og starten af efteråret har vi bl.a. renoveret et par bede, som trængte til et løft. Nogle planter er nye og indkøbt til formålet, men det er en stor tilfredsstillelse, at vi samtidig har kunnet genanvende planter andre steder fra kirkegården, som måske ellers skulle have været kasseret, og vi har formeret egne stauder ved deling. Nu er der så blot at vente på et færdigt resultat, når det hele springer ud og blomstrer igen.

Ældre Sagen

Ældre Sagen afholder søndags
Café **den 21. januar 2024.**

Efter gudstjenesten kl. 10.00 er alle velkomne til at gå med over i klostret, hvor der serveres en let frokost.

Familien Holmriis vil derefter underholde med musik, oplæsning og fællessang.

Vel mødt til et par hyggelige timer.

Lomme filosofiske strøtanker om tid og tålmodighed

Årsmøde 2023

På Birgittaforeningens årsmøde d. 26. oktober d.å. valgte fire af bestyrelsesmedlemmerne, at de ikke ønskede at stille til genvalg for en ny periode. Det er jo altid trist at skulle sige farvel til bestyrelsesmedlemmer, som gennem flere år har ydet en stor og prisværdig indsats for Birgittaforeningen. Vi vil naturligvis sige de aftrådte bestyrelsesmedlemmer en stor og varm tak for deres uvurderlige arbejde i Birgittaforeningen. Desværre er det vanskeligt at rekruttere nogle, som ønsker sig ind i foreningens bestyrelse, så vi må blot erkende, at til at erstatte de fire afgåede medlemmer blev kun to nye valgt ind. Dette indebærer da, at den ny-konstituerede bestyrelse virkelig må udvise den nødvendige tålmodighed, hvad angår nytænkning i aktiviteter og arrangementer.

Julevandring

Vi holder dog fast i en god og ægte tradition inden for Birgittaforeningen, nemlig julevandringen d. 27. december.

Her mødes vi kl. 14:00 på kirkens parkeringsplads, hvorfra Jørgen Kruse vil føre an i en vandring i Munkholmanlægget, mens han genfortæller Johannes Møllehaves lystige beretning om De Vise Mænd. Turen afsluttes med lidt varmende styrkeeliksir.

Aftensang

Aftensangen vil også i det kommende år blive afholdt på torsdage en gang om måneden.

Den første gang er torsdag d. 22. februar 2024. Vi flytter fra kirken tilbage til Munkesalen i klosteret, hvor der vil være kaffe på kanderne fra kl. 16:16, mens selve aftensangen starter kl. 17:00 og varer en halv times tid.

De lomme filosofiske tanker

Som sagt, så må vi væbne os med lidt tålmodighed, når det gælder de kommende planer for vores aktiviteter. Men dette er jo helt i den hellige Birgittas ånd. Hun drog til Rom for at forelægge sin nye klosterorden til godkendelse hos Paven. I samfulde tyve år ventede hun på svar, men døde før svaret fra Paven forelå. Det kom først seks år efter hendes død, men har jo til gengæld vist sig at ha' en ganske solid holdbarhed!

Vi moderne mennesker har beklageligvis bare så alt for beskedne mængder af denne tålmodighed. I vor fortravlede tilværelse ønsker vi de hurtige svar, de raske beslut-

ninger og en endnu hurtigere realisering af vore idéer og planer. Måske vi skulle skelle lidt til den fiskehejre, jeg for nogle uger siden så stående på ét ben i strandkanten af Mariagerfjord. Her håbede den så på, at en lille fisk skulle forvilde sig hen under dens intenst stirrende blik ned i vandet. At stå på ét ben ude i en iskold Mariagerfjord og vente på en "levende" fisk, det må vist rubriceres i kategorien "topmålet af tålmodighed"!

*Med de bedste ønsker om en god adventstid
Ole Kruse (ny formand i Birgittaforeningen)*



Familiegudstjenester

Onsdag den 17. januar kl. 17:00

Årets første familiegudstjeneste.

Efter den børnevenlige gudstjeneste er der fællesspisning og hygge i Klostersalen.

Søndag den 11. februar kl. 14:00

Fastelavns-familiegudstjeneste.

Efter fastelavnsgudstjenesten slår vi "katten-af-tønden" i klosterhaven. Når kattedronning og kattedronning er fundet, er der varm kakao og fastelavnsgodter til alle samt slikposer til børnene.

Børn må meget gerne komme udklædte!

Hverken til familiegudstjeneste i januar eller til fastelavn er der tilmelding, og det er gratis at deltage.



Bachs Juleoratorium i Mariager kirke Søndag d. 3. december 2023 kl. 15:00

Billetter á 200 kr. kan købes via et link på:
musik.mariagerkirke.dk
eller ved henvendelse til kirkens organist.

**DER ER MULIGVIS UDSOLGT, NÅR
DETTE BLAD UDKOMMER!**

Check hos organisten.

Der er unummererede pladser.

Der sælges kun 350 billetter.

Dørene åbnes kl. 14:30.

Varighed ca. 2 timer.