

# Mariager Kirkeblad

46. årgang nr. 3

Juni • Juli • August 2024

# Adresseliste

Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager.  
Respekter venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.



Menighedsrådsformand  
Eva Elmose  
evaelmose@gmail.com  
Fellinghøjvej 1  
9550 Mariager  
40409655



Sognepræst  
Jacob D. Krogh Rasmussen  
jdkr@km.dk  
Klosterstien 12  
9550 Mariager  
Tlf. 21 44 10 54  
Træffes efter aftale



Kordeg  
Elsebet Hesselberg  
elhe@km.dk  
Tlf. 98 54 11 53  
Træffes torsdag kl. 10-14,  
eller efter aftale



Sognepræst  
Edith Mark  
em@km.dk  
Klosterstien 12  
9550 Mariager  
Tlf. 40 45 29 50  
Træffes efter aftale



Kirkegårdsleder  
Linda Pedersen  
linpe@km.dk  
Kirkegårdskontoret,  
Kirkebakken 6,  
9550 Mariager  
Tlf. 21 48 01 63



Præstevikar  
Karin Hasling  
karha@km.dk  
Tlf. 40 45 57 01  
Træffes efter aftale



Organist  
Mikael Ustrup  
organist@mariagerkirke.dk  
Klosterstien 12  
9550 Mariager  
Tlf. 61 35 54 47



Kirketjener  
Pia Boisen  
kirketjener.mariagerkirke@gmail.com  
Tlf. 27 28 19 45



Kirketjener  
Pia Pedersen  
kirketjener.mariagerkirke@gmail.com  
Tlf. 24 22 27 42

Kirkeværge  
Preben Andersen  
Munkebakken 2  
Tlf. 61281726  
Munkebakken@gmail.com

Deadline, næste kirkeblad: **1. august 2024**  
Forsidefoto: Edith Mark

**www.mariagerkirke.dk**

Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen & Edith Mark

(ansvarshavende redaktører)

Bladet uddeles af frivillige.

Uddelingskoordinator Elsebet Hesselberg Tlf. 98 54 11 53

Lay-out, DTP og trykansvarlig: Pernille Stender

# Indhold

## Artikler

Præstens klumme	Side 3
Kirken i verden	Side 4
Menighedsrådet	Side 5
Børn & unge	Side 6-7
Hvorfor er jeg medlem....	Side 8
Labyrinten	Side 8
Og så er han ekspert i....	Side 9-11
Nyt fra Godtfolkgruppen	Side 14
Havenisserne	Side 15
Hong Kong kulturaften	Side 16
Nyt fra kirkegården	Side 17
Tulipanerne	Side 18-19
Mercy Ships indsamling	Side 19
Nye højskolesangbøger	Side 19
Eksplisvt forår	Side 20-22
Birgittaforeningen	Side 23

## Aktiviteter:

Menighedsrådsmøder	Side 2
Gudstjenesteliste	Side 12
Siden sidst	Side 12
Plejehjemsgudstjenester	Side 12
Andre aktiviteter	Side 13
Friluftsgudstjeneste og Sommerfest	Side 13
Kirkebil	Side 13
Morgensang	Side 15
Familiestøtte	Side 22
Sommerkoncerter	Side 24

## Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 18. juni  
kl. 18:00

Tirsdag den 15. august  
kl. 18:00

- menighedsrådsmøderne finder  
sted i kirkekontoret i klostret, og  
er offentlige.  
Dagsorden samt referat kan findes  
i Klosters foyer.



# Mariager Kirkeblad

# Præstens klumme

*Nu blomstertiden kommer  
med lyst og ynde stor;  
sig nærmer bliden sommer,  
da græs og urter gror;  
nu varmer sol i lide,  
og hvad der lå som dødt,  
med hver den dag, mon skride,  
står op som atter født.*

Når dette blad kommer på gaden, er vi så langt fremme på året, at vi skal synge (endnu) en af mine yndlingssalmer (Nr. 722 i Salmebogen). Den salme vælger jeg med stor glæde – men kun frem til Skt. Hans. For mig markeres årstidernes skiften rigtig meget af, hvilke salmer, jeg mener, vi skal synge ... i skolen, på plejehjemmet og (naturligvis) i kirken. Efter Skt. Hans er der andre ting, som rent årstidsmæssigt (og i forhold til kirkeåret) presser sig på.

Jeg tror aldrig, jeg kunne forlige mig med at bo et sted, hvor der ikke var forskel på vinter og sommer; efterår og forår. Jeg elsker at gå i skoven eller langs vandet på alle årstider og opleve, at naturen ser forskellig ud alt efter årstiden. Og nu er tiden altså kommet til at byde sommeren velkommen – den sommer, som vi hvert år længes imod efter en kold, mørk og i år særdeles våd vinter.

Samtidig med at jeg er ægte hjemmeføddning og elsker mit land, elsker jeg også at rejse. Ofte bliver mine rejsemål valgt efter, at det er steder med mulighed for at kombinere afslapning med vandreture i dejlig natur. Om sommeren foretrækker jeg at blive herhjemme i Danmark, men en solskinsferie om efteråret eller vinteren kombineret med at vandre – det er lige mig. Det behøver ikke være de lange vandringen, men det kan det være – jeg har vandret alt fra 2 dage på Ærø og 5 dage på Madeira til 6 uger på Caminoen til Santiago de Compostella.

Pilgrimspræst i Viborg Stift, Christian Kjær Bjerre, siger, at den længste og mest udfordrende ”vandring”, man kan foretage sig, er på ca. 30 cm:

Fra sit hoved og ned til hjertet – og måske retur igen. Forstået på den måde at det første skridt på enhver vandring også er det største skridt – nemlig overhovedet at tage beslutningen om, at det er det, man skal. Og så er det ligegyldigt, om det er at bestemme sig for at gå ud i sit lokalområde, selvom det regner, eller det er at pakke rygsækken med alt, hvad man behøver, til en 6 ugers vandring ... Det største skridt er at få hjertet til at overbevise hovedet om, at man skal afsted ... eller er det omvendt?

Det samme gælder, hvis man vælger at tage sine børn ud af skolen et år og rejse ud i verden som familie. Det ved jeg. Den proces har jeg nemlig fulgt på tættest hold over de seneste år. Min datter og svigersøn tager afsted til sommer i deres Athena 44 sejlbåd, og planen er, at de først vender hjem omkring 1. august, 2025. Beslutningen har sikkert været undervejs længere, men jeg hørte første gang om projektet for omkring 2 år siden – da de spurgte, om jeg

ville passe hund og hus for dem, mens de er væk. Det vil jeg naturligvis gerne. Jeg synes, det er fantastisk, at de prioriterer at give deres børn den oplevelse for livet, som det uden tvivl bliver. Jeg er meget glad for, at de ikke spurgte, om jeg ville med ... Det ville slet ikke være mig.

Jeg syntes, det var grænseoverskridende nok, da jeg i efteråret 2016 tog til Sydfrankrig for at vandre til Santiago de Compostella – uden at have en returbillet i bagagen. Men jeg beundrer dem. De (både børn og voksne) får nogle oplevelser og nogle erfaringer, som er ubetalelige.

Lad dette være inspiration til sommerens udflugter – om de går fra køkkenet og ud på altanen og retur efter 30 minutter, eller der er lagt op til en længere vandring, køretur eller flyvetur – det betyder ikke så meget.

Det største skridt er det første skridt, nemlig at beslutte sig.

Med disse ord vil jeg ønske alle i Mariager en glædelig sommer – jeg håber, vi ses i kirken, i klosteret eller ude i vores skønne natur i sommerens løb.

*Med sommerhilsner Karin Hasling,  
præst med vandreglæde*



# Besøg hos vores venskabsmenighed i Chesterton, England

Den danske Folkekirke og Church of England har på papiret mange fællestræk, men da vi kom til England, måtte vi erkende, at sådan forholder det sig ikke i virkeligheden.

Vi mødte en kirke, der var forfalden, uopvarmet og mørk, men som alligevel var smuk.

I England er der ingen statsstøtte til kirkerne. Alle midler kommer fra donationer. På grund af diverse kriser er donationerne faldet de sidste år. Området omkring Chesterton er gået fra at være et område med kulminedrift, industri og porcelænsfabrikker til et område med stor arbejdsløshed og dermed færre midler. Kun præsten får løn og tjenestebolig, alt andet er baseret på frivillighed.

Det oplevede vi helt konkret under gudstjenesten om søndagen. Da vi kom, blev vi vist på plads af en frivillig. Der var ingen

kirketjener. Rummet var iskoldt, og musikken blev hentet via en mobiltelefon, på trods af at der stod et stort flot orgel i kirken. Organisten var blevet dement, og der var ikke andre frivillige, der kunne overtage opgaven. Præsten stod alene med gudstjenesten. Der var ingen til at hjælpe med f.eks. nadveren.

Som kontrast hertil oplevede vi en menighed med et frivilligkorps, der leverede en varme og en hjertelighed, der helt opvejede kirkens fysiske tilstand. Vi blev modtaget med hjælpsomhed, ægte interesse og stor omsorg. Vi blev kørt rundt til de forskellige oplevelser. Frokosten de tre dage, hvor vi var der, bestod af forskellige retter, som de frivillige selv kom med. Alle ville gerne samtale med os, høre om vores liv og kirke og fortælle om deres eget.

Det er vores oplevelse, at menigheden gør alt, hvad den kan for at løse de mange op-

gaver, der hos os bliver løst af personale på kirkegård, i kirke og i kloster. De er meget glade og stolte over deres kirke og tro. De taler åbent og gerne om tro og kirkeligt tilhørsforhold til forskel fra os, som er mere private omkring vores tro. Et eksempel på denne udadvendthed så vi under gudstjenesten, hvor bønnerne blev fremført tydeligt af præst og menighed.

Det, der sprang os i øjnene, var især forskellen på de økonomiske midler, som man i England og Danmark har til rådighed til at drive kirke for, og hvad det indebærer. Vi var imponerede over præst og menighed, der trods alt er i stand til at skabe en kirke, som er fyldt med tro, varme, overskud, menneskelighed og fællesskab.

Måske kan vi lære noget af det.

*Eva Elmose og Pia Boisen*



# Hvorfor stille op til menighedsrådet?



Det spørgsmål stillede jeg mig selv for snart 4 år siden, da der var valg sidste gang. Jeg blev spurgt, om det ikke var noget for mig at stille op til menighedsrådet? og jeg tænkte ”nej det er ikke mig” – jeg vidste ikke noget om kirken, og jeg var ikke forud for min indtræden i menighedsrådet en særlig flittig kirkegænger, så hvad kunne jeg bidrage med? Havde jeg overhovedet nogle kompetencer, som kunne bruges i et menighedsråd?

Jeg blev alligevel lidt nysgerrig. Jeg havde været igennem en alvorlig sygdomsperiode, og det gav anledning til at reflektere over livet og måske finde nogle andre værdier.

Jeg valgte derfor at deltage i orienteringsmødet, hvor der blev fortalt om de opgaver, som menighedsrådet håndterede, og hvad arbejdet i menighedsrådet gik ud på. Det kunne jeg godt se mig selv i – jeg mente, at jeg havde nogle kompetencer, som godt kunne bruges.

Jeg ville være med til at fortsætte arbejdet omkring driften af kirken, men også ar-

bejde videre med de tilbud, som kirken ud over de kirkelige handlinger kan tilbyde.

Jeg valgte at stille op til menighedsrådet og blev valgt ind som anden stedfortræder, og nu 3,5 år efter varetager jeg kassererposten og er medlem af to udvalg i menighedsrådet. Jeg har ikke fortrudt et eneste sekund, at jeg stillede op. Ud over arbejdet i menighedsrådet, som er utroligt interessant, føler jeg også, at jeg har fået indsigt i rigtig mange ting og har lært en masse + mødt rigtig mange dejlige mennesker, sidst men bestemt ikke mindst føler jeg, at jeg har fundet en ro og en trøst i de kirkelige handlinger.

De kompetencer og den personlige udvikling, som jeg har oparbejdet i menighedsrådets regi, har jeg også kunnet bruge i andre sammenhænge.

Det har været og er til stadighed vigtigt for mig, at kirken arbejder for den positive indsats med at lave nogle tilbud i forlængelse af de kirkelige handlinger – det kan godt være, man ikke er flittig kirkegænger, men alligevel kan se sig selv i nogle af de tilbud, kirken har at byde på – mødes og finde fællesskaber og søge trøst og ro ved derigennem begynde at se mening med at komme til de kirkelige handlinger.

Ud over at arbejde med rigtig mange spændende opgaver, så er der en anden dimension, som overraskede mig rigtig meget .

Det er ikke gamle mennesker, der sidder i menighedsrådet, alle er engagerede i arbejdet og har bestemt en mening om, hvordan tingene skal være. Det giver nogle rigtig gode debatter og forskellige vinkler på en sag - men vi bliver altid enige - og der er altid plads til at have sin egen mening. Kirken har et fantastisk hold af frivillige, som ud over, at de bidrager til kirkens aktiviteter, også er ambassadører for det arbejde,

der bliver lavet i og omkring kirken

Føler jeg så, nu 3,5 år efter at være blevet valgt ind i menighedsrådet, at jeg har været med til at gøre en forskel? Det kan jeg svare et stort rungende Ja til, og jeg vil rigtig gerne fortsætte det arbejde.

*Susanne Riise, kasserer i Mariager kirke*

## Menighedsrådsvalg Tirsdag d. 17 september 2024

På orienteringsmødet den 14. maj blev der fortalt om det kommende valg den 17. september – og her kunne man lave valglister og derved være med til at præge Mariagers kirkeliv de næste 4 år.

Har du lyst til at få indflydelse og eventuelt være med i menighedsrådet, skal du opstille valglister og komme til menighedsrådsvalget, der foregår tirsdag d. 17. september 2024 i klostsalen kl. 19.00.

At sidde i menighedsrådet er ikke kedeligt. Nogle af de opgaver, som menighedsrådet varetager, er bl.a. ansvaret for sognets økonomi, vedligeholdelse af kirkebygninger, kloster, kirkegården og kirkelige arrangementer.

Vi har en meget gammel og unik kirke, så vedligehold skal altid ske meget nænsomt. Samtidig skal vi følge med tiden, så vi arbejder også med grøn omstilling.

Hvis du ikke nåede at deltage i orienteringsmødet i maj og har spørgsmål eller ønsker at opstille, er du velkommen til at kontakte menighedsrådet.

*Valgudvalget*

# Konfirmander 2024

**Konfirmander  
d. 28. april 2024 i  
Mariager kirke**

Emma Bak Ovesen  
Ida Marie Egelund Nikolaisen  
Laura Schultz Christensen  
Marie Holt Andersen  
Mathilde Albek Vad  
Mia Katrine Juul Nielsen

Johannes Wilken Benner Pedersen  
Karl Emil Almkvist Ellestrup  
Lauritz Duevang Krogh Rasmussen  
Magnus Lykke Madsen  
Magnus Lyngsø Madsen  
Marius Rødgaard



# Konfirmander 2024

**Konfirmander  
d. 5. maj 2024 i  
Mariager kirke**

Alexander Seiling  
Benjamin Birkegaard Nielsen  
Frederikke Maagaard Nielsen  
Katrine Foged-Mønster  
Laura Ahm Sørensen  
Lukas Nørgaard Ovesen  
Maja Glargaard Nielsen  
Nethe Kalmar Pedersen

Noah Visted Hansen  
Rebecca Nørgaard  
Victor Randrup Jensen  
Victoria Bilidt  
William Engstrøm Poulsen  
William Krejler Hein Larsen  
William Skeel Andersen



# Hvorfor jeg er medlem af Mariager kirkes menighedsråd

Jeg har været medlem af menighedsrådet i Mariager i samlet otte år, og jeg genopstiller igen i år.

Det har været virkelig spændende og interessant.

Først og fremmest fordi vi har et rigtig flot og spændende kirkeliv og nogle dejlige og engagerede ansatte og menighedsråd.

Der foregår rigtig mange spændende ting i vores kirke, og vores gudstjenester er en god oplevelse, hvor du altid får noget med hjem.

Jeg synes, folkekirken er et meget vigtigt samlingspunkt for os alle i Mariager og Danmark.

Et sted hvor vi kan samles om store og små begivenheder i vores liv, og hvor vi kan søge inspiration eller trøst.

Det harmonerer med, at vi i denne samling har vedtaget, at fællesskab er en vigtig værdi i vores kirke. Fællesskabets kirke.

Jeg er også meget glad for, at det de seneste par år er lykkedes at få arrangeret kirkekoncerter med Kåre Norge og et Cash arrangement, samt at vi i maj har en gospelkoncert. Selvfølgelig er tro også en vigtig årsag til, at jeg er med i menighedsrådet, og jeg lærer hele tiden nyt. Jeg ved, at vi alle har brug for tro, håb og kærlighed - og har brug for at blive mindet om, at kærligheden er det største, vi har.

Derfor har vi brug for en kirke som vores, hvor der ikke er tvivl om, at kærligheden er det største i livet, og at der er plads og håb for ALLE i vores protestantiske folkekirke.

Det er hele anstrengelsen værd.

*Venlig hilsen  
Poul Bo Nielsen*



## Labyrinten

I middelalderen havde mange store kirker og klostre deres egen labyrint, hvor pilgrimme og andre besøgende kunne finde ro, eftertænksomhed og mulighed for bøn, mens labyrintens sti blev vandret. Nu har Mariager kirke også fået sin labyrint. Labyrinten er placeret bag kirken mod øst i det område, som oprindeligt var kirkens kor, og på den måde bindes både klostrets historie og den levende kirke, som Mariager kirke og sogn er i dag, sammen.

Menighedsrådet håber, at mange vil lægge en tur forbi labyrinten, unge som gamle, gå dens gange til eftertanke, sjov eller hygge – og i fællesskab passe på den til glæde og gavn for både os lokale og de mange turister, som lægger vejen forbi vores skønne by.





# ..... og så er han ekspert i rejseplanen

*Hvordan får man en god ven?*

*Tja - en gang imellem skal man bare svare på en SMS og sige: "Ja - det må han gerne".*

*Min kollega i Thisted kirke sendte en SMS til mig i 2010.*

*Han havde besøg af en organist fra Australien, som havde hørt om den her lille mærkelige by i Danmark, hvor der skulle stå et stort nyt franskbygget orgel.*

*Måtte han komme og spille lidt på det?*

*Det måtte han da så hjertens gerne, så i juni måned 2010 tog australieren Christopher Wrench den danske offentlige transport og indlogerede sig på Postgården, hvor jeg mødte ham en lun sommerdag - og gav frokost på fortovsrestauranten i aldeles fremragende vejr.*

*Han er nu en god ven, selvom jeg næppe nogensinde kommer i hans hjem eller møder hans kone og barn i hans hjemland.*

*Rigtige venner kan være så meget.*

## **Australien er et stort land**

Han blev her et par dage og spillede i timevis på orglet. Han fortalte mig noget, som gjorde et ret stort indtryk på mig.

Nogle gange købte han en flybillet og fløj 4 timer for at komme til en by, hvor han kunne spille/øve på et instrument, der har den samme spillemekanik som de fleste orgler i Europa (*Australske nybyggerlands-orgler er elektriske, og det er noget ganske andet at spille på*).

Fire timers flyrejse er som fra Danmark til Rom, og bare tanken om at skulle rejse til Rom for at øve på et instrument virkede dengang vanvittigt - og det gør det såmænd stadig.

Australien er et stort land - et meget stort land.

## **Europa er et begrænset område**

Det er i Europa, det sker, hvis man vil være noget ved orgelmusikken, og Christopher Wrench er uddannet i Wien og har blandt mange andre priser vundet Danmarks eneste orgelkonkurrence i Odense i 1992. Så bliver man gerne inviteret til at spille koncerter i Danmark, og Christopher Wrench har da stort set også besøgt Europa (og Danmark) hvert andet år lige siden.

Europa er jo sammenlignet med Australien et lille overkommeligt begrænset område, så man kan da sagtens spille en koncert i Italien den ene dag og i Danmark to dage senere. What's the problem?

## **Rejsekortet**

Jeg forstår det ikke ganske!

Husker du reklamen fra nullerne.

*"Stig ind i Skagen og ud i Gedser, og rejseplanen vil altid udregne den billigste pris".* Det var reklamen, der skulle få os alle sammen til at anskaffe et rejsekort, og det gjorde de fleste af os da også, uvidende om at det ikke fungerede i Midtjylland - og ligeledes uvidende om at det dér med den billigste pris overhovedet ikke passer.

*(Jeg kører ganske ofte med offentlig transport, og når jeg skal betale 124 kr. med rejsekortet for at komme til Aarhus med tog og kun 38 kr. med DSB, er der noget, der slet ikke giver mening).*

## **Rejseplanen virker dog**

Rejseplanen, hvor du kan finde ud af, hvordan du kommer fra A til B, virker dog meget godt (på nær at de fleste busser fra Mariager til Hobro station kommer ind 1 minut efter, at toget er kørt).

Christopher Wrench kan som udlænding ikke få rejsekort, men han er til gengæld ekspert i rejseplanen.



*Christopher Wrench er det lille menneske, der sidder midt i billedet ved siden af de 10-12 meter høje piber ved et orgel i Brisbane. Han spiller her hos os på den anden siden af kloden ved sommerens første orgelkoncert tirsdag d. 25. juni kl. 19:30.*

Sidst han spillede her i Mariager i 2016, havde han fået sammensat en koncertturne, hvor han skulle spille i Nordjylland - derefter Sjælland - så Vestjylland. Koncerten i Mariager kom, så vidt jeg husker, lige efter, at han havde spillet på Bornholm.

What's the problem?

Danmark er et lille bitte land sammenlignet med Australien, og når man sidder på den anden side af kloden og stykker en koncertturné sammen, virker det bestemt infrastrukturelt ret overkommeligt.

Så han er ekspert i rejseplanen.

### **Første sommerkoncert**

Jeg glæder mig til, at Christopher Wrench skal spille årets første sommerkoncert tirsdag d. 25. juni på vores lille mekaniske instrument her i den lille by i det lille land i det overskuelige Europa.

Jeg glæder mig blandt andet, fordi han har valgt at spille et af mine yndlingsværker: Bachs største variationsværk "Sei gegrüset", og jeg glæder mig, fordi han er så overlegent dygtig.

Jeg håber, han er frisk! To dage før spiller han i Sydtykland. Tager så et tog til Hamborg og overnatter på et hotel der. Tager tidligt mandag morgen et tog til stationen i Hobro (hvor bussen til Mariager er kørt et minut, før toget kommer ind), og hvor jeg så henter ham. Så øver han nok til langt ud på natten mandag - hele tirsdagen, hvor han også spiller koncert. Til gengæld er honoraret ikke stort!!!

Dagen efter skal han videre med fly fra Aalborg via Amsterdam til USA.

Det ville jeg ikke have nerver til, men han har.

### **Forskelligt siden 2010**

"You wil get a lot of new friends", sagde orgelbyggeren Bernard Aubertin med sin frøengelske accent i 2010, da orglet var ved at blive stillet op.

Kort tid senere forstod jeg, hvad han mente og indrømmer da gerne, at jeg bliver lidt stolt, når organister fra hele verden skriver til mig, om de enten må se/prøve orglet eller spille koncert på det.

Siden 2010 har der været sommerorgelkoncerter. Der har ikke nødvendigvis været noget tema, men nogle få gange har der været en gennemgående idé. F.eks. i 2015, hvor det var ene kvindelige solister i anledning af 100 året for kvindernes valgret. Sidste år var der ene danske solister og i år ene udlændinge.

### **Kulturudveksling**

Jeg ved ikke rigtig noget om norsk orgelmusik. Jeg ved en hel del om dansk, og når jeg ved, hvor meget dansk musik dette lille bitte land har produceret, så gælder det jo nok også for andre lande.

Ved sommerens anden koncert tirsdag d. 9. juli kommer en koreansk organist, bosiddende i Norge og gift med en hollænder. JeeYoung Park hedder hun, og hun spiller bl.a. norsk og hollandsk musik. Sjovt nok.

### **En belgier**

Jeg ved ikke rigtig noget om belgisk orgelmusik. Jeg kender ingen fra Belgien. På trods af Bruxelles er det et land, der går lidt under radaren. Det er også et meget splittet land rent politisk og sprogmæssigt. Sådan er det at ligge der, hvor Belgien ligger.

Jeg har fået en belgisk ven. Endnu er han kun et platonisk mailbekendtskab, men når han kommer til rosernes by i bil fra Belgien med sin kone og spiller koncert og holder et par dages ferie i det lille land, så lærer jeg ham nok rigtigt at kende.

Han hedder Jan Vermeire og spiller tirsdag d. 23. juli musik komponeret i Belgien eller de omkringliggende lande: Tyskland, Holland og Frankrig.



*Arvid Gast er professor i orgel og direktør for kirkemusikinstitutionen i Lübeck.*

### **Dobbeltkoncerter**

Arvid Gast fra Lübeck har jeg i nogle år forsøgt at få hertil, og i år er det lykkedes. Han spiller tirsdag d. 6. august, og kan du ikke lige høre ham den dag, spiller han i Aalborg Domkirke dagen efter.

Domkirken i Aalborg og Mariager kirke har ganske ofte parvise koncerter på de lidt mere kendte udenlandske solister.

Honoraret er dog stadig ikke noget, der vil få Taylor Swift til at blinke, til gengæld er der to koncerter at rejse efter.

### **Interstellar**

Det er en film instrueret af ingen andre end Christopher Nolan, og det borger for kvalitet. Jeg kan ikke huske, om jeg har set den. Hvis jeg har, lagde jeg i hvert fald ikke

mærke til musikken.

Jeg vil se den - eller gense den (det vil vise sig) - og denne gang vil jeg lytte til film-musikken.

Den er komponeret af Hans Zimmer, og det borger for kvalitet, og indspillet af Roger Sayer, og det borger selvsagt også for kvalitet.

Han spillede i Mariager i 2010 ved åbningskoncerterne, og planen var, at det skulle gentages i 2020, men så skete der noget med en lille virus.

Roger Sayer spiller ligeledes både i Aalborg og i Mariager. Hvad han spiller i Aalborg, aner jeg ikke, men her i den lille købstad spiller han stor musik bl.a. af danskeren

Hartmann ved sommerens sidste koncert d. 23. august.

### **Mindre kan gøre det**

Klosterkoret har hverken rejsekort, udlandsture eller fornemme musikpriser på programmet. Vi har heller ikke indspillet filmmusik. Til gengæld er vi lokale, og vi gør vort bedste, og det gør vi bl.a. ved forårskoncerten søndag d. 9. juni kl 16:00, hvor vi synger engelske madrigaler, musik af Otto Mortensen og danske sange godt hjulpet af sopranen Margrethe Smedegaard. Bagefter er der grillmad i klosterhaven for alle, der har lyst til at deltage.

Det tager kun et minut at gå derover.

### **Musik er mange ting**

Musik er en æstetisk oplevelse. Den fås i mange varianter fra de dygtigste udenlandske musikere til det dygtigste Klosterkor i Mariager.

Sommeren er lang, og i Mariager kirke er der seks koncerter af én times musik. Vælg eller vælg fra.

Selv kan jeg ikke vælge fra.

Musik er vigtig for mit mentale velbefindende. Det har jeg med forskellige finurligheder skrevet om i dette blad siden 1996, og jeg mener det mere end nogensinde, jo ældre jeg bliver.

*Af organist Mikael Ustrup*



*Roger Sayer fra London spiller for anden gang i Mariager kirke ved sommerens sidste orgelkoncert tirsdag d. 23. august kl. 19:30.*

# Gudstjenesteliste

<b>Juni</b>			
02. kl. 10:00	1. søndag efter trinitatis	Lukas 12,13-21	KH
09. kl. 10:00	2. søndag efter trinitatis	Lukas 14,25-35	JDKR
16. kl. 10:00	3. søndag efter trinitatis	Lukas 15,11-32	EM
23. kl. 10:00	4. søndag efter trinitatis	Matthæus 5,43-48	EM
30. kl. 10:00	5. søndag efter trinitatis	Matthæus 16,13-26	JDKR
<b>Juli</b>			
07. kl. 10:00	6. søndag efter trinitatis	Matthæus 19,16-26	JDKR
14. kl. 10:00	7. søndag efter trinitatis	Matthæus 10,24-31	KH
21. kl. 10:00	8. søndag efter trinitatis	Matthæus 7,22-29	EM
28. kl. 10:00	9. søndag efter trinitatis	Lukas 12,32-48	KH
<b>August</b>			
04. kl. 10:00	10. søndag efter trinitatis	Matthæus 11,16-24	EM
11. kl. 10:00	11. søndag efter trinitatis	Lukas 7,36-50	EM
18. kl. 10:00	12. søndag efter trinitatis	Herefter indvielse af Nonnestatue	JDKR
25. kl. 10:00	Friluftsgudstjeneste	Herefter sommerfest i klosterhaven	KH
<b>September</b>			
01. kl. 10:00	17. søndag efter trinitatis	Johannes 5,1-15	JDKR

EM: Edith Mark, KH: Karin Hasling og JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

## Plejehjemsgudstjenester på Fjordvang

**28. juni kl. 10:00**  
(JDKR)

**Ingen gudstjeneste i juli**

**30. august kl. 10:00**  
(KH)



## Siden sidst

### Døbte

Karla Stadsgaard Thomsen  
Agnete Marie Lauritzen  
Maison Bülow Floor  
Marius Møller Larsen  
Arthur Dahl Møller  
Celina Kastrup Piilgaard Casco  
Ebbe Viggo Juul Nørgaard  
Hazel Wanjiku Mikkelsen  
Martha Friis Kold  
Alvilda Lykke Cilleborg

### Begravede og bisatte

Else Marie Jensen født Pedersen  
Poul Erik Andersen  
Hobro Søndre kirkegård  
Inge Elise Madsen født Kjær  
Karna Mariette Sørensen født Nielsen  
Laust Bruun Hymøller  
Bente Hopwood født Sandahl  
Asken spredes  
Henning Randbo Hjeronymus  
Anna Margrethe Søvsø født Møller  
Karen Marie Apollo født Svendsen  
Udbyneder kirkegård  
Bjarne Nedergaard  
Peder Kristensen  
Jens Ole Preben Andersen  
Vindblæs kirkegård  
Karin Lybech  
Svend Erik Vangsgaard  
Spentrup kirkegård  
Lykke Olsen  
Christian Gæmelke

### Viede

Kristine Cilleborg Madsen &  
Anders Lund

## Kirkebil

Det er altid muligt at bestille kirkebil til søndagens gudstjeneste.

**Ring til:  
Fjordens Taxa på  
98 57 57 10**

*Bestilling senest kl. 12:00 om fredagen.*



## Friluftsgudstjeneste og sommerfest Søndag den 25. august

Søndag den 25. august er det tiden at fejre sommerfest.

Igen i år vil vi begynde med en gudstjeneste i Klosterhaven kl. 10:00, hvorefter menighedsrådet er vært for en bid brød og et glas vin/vand og den traditionelle lagkage og kaffe.

Skulle vejret mod forventning ikke være til friluftsgudstjeneste, vil vi fejre gudstjenesten i kirken og sommerfesten i Munkesalen.

Karin Hasling står for gudstjenesten.

Der er ingen tilmelding, og kirkebilen kører.

Sommerfesten slutter kl. 14:00.

## Andre aktiviteter

Juni		
07. kl. 19:00	Hong Kong kulturaften	Klostersalen
09. kl. 16:00	Klosterkorets sommerkoncert med efterfølgende grill i klosterhaven.	Kirken, gratis
13. kl. 09:00	Morgensang og pilgrimsvandring (pilgrimsungen)	Kirken
18. kl. 18:00	Menighedsrådsmøde	Kirkekontoret
22. kl. 18:30	Midsommervandring, Birgittaforeningen	Kirkens P-plads
25. kl. 19:30	1. sommerkoncert v. Christopher Wrench	Kirken, entré
Juli		
09. kl. 19:30	2. sommerkoncert v. JeeYoung Park	Kirken, entré
18. kl. 09:00	Morgensang	Kirken
23. kl. 19:30	3. sommerkoncert v. Jan Vermerie	Kirken, entré
August		
06. kl. 19:30	4. sommerkoncert v. Arvid Gast	Kirken, entré
15. kl. 18:00	Menighedsrådsmøde	Kirkekontoret
15. kl. 09:00	Morgensang	Kirken
18. kl. 10:00	Indvielse af nonnestatue	Kirken
20. kl. 19:30	Sidste sommerkoncert v. Roger Sayer	Kirken, entré
25. kl. 10:00	Sommerfest	Klosterhaven



# Nyt fra Godtfolkgruppen

Som mange af dette blads læsere vil have bemærket, arbejder Godtfolkgruppen med et skulpturprojekt, der skal belyse byens historie gennem en række små skulpturer af mariagerborgere suppleret med deres personlige fortælling. Borgere, som gennem tiden på den ene eller den anden måde har afspejlet byens historie og dens sjæl.

I 2022 indviende vi på Torvet skulpturen af Evald Olesen, udråber og trommeslager. I 2023 tog en figur af byens maskot, Sødisbakkebeboeren Niels Christensen Nøhr, opstilling på Løvetorvet.

Begge skulpturer har allerede vist sig at skabe nye oplevelsesrum i byen, de tiltrækker nysgerrige, som flittigt bruger QR-koderne og får mere at vide om personerne og byens historie.

Næste figur skal selvfølgelig være en kvinde, og da vi gerne vil begynde at tydeliggøre idéen med skulpturenes sammenhæng



med byens historie, er det os en glæde at kunne meddele, at det bliver

'Den Sidste Birgittinerabbedisse Karen Eriksdatter'. (1457-1538)

Menighedsrådet har takket ja til en placering ved kirken.

Søndag d. 18. august 2024 er der indvielse af skulpturen.

Inspireret af epitafiet i klosterets udstilling havde vi oprindeligt tænkt, at skulpturen skulle være af den sidste abbedisse Hyldeborg Lykke. Men - hun døde, 51 år efter at klosteret ophørte som birgittinerkloster. Hun og søsteren er afbilledet i frømsort-hvid protestantisk dragt, ingen birgittinakrone, og da det er birgittinerklosteret, der er årsagen til, at Mariager blomstrede op og blev en rigtig by, fandt vi, at det var mere relevant med den sidste birgittiner-abbedisse.

## Hvem var Karen Eriksdatter (Rosenkrantz)?

Hun var en adelsjomfru med baggrund i noget af landets fineste adel. Datter af Erik Ottesen Rosenkrantz, rigshofmester og gennem 25 år to kongers nærmeste rådgiver, gift med Sophie Gyldenstjerne. De var RIGE! Ejede hele landsbyer og flere gods. De var meget fromme og gav store donationer både til Mariager kloster og andre. Moderen fødte 15 børn og døde i en alder af 47 år. Men faderen levede videre og nød sit otium i Mariager kloster som broder ab extra - dvs. at han måtte opholde sig udenfor klosteret. Han ejede og boede i et hus, nu Klostergade 9, hvor ostehandleren bor.

Karen var 24 år, da hun blev indviet som nonne. Fra 1535 har vi et retsdokument, hvor Karen Eriksdatter er nævnt som abbedisse.

Dvs., at det sandsynligvis var hende,

der var abbedisse i de dramatiske år med Grevens Fejde 1534-1536. Fra slaget ved Svenstrup 1534 modtog klosteret ni af de nedslagede adelsmænd til begravelse. Heraf en af adelsmændenes ledere under slaget, Holger Holgersen, som var Karens nevø/brorsøn. Mange andre af de døde og sårede har været i familie med klosterets nonner. Således trængte krigens gru helt indenfor klosterets mure.

To år efter i 1536 vandt Chr. d. 3. borgerkrigen. Han forfærdigede en reces - en lov - som gjorde protestantismen til den officielle, eneste rette trosretning i riget. I den bestemte han, at nonner og munke kunne blive i deres klostre og modtage forplejning som hidtil, men de skulle nu belæres af protestantiske præster. I øvrigt inddrog han alt deres gods til eget brug!

Også her i oktober 1536 er Karen Eriksdatter abbedisse. Man kan kun prøve at forestille sig, hvad det har betydet for hende. Hun døde og blev begravet i Mariager som 81-årig i 1538.

*Af Freya Hvaste*

## Indvielse af skulpturen

Søndag den 18. august

Kl. 10:00

Sted: Mariager kirke

Se mere på [godtfolkimariager.dk](https://www.godtfolkimariager.dk).  
Bliv gerne venner med os på Facebook:  
"Godtfolk i Mariager".



# Havenisserne

Så er det langt om længe blevet forår i Klosterhaven. Vi begyndte allerede lidt forsigtigt den sidste dag i februar med at samle nedfaldne grene og beskære de gamle frugttræer. Vejret var noget regnfuldt, men de få fremmødte holdt ud. Senere, da kalenderen viste marts, var turen kommet til at få havemøblerne fundet frem og vasket af, så haven kunne se indbydende ud til påske.



*Engkabelejen ved den lille sø*

I løbet af den våde vinter, vi har haft, var vi blevet opmærksomme på, at der var blevet usædvanlig fugtigt omkring brændeskjulet. Samtidig var vandstanden i den lille sø ved siden af bålpladsen også forhøjet, hvilket nok også hænger sammen med det første. Et lille hold, der havde talt om, at vi skulle gøre noget ved dette problem, har så arbejdet med at lægge et kloakrør fra den lille sø ned gennem buskadset ud mod skrænten ned til den store Klostersø. Når vandet i den lille sø stiger over rørets kant, løber det således ud gennem røret og ned i Klostersøen. Vi har desuden lagt et drænrør fra ”sumpen” bag brændeskjulet og koblet det på kloakrøret. Dette arbejde blev færdigt



*Det nyeste æbletræ sætter mange blomster*

i slutningen af april, og vi venter nu spændt på at se, om det virker efter hensigten.

Sidste gang vi mødtes, inden dette skrives, var der god opbakning, og der blev ”afvandringsprojektet” så afsluttet, mens andre klippede roser tilbage, og der blev for første gang i sæsonen slået græs bl.a. på ”søstien” ned til hestemarken.

*Kaj Ove*

*Solsorten har fundet et ideelt redested*



# Morgensang

Sammen med Birgittaforeningen holder vi morgensang i kirken. Vi synger ofte et par nye salmer og selvfølgelig også de gammelkendte. Præsten deler en refleksion over nogle bibelvers, lyser velsignelsen - og vi beder Fadervor. Der er kaffe efter morgensangen.

***Velkommen!***

**Torsdag den 23. maj kl. 09.00:**

*Jacob Krogh Rasmussen*

**Torsdag den 13. juni kl. 09.00:**

*Karin Hasling*

I forlængelse af ovenstående morgensang er der en gruppe af pilgrimsvandrerer, som fortsætter ud i Mariagers smukke landskab (*omtalt i sidste kirkeblad*).

Men alle er velkomne til morgensangen.

**Torsdag den 18. juli kl. 09.00:**

*Edith Mark*

**Torsdag den 15. august kl. 09.00:**

*Edith Mark*



# Hong Kong kulturaften

I forbindelse med besøget af 16 studerende fra Chung Chi College i Hong Kong til Mariager indbydes alle interesserede til:

**Hong Kong kulturaften**  
**Fredag den 7. juni kl. 19:00**  
**i Klosteret, Klostersalen 1. sal.**

Her vil vores gæster fra Hong Kong ikke blot fortælle lidt om Hong Kong – byen med de 7 millioner indbyggere og de man-

ge højhuse – om den kinesiske kultur og traditioner, men også byde på mad fra det kantonesiske køkken.

Hvis du vil opleve lidt af det ægte Asien midt i det velkendte Mariager, så sæt et kryds i kalenderen og kom til Hong Kong kulturaften fredag den 7. juni kl. 19:00.

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding.





# Nyt fra kirkegården



I den løbende proces med at arbejde med helhedsplan, biodiversitet og grøn omstilling er det senest besluttet, at vi skal arbejde på at fremme en beplantning, som dels højner biodiversiteten, en længere blomstringsperiode og dels skaber miljø og gør os i stand til at være mere selvforsynende. Det er superspændende, og vi er allerede godt i gang på kirkegården, hvor vi har haft

travlt med at så og plante. Resultaterne af vores arbejde i praksis vil være mere synlige efter en årrække, mens andet arbejde kan ses med det samme. Et af dem er bl.a. vores nyanlagte såbed i den sydøstlige del af kirkegården. Her har vi udsået en vild engblanding med enårige og flerårige urter bestående af ca. 70 forskellige arter. Parallelt med vildtblandingen har vi anlagt et bed med lave solsikker. I samme område har vi også arbejdet med et blomstrende miljø omkring opholdspladsen med bæk. Her er plantet kejserbusk, dronningebusk og hortensia. En masse andre blomsterfrø er blevet sået rundt om på kirkegården på egnede steder, bl.a. fingerbøl, margueritter, valmuer og mange flere. I det tidlige forår er det desuden blevet til lidt udskiftning af hæk og græssåning i nye arealer.

I arbejdet med kirkegårdens udvikling er det vigtigt for mig at have øje for historien og nærmiljøet. Jeg mener bestemt ikke, at kirkegården skal bære præg af rosenhave (sådan en har vi jo også i forvejen i byen), men jeg syntes, at vi manglede et symbol

på vores placering i Rosernes By. I plænen overfor indgangen til kirken, hvor vi har anlagt endnu et bed, har vi valgt at plante en historisk buskrose med navnet Rose De Rescht. Den har smukke, tætfulde og velduftende karminrøde blomster fra juni og langt ud på efteråret.

Et andet bæredygtigt tiltag, som vi har arbejdet med og er stolte af, er, at det nu er muligt for os at opsamle regnvand fra gravbygningens tag til vanding på kirkegården. Det er en rar tanke, at vi belaster vores drikkevandsressourcer mindre, når der skal vandes fremover.

Traditionen tro planter vi sommerblomster på gravstederne inden Fars-dag, til jer som har valgt denne ydelse. Vi forventer at begynde i uge 22.

*Kirkegårdsleder Linda Pedersen*



# Tulipanerne



En solskinsdag i maj  
skød smukke, ranke tulipaner  
fra livmor jord  
op i den klare, friske luft  
og solen skinned dagen lang  
og vinden blæste mildt  
så blomsterne udfolded farverne;  
de stod i hundredvis  
i mine blomsterbede  
de strålede, de duftede,  
de tiltrak bierne,  
de elsked livet  
med al den glæde,  
de rummede,  
den glæde, som våren havde vakt.

Skønt de var mange,  
der skulle dele pladsen,  
så så de ikke surt til naboblomsten,  
de vidste, at vor jord er fælleseje,  
og at der nok af solskin er til alle,  
at deres løg i bund og grund er ens,  
at danske løg, at franske,  
og dem fra Afrika  
har samme værd for Skaberens,  
at alle løg har voksekraft  
til blomstring,  
når mulden er dem venligtsindet.

Da solen havde skinnet varmt i dagevis  
iblandet lette bygers læskedrik,  
og vinden med sin milde hvisken  
ha'd skånet deres pryde,  
så troede de, de var i Paradis,  
dog, Paradis er her på jorden  
i korte stunder kun at finde,  
så vejret ændredes  
og regnen styrtede  
mens vinden blæste kraftigt,

# Nye højskolesangbøger

*og blomsterne blev disharmoniske,  
de tabte farverne, faconnerne,  
til sidst lå kronbladene i dynger  
på jorden, rådnende,  
de grønne stilke stod tilbage,  
tabsramte, sørgende,  
og tog mod regn og stormkast  
de vidste, at de nu var jaget ud,  
var blevet underlagt forgængligheden,  
for sådan er Guds plan,  
at intet træ, ej heller nogen tulipan  
skal vokse ind i himlen,  
alt har sin tid, alt har sit sted.*

*Den grønne stængel visned ned  
i somrens løb,  
den bøjed sig mod jorden,  
men vidste dog helt sikkert,  
erfaret, drømt,  
at Paradisets lys og glæde findes,  
dens længler fik et mål  
at rettes mod.*

*Da vintren kom, sank død til jord  
hver enkelt tulipan, hver enkelt individ,  
men dybt i mulden  
under sneens dække  
lå livets urkraft gemt,  
den kerne, der er hele meningen,  
det løg, der binder slægt til slægt,  
Guds plan, som tulipaner efterlever.*

*Så næste vår, da solen skinnede.....*

*Vibeke Guldberg Madsen*

Menighedsrådet har længe haft på ønskelisten, at indkøbe den nyeste Højskolesangbog, 19. udgave. Nu er det sket!

De står nu klar til os og vores sangstemmer. Når vi holder aftenang, synger vi ofte fra Højskolesangbogen, og i Formiddagshøjskolen synger vi altid fra højskolesangbogen.

I efteråret har vi inviteret Erik Sommer til fortælling og sang. Han skriver:

*”Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan synge om fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangene samles vi om det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber fælles glæde, og ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen! Sangene lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glemmer vi dem. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker.”*

**Erik Sommer kommer til Formiddagshøjskolen den 1. oktober 2024.**



**Mange tak for gavmildheden til vores fasteprojekt: Mercy Ships.  
Vores mål var at indsamle 6.500 kr., som er det beløb, det kræver at  
sponsere et operationsrum én dag.  
Vi nåede målet.**

**Der er overført 7.048 kr. til Mercy Ships!**



# Eksplosivt forår

*Nu danser hvide anemoneblomster her  
henunder forårslysegrønne bøgetræer.*

*Et billede på liv igen i evighed -  
hvornår og hvor kun Herren ved.*

*(KEL)*

Jeg plejer aldrig at sige aldrig(!) - men denne gang mener jeg det. I mine mange år som naturbetragter har jeg skelnet mellem anemoneår og anemoneår - I år er det ANEMONE- ÅR!! - Jeg har aldrig set så fantastisk et anemoneår - så er det sagt. Jeg går i skoven hver eneste dag og nyder synet af de magiske ”driver” af store hvide udsprungne anemoner - der er kæmpe hvide åbne hoveder alle steder. - Jeg er stifinder, hvad angår udspring - erantis - blå anemone - hvid anemone - bøgetræer - og i år fandt jeg de første hvide anemoner meget tidligt - den 8. marts - og pludselig vrimlede det. Jeg plejer at finde den blå anemone omkring 1.marts - ofte tidligere - min søster har fødselsdag på denne dag, og jeg har i årevis haft et enkelt lille hoved med til hende - men ikke i år, den kom langt senere - sært som det skifter.



Pludselig var bøgen der også - 10 april sprang den i 2024 her i Alstrup Krat! - Jeg har muligvis fortalt det i disse spalter, men historien er værd at høre igen! Mine forældre er gift 6. maj 1945, og de havde således sølvbryllup i 1970. Vi boede dengang i Gammel Rye, hvor jeg var lærer, og vi havde skoven lige udenfor døren, Her plukkede vi i god (!) tid en masse bøgegrene, som vi skulle lave æresport af - Bøgegrenene stod i spande rundt i vores hus, så de kunne blive klar, når vi tog afsted den 5 maj om aftenen, så vi kunne lave æresporten klar til den 6. om morgenen. Ikke én gren var sprunget, endskønt vi havde haft dem inde en uge, så vi måtte drage til Århus uden grene og forsøge at finde andre af slagsen til æresporten. - Sølvbryllup blev der - uden bøgegrene, og da vi kom hjem næste dag, var vores stue én stor bøgeskov - Jeg tænker meget på forskellen mellem de to datoer - den 10 april - den 6 maj. - Jeg har jo ofte skrevet om ”rekorder” i tidligt udspring - lidt halvhjertet fordi jeg ikke helt syntes, det var godt, fordi det sagde noget (forkert) om klimaet. Denne forskel er så markant, at den næsten ikke kan forklares - jeg har også altid forstået, at udspring har noget med lyspåvirkning at gøre, så egentlig bliver jeg ikke klogere - for det kan der vel ikke også være rekord i - - der er grænser for, hvordan vi kan styre naturen -



På vores græsplæne vokser der mængder af vorterod (min mand ”hader” navnet, han synes, det er for grumt til sådan en smuk og skøn plante). Den vokser i store kredse rundt omkring alle æbletræerne - jeg har selv flyttet dem fra skoven ved præstegården i sin tid, da de simpelthen ikke fandtes heroppe - det gør de nu - og til stor glæde 😊 De ligner solskin - bare på jorden. Jeg har også en lille stribe hvide blå anemoner og en lille stribe gule anemoner - kort sagt, vi har det hele i Astrup krat - og mere til. - Når anemonerne er ved at sige farvel, kommer den lille skovsyre.



Også den er mere end mangfoldig i år – også den står som hvide snedriver med sin kølige blå-hvide blomst i det skønne meget lyse-lysegrønne kløverløv. - Jeg oplever, at alt står mere end talrigt i år - når syren er på vej væk, kommer den lille fine majblomst - også kaldet lidenkonval, der med sine hjerteformede blade og fine hvide velduftende blomster virkelig lever op til sit navn - majblomst. Til sidst kommer liljekonvallen, men den står allerede oppe blandt anemonerne med sine karakteristiske lange slanke sværdblade og skønne små kugleblomster, og også den er blomsterrig - og det er bestemt ikke altid en selvfølge - den står ofte med blade kun og ikke blomster, men ikke i år - den vil også være med! - Og så må jeg da ikke glemme den spinkle fine skovmærke, der kommer med sin stærke søde duft et stykke hen i maj. Den dufter af ”kongen af Danmarks bolcher” og er god til iskold snaps til pinsesilden. Det hele er der allerede - de står nærmest på nakken af hinanden for at blomstre og give liv. - I alle mark- og skovskel står blomstrende buske og træer - mirabel - sergentæble - slåen – det ene skønnere og mere rigt end det andet.

I Alstrup krat er der blåbærris - lidt spredt hist og her - ikke de store mængder - i hvert fald har det hidtil været sådan. I år står risene mangfoldigt - og med store mængder af blomster klar til udspring og frugtsætning. Hvis de giver bær, som blomsterne er sat, kan vi plukke mange gode blåbær til august - og også tyttebærrisene er meget mere synlige, end vi plejer at se dem. (Apropos Gammel Rye så oplevede vi der store mængder af blåbær og tyttebær, der voksede på bakkerne omkring vort hus - blåbær (og vi taler jo om rigtige blåbær og ikke dem på buskene, som kaldes amerikanske blåbær) med fløde er en gudespise, og tyttebærsyltetøj er uundværlig til vildtretter). Jeg gætter jo på, at de store mængder regn har gjort deres til at få liv i flere planter end

ellers - jeg har i hvert fald ikke set så meget af det hele i de snart 25 år, jeg har huseret i Alstrup Krat.



”Vores” rå er vendt tilbage, hun går rundt her hele tiden og spiser næsten manisk - hun er bred og rund, det er skønt, og der er nok to ligesom de andre år, men hun er ikke køn. Hun er meget luvslidt i pelsen (se foto), og det ligner pelslus, men det er jo svært at se, om det er det - eller det er almindelig fældning fra vinter- til somerpels, og det håber vi, men vi har ikke tidligere set hende så plettet - Det værste er, at hun kan smitte sine lam, og det vil jo være træls – vi må se - det er jo naturens gang. – Vi sidder jo ofte og kigger ud på vores skovhave, og lige pludselig her forleden dag (vi skriver ca 20. april) står der en buk i bast - lige nedenfor i haven! Vi troede lige først, at det var råen, men det blev hurtigt tydeligt, at det var en buk i bast – Vi tænker selvfølgelig, at det er ”sønnemand” fra sidste år, der lige skulle en smut forbi og hilse på, men han forsvandt hurtigt efter at have fejlet et par steder, og vi har ikke set ham siden.

Vores stærekassetræ med 4 boliger dejssede pludselig om – og straks kom Fuglegruppen og flyttede kasserne til et andet stærkere træ - og det kunne stærene lide! Vi har pt 2 stærepar boende - de kom og gik - kom og gik, men nu er de blevet her. De sidder hver dag på græsset med deres

metalgrønsorte fjerdragt og hakker i jorden og flyver afsted med orme og stankelbenlarver - op i kasserne, hvor der både er stue og soverum! - Da fuglegruppen kom næste gang, var det for at ringmærke vore ugleunger (de havde tidligere på sæsonen set, der var æg) - men ak, igen igen havde måren været der og bidt æggene itu - og det selv om uglen denne gang havde lagt æggene i den gamle uglekasse - - øv og øv den pokkers mår (vi tror oveni købet, at den bor på loftet hos os!!)

Fuglelivet er utrolig rigt dette forår - vi har f.eks. dompapper i rigelige mængder - vi plejer at have et enkelt par hvert andet år. Nu sidder hr og fru dompap gange fire i æbletræet og skiftes til at divertere sig på fodergrenen. - Skovskaden slår et smut forbi flere gange om dagen - og det samme gør flagspætten. Musvit, blåmejse, spætmejsse (i rigelige mængder) grønsisken, sortmejsse, sumpmejsse - og i dag en topmejsse er ivrige gæster. Den lille fluesnapper med de fine farver er også blevet jævnlig gæst - lige først troede vi, det var rødhalsen, for den bor jo under terrassen - og har gjort det i mange år - de ligner hinanden lidt i farten,



og fluesnapperen er hos os en sjælden gæst, så det var jo skønt. - Og så selvfølgelig den trofaste solsort, der synger og synger og synger så skønt. Misteldroslen er pludselig blevet en hyppig gæst - vi ser den ikke så ofte, men vi hører den - ligesom grønspætten, der griner gevaldigt i skoven, men sjældent lader sig vise.

Vores trofaste logerende, gærdesmutton, har igen igen bygget rede i vores vinterkrans, og der var livlig trafik i starten. Nu har gærdesmutter (hannen) for vane at bygge flere reder for at imponere hunnen, og måske har hun ikke syntes, denne var fin nok, for der er ingen æg i, men sjov og særlig er den jo.

Vi har lige været skoven rundt - igen - igen, og grønspætten sendte os hjem med en bragende latter - og en hilsen om et lyst og dejligt forår.

*Her skærer vårljets grænsende skygger,  
skoven er surlugt og smeldende lyd,  
se, anemonerne brækker og bryder -  
bryder den kvælende skorpe til fryd.  
- I dig vor Far - freden vi har,  
tro, håb og kærlighed fylder vort kar.  
(KEL)*

*Britt Lægsgaard*



# FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE

*tilbyder forskellige forløb med fokus på familiens trivsel*

## Vil du vide mere?

Så kontakt din lokale  
koordinator:

Line Neve Christensen

Tlf: 24 76 17 61

Mail: [Inc@km.dk](mailto:Inc@km.dk)



[Facebook.com/mariagerfjord](https://www.facebook.com/mariagerfjord)  
[www.folkekirkensfamiliestotte.dk](http://www.folkekirkensfamiliestotte.dk)



# Et gøgepip fra Birgittaforeningen

Mange husker sikkert filmen Gøgereden med Jack Nicholson i hovedrollen. Det er jo en helt igennem barok titel, for i grunden så ved vi jo alle, at netop gøgen ingen rede har! Gøgen er i vores opfattelse en mytisk fugl, hvis antal af kuk-kuk'er skulle kunne angive hvor mange år, man måtte have tilbage at leve i. Når gøgen ingen rede har, så skyldes det, at gøgen lægger sine æg i andre fugles reder, fortrinsvis hos rørsangerne, hvis egne æg helt ligner gøgens.

Her må så det stakkels rørsangerpar ikke blot ruge på gøgens æg, men sidenhen, når ungen er kommet ud af ægget, stå for at fodre den op. Og gøgeungen er et utaknemmeligt skarn, for ikke blot spiser den meget, den fordrer også meget plads og skubber derfor rørsangerens unger ud af reden - ud til den visse død. Så gøgen er virkelig en fugl, som ikke gider engagere sig, end ikke i sit eget afkom, men hellere vil være - ja undskyld mig udtrykket - fri som fuglen. Ingen krav og ingen forpligtigelser er devisen!

Dette med ikke at ville have krav og forpligtigelser kender vi desværre også så alt for godt hos os mennesker, ikke bare i vores forening, men også i mange andre foreninger. Da vi på årsmødet i 2023 skulle have valgt medlemmer til vores bestyrelse, fik vi akkurat nok kandidater til, at en bestyrelse kunne konstitueres, men ikke nogen suppleanter. Lad mig derfor benytte denne indledning til allerede nu at reklamere for vort årsmøde i 2024. Det finder sted torsdag d. 24. oktober i Klostersalen. Foruden årsberetning og valg til bestyrelsen vil årsmødet også have et foredrag af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Så tænk allerede nu over, om DU kunne have lyst til at gøre en indsats for Birgittaforeningen ved at stille op til vores bestyrelse.



Af de mere nærliggende aktiviteter kan vi nævne **Pilgrimsugen, uge 24**, hvor der **torsdag d. 13. juni** vil være en vandring for de tilmeldte efter morgensangen i kirken kl. 9:00. (Se tidligere kirkeblad for nærmere information om tilmelding.)

Og så har vi den store midsommerfejring, som finder sted torsdag **d. 20. juni kl. 18:30**.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi denne gang deler vandringen op i to tilbud, nemlig en kort - meget kort - vandring, som de allerfleste vil kunne klare og så den noget længere tur ned til fjorden.

Begge ture starter på kirkens parkeringsplads og slutter ved bålpladsen i Klosterhaven, hvor der vil være bål (det håber vi da,

at vi må tænde i år) samt en let servering. Og naturligvis skal vi synge midsommersangen.

Ellers så holder foreningen ”lav profil” sommeren igennem. Men vi kommer stærkt tilbage med aftensang og kaffe til september.

Med de bedste ønsker om en god sommer til jer alle!

På Birgittaforeningens vegne  
Ole J. Kruse

# Sommerkoncerter i Mariager kirke

## Klosterkoret

& Sopran Margrethe Smedegaard

Søndag den 9. juni

Kl. 16:00

Gratis entré



## 1. sommerkoncert

Christopher Wrench

Tirsdag den 25. juni

Kl. 19:30

Entré kr. 50,-



## 2. Sommerkoncert

JeeYoung Park

Tirsdag den 9. juli

Kl. 19:30

Entré kr. 50,-



## 3. Sommerkoncert

Jan Vermeire

Tirsdag den 23. juli

Kl. 19:30

Entré kr. 50,-



## 4. sommerkoncert

Arvid Gast

Tirsdag den 6. august

Kl. 19:30

Entré kr. 50,-



## 5. sommerkoncert

Roger Sayer

Tirsdag den 20. august

Kl. 19:30

Entré kr. 50,-

